

Lys er ofte noget, vi længes efter. Særligt når mørket er vedvarende, omfattende og intenst. Vi har brug for lyset. Behovet er der rent fysisk, men også i en masse andre betydninger. Lyset er det, vi vil leve i og være i. Vi kan ikke leve uden. Vi ville ikke være uden.

Som evangelisten Johannes siger: "Gud er lys, og der er intet mørke i ham" (1 Joh 1,5).

Uden lyset ville vi intet kunne se. Det er det, der skaber sammenhæng i alt. Som C.S. Lewis formulerer det: "Jeg tror på kristendommen på samme måde, som jeg

tror, at solen er stået op. Ikke så meget, fordi jeg ser solen, men fordi jeg ser alt andet."

Vi er skabt til lyset. Derfor er årets rytme præget af lysets bevægelse, og højtiderne vidner om det. Engang var 2. februar en helligdag, kyndelmisse var lysmesse, en fest for lyset, en markering af, at vinteren er på tilbagetog, og julen er 40 dage gammel.

Vi vil også midt i vinteren mindes Guds gerninger og søge Guds lys.

Jakob Valdemar Olsen

» Med Markusgruppen på Facebook vil jeg gerne skabe et rum, hvor vi kan hjælpe hinanden med at læse og forstå Markus-evangeliet

Filip Osmundsen
side 3

» Det er ikke en nødvendighed for en kristen at skrifte, men hvorfor skulle vi ikke modtage velsignelsen ved helt konkret at få tilgivet de synder, vi kæmper med. Jeg synes, at vi med stor frimodighed skal gøre brug af skriftemålet, som Gud har givet os

Bent Houmaa Jørgensen
side 11

» Jeg kan anbefale cd'en *Når verden går amok*, primært fordi projektet er så originalt, og fordi Teglgaard ikke er bange for at eksperimentere, selv om ikke alt lykkes lige godt

Morten Meiner
side 12

Lovsangsfest i Kolding

100 mennesker fyldte Kristkirken med sang

AF KAJA LAUTERBACH

Jesus is real, altså Jesus er virkelig, var både de første og de sidste ord, der blev sunget ved gospelworkshoppen Day of gospel. Over 100 mennesker deltog i arrangementet i Kristkirken i Kolding lørdag den 25. september.

Sønderjylland-Fyns afdeling stod for arrangementet, der blev ledet af det engelske musiker-ægtepar Ruth og Emmanuel Waldron.

En hel dags øvelser sluttede med en offentlig koncert om aftenen.

Hiddi Højgaard fra Aabenraa har været med i udvalget bag dagen. Han glæder sig over stemningen og deltagerenes forskellighed.

Læs side 3.



FOTO: KAJA LAUTERBACH

MF opretter Center for trosforsvar

Nyt Center for Kristen Apologetik vil samle lutheranere, frikirkefolk og katolikker

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Menighedsfakultetet (MF) barsler 1. februar med et datterselskab med navnet Center for Kristen Apologetik (CKA).

Formålet er at begrunde og forsvare den kristne tro i mødet med samtidens tænkning, og leder af centret bliver professor Kurt Christensen, der er lærer på MF.

Fælleskirkelig udfordring

Det nye center, satser meget bevidst på at udvide

MF's normale samarbejdsrelationer.

"Vi er helt overbeviste om, at det her er en fælleskirkelig udfordring. Derfor ønsker vi at inddrage kompetente resursepersoner, der står for klassisk kristendom uden for den lutherske kirke, og vi ønsker også at formidle viden og hjælp tilbage til disse miljøer," siger Kurt Christensen.

Mere konkret tænker han på både frikirker og Den katolske kirke i Danmark.

MF lægger lokaler til og betaler desuden Kurt Christensens løn. Det er planlagt, at han skal bruge 30

procent af sin tid på CKA. Den øvrige indsats på centret, der også har ansat to studerende, ventes at blive udgiftsneutralt for MF.

Styregruppe på vej

Der arbejdes i øjeblikket på at etablere en styregruppe. Her er der indtil videre tilsagn fra generalsekretær Robert Bladt fra KFS, adjunkt Jakob Olsen fra DBI og lærer David Jakobsen fra Pinsekirkens Højskole i Mariager.

MF's bestyrelse er ansættende myndighed for centret.

Læs side 7.



FOTO: KAJA LAUTERBACH

Prædikantfond; Hvis der kommer flere midler ind, end der er behov for, vil overskuddet blive givet til landskassen

Sønderjylland-Fyn ansætter afdelingsmissionær



LM Sønderjylland-Fyns Afdeling har ansat Jesper Iversen – kaldet Iversen – til missionær i afdelingen fra den 1. februar 2014.

40-årige Iversen er oprindeligt uddannet socialrådgiver, men har de sidste 14 år været ansat som ungdomskonsulent i IMU på Fyn, Lolland-Falster, Vestjylland og København. Hans ansættelsesforhold stoppede sidste år, og han har siden studeret på DBI. Sammen med sin kone har de stået til rådighed i kærstesnak.dk – en slags forlovelsessamtaler med par fra IMU, LMU og KFS.

Iversen er gift med Louise, der er ansat på HTX i Hillerød. Parret bor i Allerød. I første omgang vil Iversen pendle til opgaverne i Sønderjylland-Fyns Afdeling.

Den nye afdelingsmissionærs primære arbejdsopgaver bliver nybrudsarbejdet på Fyn og Bibelcamping på Haderslev Næs. Dertil kommer andre opgaver som prædikantpleje og forkyndelse.

Jesper Iversen glæder sig til at komme i gang – og han siger om opgaven:

”Jeg håber, at Ånden vil bruge mig til at forkynde Kristus så frigørende, at det skaber bibelglæde, og at det sætter sig spor i hverdagen og automatisk bliver til mission.” kl

Gratis tyrkisk børnebibel til uddeling



LM's tværkulturelle arbejde har fået et par kasser børnebibler på tyrkisk forærende af forlaget Scandiavia.

Meningen er, at biblerne skal gives videre til børn (og deres forældre) med tyrkisk som modersmål.

Vil man forære en børnebibel til en tyrkisk familie, kan man henvende sig til LM's tværkulturelle konsulenter. Der må dog påregnes forsendelsesomkostninger.

LM Kids har fået en af kasserne med børnebibler. Det hænder nemlig, at der kommer tyrkiske børn til børnetræf, når de er rundt i landet med event-bilen Boblen.

Anne de Graafs børnebibel er solgt i fire millioner eksemplarer på 87 forskellige sprog.

Bogen er indbundet, har et format på cirka 25 x 17 centimeter og vejer lidt over et kilo.

Kontakt LM's tværkulturelle konsulenter på integrationsstilbud@dml.dk.

På samme mailadresse kan man for øvrigt tilmelde sig det månedlige nyhedsbrev fra LM's tværkulturelle arbejde.

Afdelinger overtager prædikanter

Peter Olsen og Dan Hessellund vil dog fortsat arbejde over hele landet

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Bibelunderviser Peter Olsen, Hillerød og prædikant Dan Hessellund, Herborg fik ændret deres formelle ansættelsesforhold fra 1. januar 2014.

Peter Olsens halvtidsstilling overgik fra LM's landsforening til Sønderjylland-Fyns afdeling. Den anden halvdel er han fortsat ansat som lærer på Dansk Bibel-Institut.

Dan Hessellund har hidtil været halvtidsansat af LM's landsforening og halvtidsansat af Vestjyllands Af-



Peter Olsen (tv.) og Dan Hessellund er fremover ansat af henholdsvis Sønderjylland-Fyns og Vestjyllands Afdelinger, men de kan fortsat bookes til bibeltimer og møderækker over hele landet.

deling, men han er nu helt overgået til sin vestjyske arbejdsgiver.

Der sker dog ingen ændringer i de to prædikanters arbejdsopgaver. De vil fortsat

begge fungere som landsprædikanter på halv tid.

De nye ansættelsesforhold er en følge af de besparelser, som LM's generalforsamling gennemførte i oktober 2012, og som betød, at de to jyske afdelinger gik ind og garanterede lønnen for de to halvtidsansatte landsprædikanter.

Fond til formålet

Alle landets LM-kredse og frimenigheder kan booke Peter Olsen og Dan Hessellund til at holde bibeltimer og møderækker som hidtil, og det koster ikke noget.

Samtidig har de to afde-

linger dog oprettet en fond, hvor man kan give gaver, hvis man ønsker at bidrage til, at de to prædikanter kan virke på landsplan. Man kan sende sin gave til konto: 7780-1952662.

Både kredse og frimenigheder, der har besøg af de to prædikanter, og enkeltpersoner kan bidrage til fonden.

Når året er gået, vil fondens midler blive delt mellem Sønderjylland-Fyns og Vestjyllands afdeling. Hvis der kommer flere midler ind, end der er behov for, vil overskuddet blive givet til landskassen.

essens;

Bogligt snobberi

AF JENS OLE CHRISTENSEN
GENERALSEKRETÆR
JOC@DLM.DK



Jeg har også mine problemer med at leve som kristen. Dem skal jeg spare læserne for i denne omgang. Men til de problemer hører ikke ét, som ofte nævnes af andre: At det er vanskeligt at få holdt den personlige andagt. De allerfleste dage lykkes det mig faktisk at få tid til bøn og bibellæsning alene. Den vane er en stor glæde i mit liv.

Når det lykkes, hænger det sammen med, at jeg i

øvrigt er et bogmenneske, der læser en del, og at Gud har velsignet mig med det, medierne før jul beskrev som en genetisk fejl: Jeg vågner tidligt om morgenen og har den stille tid, inden verden begynder at støje.

Jeg er altså ikke ude i noget personligt ærinde, når jeg siger:

Der er intet bibelsk belæg for at påstå, at den personlige – individuelle – bibellæsning er dybere eller mere åndsfyldt, end den fælles. Sådan kommer det godt nok ofte til at lyde, når vi taler om det. Af erfaring ved jeg, at hvis jeg spørger nogle – især unge – om, hvordan det går med at være kristen, vil 80 procent svare ved at fortælle om, hvordan det går med den personlige andagt. Og det emne er afsæt for

megen flovhed og skyldfølelse.

Der er noget kulturbundet og uhistorisk over dette fænomen. Måske har det noget at gøre med vækkelsesbevægelsernes fødselstidspunkt i 1800-tallet, da folkeskolen var ny, og læsning var lige så meget højstatus, som en ny iPad er i dag.

Men kristentroen eksisterede altså længe før Gutenberg opfandt bogtrykkerkunsten, og bogen blev hver mands eje nogle århundreder senere. Faktisk havde den kristne kirke levet i over 1.500 år uden trykte bibler.

Og så er der noget bogligt snobberi i dette. Som en ung tømrer, der netop var kommet til tro, engang sagde til mig: "Først blev jeg kristen, nu vil I også gøre mig boglig..."

Jeg ved, at forældre i travle børnefamilier kan føle samme frustration.

Det er grunden til, at Bibellæsning 2014 især fokuserer på redskaber til fælles bibellæsning. Fordi evangeliet ikke kun er for bogmennesker. Og fordi der er færre bogmennesker i nutidens samfund.

Derfor vil man på bibelglæde.dk finde ideer til for eksempel at anskaffe sig en bibelmakker eller lave fælles læsning i menigheden, i ægteskabet og sammen med børnene. På den måde vil vi også gøre alvor af flertalsformens i apostlens formaning: "Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer..." (Kol 3,16).

Men jeg står nu alligevel op til tidlig bibellæsning i morgen. Det passer mit temperament.

tro & mission

Udgiver
Luthersk Mission
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 48 20 76 60, E dlm@dml.dk
W www.dlm.dk
Ekspedition: Man-fre 9-15.

Gaver til missionsarbejdet sendes til konto 2230 - 0726496390.

Tryk Skive Folkeblad
Oplag 3.600. ISSN 1601-975X

Redaktion
T 48 20 76 80
E tm@dml.dk
Birger Reuss Schmidt, ansv. red.
direkte tlf. 48 20 76 83
Kaja Lauterbach, journalist/red.sek.
Ditte Olsen, webredaktør
Ole Solgaard, journalist

Bibeltitater er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992

Artikler i Tro & Mission kan også anvendes på LM's hjemmesider

Pris
Danmark: 390 kr. pr. år.
Unge under 30 år: 190 kr.
Udlandet (herunder Færøerne og Grønland): 490 kr. pr. år.
Alle beløb + 30 kr. i gebyr, hvis man ikke er tilmeldt betalingservice.

Abonnement
Luthersk Mission
T 48 20 76 60, E dlm@dml.dk
PBSnr.: 01793985, Deb.grp.: 00002
Abonnementet løber, til det bliver opsagt. Ved adresseændring bedes oplyst både gammel og ny adresse.

Annoncer
Grundpris
Kr. 9,25 pr. spaltecentimeter
Småannoncer kun for private. 125 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift). Derefter 6,50 kroner pr. ord – max. 50 ord.

Deadline
Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 4. februar 2014.

Fritidsjournalister
Bornholm

Helmer Olsen
T 23 44 59 73
E helmer.olsen@hotmail.com
København
Kim Jørgensen
T 33 21 23 95
E kimskj@mail.dk
Christina Holmegaard Pedersen
T 59 27 40 02,
E cnilima@hotmail.com
Lolland-Falster
Jan Nielsen
T 54 85 44 96
E lrn_jan@mail.dk

Sønderjylland-Fyn
Ulla Jacobsen
T 61 67 21 49
E ullajacobsen@live.dk
Vestjylland
Gunnar Riis Jensen
T 97 12 74 62,
E gunnar@riis.mail.dk
Karin Mørk Nielsen
T 75 24 30 40,
E tiko@dlgtele.dk
Østjylland
Gitte Haahr-Andersen
T 86 17 73 03
E gitte.haahr@gmail.com



Ruth Waldron; Jeg tror, at en ikke-kristen, der bekender troen gennem sang, giver større glæde hos Gud end den kristne, der bekender sin tro, men hvor troen ikke har indvirkning på livet

Kirken rungede af lovsang til Gud

Ruth Waldron underviste i gospelsang og pegede på vejen til Gud

AF KAJA LAUTERBACH

Kristkirken i Kolding var fyldt med sang lørdag den 25. januar. Men det var ikke bare sang – det var gospelsang, der var centreret i Guds ord – og dagen handlede om Jesus. Sangen *For I know: Jesus is real* omkransede dagen. Det var den første sang, der blev øvet, og det var den sidste sang ved den afsluttende koncert – og titlens proklamation stod tilbage. Jesus blev virkelig for både sangere og tilhørere.

En dag med hårdt arbejde
Gospelworkshoppen Day of gospel var arrangeret af LM i Sønderjylland-Fyns Afdeling med råd og vejledning fra musikonsulent Lars Frederiksen.

De godt 100 deltagere kom fra hele den sydlige del af Jylland og Fyn, de kom fra forskellige kirkesammenhænge – halvdelen var LM'ere og nogle stykker helt uden kirkelig baggrund – og aldersmæssigt var de fra teenagere til over 50 år. Musikalsk blev workshoppen ledet af det engelske musiker-ægtepar Ruth og Emmanuel Waldron.

Gospelworkshoppen var hårdt arbejde. I alt nåede deltagerne at lære otte sange i løbet af dagen, som blev fremført ved en offentlig



Gospeldagen handlede om Jesus. Han var til stede både i sangene, der alle var om og til ham – og hele dagen stod en statue af ham i kirkens kor og mindede om, at han er virkelig.

koncert i kirken om aftenen.

Ikke kun med ord
Ruth Waldron siger ikke bare med ord, hvad hun ønsker, at koret skal gøre. Hun underviser og dirigerer med hele kroppen og med en meget levende mimik.

Hun opfordrede sangerne til at efterligne hende på flere områder. Både til at synge med hele ansigtet og til at lægge den danske reser-

verethed væk for en dag og finde en energi frem, så det kunne mærkes, at de virkelig mente det, de sang.

Emmanuel Waldron er professionel pianist. Han legede på klaveret med gospel- og jazzimprovisationer, der var et perfekt akkompagnement og støtte til alle stemmegrupper.

Ruth Waldron mindede sangerne om, at de skulle nyde rumklngen i Kristkir-

ken, men også huske, at den er en udfordring. Den stiller nemlig store krav til timingen, for hvis stemmegrupperne ikke følges nøjagtigt, bliver lyden meget let mudret.

"Jeg ved, at mange af jer ikke kender mig. Men se på mig, stol på mig og følg mine tegn og bevægelser. Jeg skal nok vise jer med mine hænder, hvad jeg gerne vil have, at I skal gøre," lovede Ruth Waldron sangerne.

Og fortalte så, hvordan Heligånden havde mindet hende om, at det var et billede på kristnes forhold til Gud.

"Gud ønsker, at de, der tror på ham, skal se på ham og stole på ham – så vil han vise vejen til den frelse, han ønsker at give os," sagde hun.

Nogle af sangerne kom fra ikke kirkelig baggrund. Ruth Waldron tænker, at sangen til Gud kan være en vej til troen. "Først bekender de med

munden, og så skaber Gud troen på det, de siger. Jeg tror, det giver større glæde hos Gud end den kristne, der bekender sin tro, men hvor troen ikke har indvirkning på livet," siger hun.

Fedt at synge gospel
Sædding Efterskole havde tilbudt eleverne at betale for deltagelse og sørge for bustransport til Kolding. Det havde 20 elever taget imod sammen med Nomi Høeg, der er volontør på skolen.

Julie, Rasmus og Emil var enige om, at det var en rigtig god oplevelse.

"Det er fedt at synge så livlig gospelmusik – og ikke mindst at det er så professionelt," sagde de.

Hiddi Højgaard fra Aabenraa er med i det femmands udvalg, der har planlagt dagen.

Han fortalte, at de første ønsker om en gospeldag i afdelingen begyndte for tre år siden, men at de for alvor gik i gang for halvandet år siden.

"Dagen har i høj grad levet op til vores forventninger. Folk er glade, og her er en god stemning. Og så er det fedt, både at deltagerne kommer fra så bred baggrund, og at det her er en mulighed for, at mennesker, der ikke kender Jesus, kan møde ham for første gang," siger han.

Læs Markus på Facebook sammen med andre



1. februar åbner Filip Osmundsen en facebook-gruppe med det formål at få så mange som muligt til at læse Markusevangeliet i februar måned og dele kommentarer og opmuntringer med hinanden.

Cirka hver anden dag vil der blive lagt et kapitel op, og så har deltagerne to dage til at kommentere, inden man går videre til næste kapitel.

Filip Osmundsen, der er cand.theol., har de sidste to måneder været ansat af LM for at løbe Bibelglæde

2014-projektet i gang. Ansættelsen er nu stoppet, men Filip fortsætter med Markus-gruppen som et eksempel på et initiativ, der springer ud af projektet.

"Vi vil gerne skabe et rum, hvor vi kan hjælpe hinanden med at læse og forstå Markusevangeliet," siger Filip Osmundsen.

Han glæder sig selv til at læse hele evangeliet i sammenhæng og synes, det er motiverende at vide, at mange andre læser med.

Rent teknisk er der tale om en lukket gruppe. Det

betyder, at det kun er gruppens medlemmer, der ser, hvad man skriver. Teksten fortsætter ikke ud på Facebook til gruppens venner.

At gruppen er lukket betyder også, at man skal bede om at komme ind i gruppen, men det vil alle komme, fortæller Filip Osmundsen.

Så den lukkede gruppe er altså åben for alle!

Alle, der vil være med, kan finde Markus-gruppen på www.facebook.com/groups/202271799972732 eller via LM's facebookside.

brs

Sange og salmer klar til marts

Så er den nye fælles sangbog for Indre Mission, Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission og KFS kommet fra trykkeriet.

Det betyder, at man på Forlagsgruppen Lohse skal i gang med at pakke omkring 300 ordrer med i alt 28.000 forudbestilte bøger og skærmpresentationer, som vil blive sendt ud til kunderne i løbet af ugerne 8 til 10.

På selve udgivelsesdatoen den 7. marts indbyder Lohse til en lille reception på Indre Missions Hus på Korskervej i Fredericia klokken 14-16, hvor alle er



velkomne. Her vil der blive fortalt om den mere end ti år lange proces fra idé til udgivelse, og der vil blive

sunget fra den nye sangbog, ligesom der er mulighed for at bringe hilsner.

Efter et par år med meget ekstra arbejde og en forsinkelse, fordi trykkeriet i første omgang ikke leverede sangbøgerne i en god nok kvalitet, er der stor lettelse og glæde på forlaget over nogle meget flotte produkter.

"Vi er rigtig glade for og stolte af resultatet, og vi glæder os til, at de mange forskellige udgaver tages i brug og øger lovprisningen til Guds ære," siger forlagschef Vibeke Sode Hjorth.

brs



Samuel Muck; Jeg tror, at de LM-missionærer, der arbejder i kirkens nomadearbejde, MUWA, kan få større indflydelse, nu hvor jeg er ordineret

1.000 gæster til ordination

Bibelskolelærer ser det som en fordel for missionsarbejdet, at han nu har titel som præst for nomader

AF KAJA LAUTERBACH

Missionær Samuel Muck er blevet ordineret til præst i Mkwawa kirke i Iringa.

Det skete søndag den 12. januar, hvor i alt 12 mennesker blev indviet til præster i den lutherske kirke i Tanzania. Selve ordinationen stod biskoppen over Iringa Stift for sammen med vicebiskoppen.

LM-missionær Iben Lauridsen fortæller, at det hele foregik under glæde, tårer og stor højtidelighed.

"Hver af de 12, der skulle ordineres, måtte have 60 gæster med, så plus de normale kirkegængere var der cirka 1.000 i kirke," siger hun.

Titel er vigtig som tiltaleform

Samuel Muck er udsendt af LM til at undervise på Ilam-bilole Bibelskole for noma-

12 mennesker blev ordineret samme dag i den lutherske kirke i Mkwawa kirke.

der. Det fortsætter han med, men han håber, at han fra tid til anden bliver inviteret til at prædike i forskellige menigheder.

Han er klar over, at ordinationen for mange europæere kan synes overflødig, men i hans øjne er den vigtig, for at han kan komme til at passe ind i tanzaniernes måde at tiltale hinanden på. "Tanzanierne – især dem i



FOTO: BENNY LAURIDSEN

den lutherske kirke – kalder ofte hinanden ved titel i stedet for ved navn, for eksempel evangelist, kirkeældste, koordinator eller præst," forklarer Samuel Muck.

Hans lærerkolleger og den

anden præst i bispedømmet har haft svært ved at finde ud af, hvad de skulle kalde ham, og da han har en højere teologisk uddannelse end mange tanzaniske præster, har hans overordnede

mange gange spurgt, om han ikke ville ordineres.

Samuel Muck mener også, at hans ordination vil være en fordel for LM's arbejde blandt nomadestammer.

"Kirkeledere i Tanzania

kan ikke lide at lytte til råd fra en lægmand. Derfor tror jeg, at de LM-missionærer, der arbejder i kirkens nomadearbejde, MUWA, kan få større indflydelse, nu hvor jeg er ordineret," siger han.



FOTO: ISTOCKPHOTO

Træning af det åndelige sprog

Frimenigheden RandersKirken er ikke større, end at alle kender alle, men alligevel er der behov for hjælp til at skabe rum til at tale om de ting, mange tænker på, men ikke taler om. Kaffesnakken bliver let overfladisk om realkreditlån, fritid og biler.

Det er fint nok, mener frimenighedspræst Peter Leif M. Hansen – det er heller ikke alle emner, der passer ved kaffen, men det er godt at få skabt et rum, hvor det er muligt at tale om noget andet.

Derfor har man sat otte søndageftermiddage om året af til menighedsgrupper. Grupperne er på skift for mænd og kvinder. Og man har erfaret, at bare det at skabe rum for at tale sammen, har lukket op for samtale.

"Menighedsgrupperne er hverken evangeliserende, bibelstudiegrupper, plads for teori eller terapi. Formålet med grupperne er at træne det åndelige sprog, at øve sig selv og hinanden i at sætte ord på tingene og at hjælpe med fastholde hinanden i troen på Jesus og med at holde en god fokusering i livet," siger Peter Leif M. Hansen.

"Liv og tro kan ikke skilles ad, og det er godt at få en kristen bundklang i hverdagslivet og i de ting, man taler med sin ikke-kristne nabo eller kollega om." kl

Mænd – ikke drengerøve

Kristne mænd skal lære at tage åndeligt ansvar

I RandersKirken var der ønske om både en mandegruppe og nogle menighedsgrupper. Det blev kombineret ved, at menighedsgrupperne blev kønsopdelte. Dette har imidlertid også vist sig at være praktisk for børnefamilierne, fordi der så altid er en til at tage sig af børnene, mener frimenighedspræst Peter Leif M. Hansen.

Han peger på, at kønsopdelingen bestemt har vist sig at have fordele. Ligesom han nyder, at aldersspredningen i grupperne er meget stor.

"Vi lever i en kønsforvirret tid, og det er sundt at tale om vores køns forskelligheder og forskellige opgaver – både kristeligt og kulturelt," siger han.

Træne samtalen

Peter Leif M. Hansen tror, at det især for mænd er vigtigt med kønsopdelte grupper i et samfund, hvor kvinder i høj grad sætter dagsordenen.

"Når flere mænd og kvinder taler sammen om for eksempel åndelige ting, taler kvinder ofte først og mest. Det vil jeg gerne brokke mig lidt over – især til os mænd! Og her er mandegruppen en god anledning til både at tænke i stilhed og at træne samtalen," siger han.

Han peger også på, at der er en tendens i samfundet til, at mænd bliver ekstreme drengerøve, når de skal være mænd.

"Vi har brug for at lære, hvordan vi kan blive mænd og ikke drengerøve. Lære at være mænd, der tænker åndeligt og tager åndeligt ansvar."

Plads til tavshed

RandersKirkens ledelse har udfordret både mande- og kvindegruppen til at lytte meget og tale mindre.

Susanne S. Iversen erkender, at der let "går hønsegård" i det, når kvinder er sammen. Derfor har kvinder-



Peter Leif M. Hansen og Susanne S. Iversen er enige om, at det er godt med kønsopdelte menighedsgrupper.



ne valgt en til at have hånd i hanke med selve samlingen, så alle får rum til at tale, og så der også bliver plads til tavshed og eftertanke. Men også til at sørge for, at snakken ikke kommer til at køre i ring, men går videre.

"På den måde får de, der ikke altid er de første til at sige noget, også plads – og det er berigende," siger hun.

Susanne S. Iversen fortæller, at kvinderne er alle steder i livet – aldersmæssigt, familiemæssigt, jobmæssigt

– men bare det at dele det at være kristen kvinde giver frimodighed, oplever hun.

"Vores primære mål er at hjælpe hinanden mod det mål, Gud har sat for os. At fastholde hinanden i troen," siger hun.

"Vores eneste fællesnævner er, at vi er kristne kvinder. For eksempel har vi til en samling snakket om, hvordan vi konkret kan være modkultur i samfundet – for det er vi som kristne, hvad enten vi vil eller ej." kl



Carsten Skovgaard-Holm; Det drejer sig ikke bare om at besætte stillinger, men om at følge Guds kald

Behov for missionærer

LM har netop nu brug for nye folk i det internationale arbejde

AF CARSTEN SKOVGAARD-HOLM
VICEGENERALSEKRETÆR

Lige nu vil vi gerne ud over rampen med behovet for nye missionærer. Vi har en række meget vigtige og afgørende stillinger, som vi helst skal have besat snarest muligt. Hvis arbejdet skal kunne fortsætte, hvis vi skal kunne udvikle arbejdet, hvis vi skal kunne nå længere ud med evangeliet til mennesker.

For tiden er jeg optaget af, hvordan vi får kommunikeret, at Gud kalder mennesker til mission. Også international mission.

Jeg tror, vi har brug for at skrue op for kaldet til at blive missionær. Stille skarper på Guds kald til opgaven som missionær. Vi har i LM

nogle ledige stillinger, som vi gerne vil have besat. Men det handler ikke alene om det.

Det handler også om, at Gud kalder nogle konkrete mennesker til at blive missionærer. Det drejer sig ikke bare om at besætte stillinger, men om at følge Guds kald. Som menighed og som enkeltpersoner. Gud vil mission.

Tænk over missionærkaldet

Måske kalder Gud nogle af *Tro & Missions* læsere til at rejse. Måske skal nogle af *Tro & Missions* læsere snakke med nogle andre, om de ikke skal overveje at blive missionærer.

Eller der er måske nogle ledere rundt omkring, som skal tage en dialog med et ungt menneske, om ved-

kommende ikke bør tænke over missionærkaldet. Eller det kan være, at nogle prædikanter mere skal forkynde Bibelens befaling om at arbejde på evangeliets udbredelse til hele verden.

Muligvis er der nogle modne personer, der får et kald til at afbryde den hjemlige karriere for at begynde på en frisk i et missionsland.

Under alle omstændigheder er der en fælles opgave: Bed konkret om nye missionærer. Brug eventuelt boksen her ved siden af som bedeliste.

Jeg tror, de fleste missionærer vil sige, at arbejdet er krævende, men sjældent kedeligt. Når jeg selv har besøgt missionærer på deres hjemmebane derude, er det mit indtryk, at det i høj grad



"Bed konkret," opfordrer LM's vicegeneralsekretær.

giver mening. Ikke let, men meningsfyldt. Global mission øger glæden:

- i Himlen,
- i hjertet hos dem, der lærer Jesus at kende,
- i missionær- og kirkemiljøet i missionslandene,
- i missionærens arbejdsliv,
- i menighederne i Danmark.

Her er behovet:

Cambodja
Studentersekretær
- vigtig hjælp til kristne studerende

Teamleder*
- central ledelse og koordinering

Tanzania
Bibelskolelærer
- afgørende rolle i forhold til nye kirkeledere

Peru
Bibelskolelærer
- super relevant oplæring af kristne

Mellemøsten
Jobmissionærer**
- yderst spændende muligheder

Stillingsopslag på www.dlm.dk/stilling-som-missionaer.

* Teamleder-stillingen er ledig fra foråret 2015, men er ikke slået op på hjemmesiden endnu.

** Mulighederne for at blive jobmissionær kan vi uddybe ved henvendelse.

Kontakt missionskonsulentteamet eller vicegeneralsekretæren – også gerne helt uforpligtende. Vi er med glæde til rådighed for snak og yderligere afklaring. Email: internationalejobs@dml.dk eller dml@dml.dk. Tlf. 48 20 76 60.

Nyhedsuge med holdninger

Efterskolen Solgården vandt avis konkurrence – vinderavis viser elevernes forståelse for verden

AF KAJA LAUTERBACH

Eleverne i 10. klasse på Efterskolen Solgården var en tur på Københavns Rådhus den 23. januar. Årsagen er, at de for fjerde gang har vundet den landsdækkende avis konkurrence for skoleelever og skulle have præmien overrakt. Denne gang med avisen *Cutting Edge*

Viceforstander Peter Jensen forklarer, at konkurrencen i år ikke kun handlede om at skrive en avis.

"Konkurrencekonceptet var blevet ændret til en nyhedsuge, hvor eleverne skulle lave såvel avis som et nyhedssite på nettet," siger han.

Det oplevede han som noget, der betød, at flere elever – også de, der ikke er så bogligt stærke – havde mulighed for at bidrage, for eksempel med teknik og videoklip på nyhedssitet.

Nyhedssitet gav også plads til alle artikler. Ikke kun til dem, der kom i den trykte avis.



Elever fra 10. klasse på Solgården i fuld gang i forbindelse med nyhedsugen.

Alle elever i 10. klasse bidrog. De seks læreres rolle var som sparringspartnere både i ide- og produktionsfasen.

Tydeligt standpunkt

I alt deltog 1.200 skoleklasser landet over i konkurrencen. Peter Jensen afviser, at der ikke findes andre

dygtige elever end dem på Solgården, og han afviser også, at lærerne har skrevet *Cutting Edge*.

Men der er noget andet, der måske kan give lidt af grunden til Solgårdens succes for fjerde gang.

"Vi lærere har flere gange oplevet, at elever, der kommer fra miljøer med stærke

værdier, har bedre forståelse for verden og har lært at underbygge deres holdninger med argumenter," siger han.

En af konkurrencens dommere, Anders Stokkebæk fra Dansklærerforeningen, udtrykker:

"Klassen har et tydeligt standpunkt og udviser stor selvstændighed."



Bibelskolelærer i Tanzania

Vil du være med til at uddanne kommende ledere til nye menigheder i det nordlige Tanzania? Som bibelskolelærer bliver du medarbejder i Mara stift, hvor møder og oplysningsarbejde andre steder i stiftet kan forekomme.

- Du er personligt kristen og kan identificere dig med LM's værdier og teologiske profil
- Du har hjerte for undervisning og mundtlig formidling
- Du er nysgerrig efter at lære en anden kultur at kende og er villig til at lære swahili
- Erfaring med menighedsarbejde vil være en fordel
- Du har en teologisk uddannelsesmæssig baggrund (bachelor eller tilsvarende)
- Du optræder loyalt over for både LM og Mara stift
- Du er god til at planlægge og organisere og er samtidig fleksibel og kan leve med, at ting ikke altid går som planlagt

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt

Læs mere på dml.dk/stilling-som-missionaer
Spørgsmål stiles til missionskonsulent Bent Olsen bo@dml.dk / 48 20 76 72 eller missionskonsulent Reidar Puggaard Poulsen rpp@dml.dk / 48 20 76 86.

Ansøgning til internationalejobs@dml.dk

kirke;



Kjeld Holm; Man skal være åben over for, at man ikke selv besidder hele sandheden. Jeg er usikker på, om den sandhed, jeg lever mit liv på og skal dø på, er definitiv

Egypten; Ny grundlov giver lyspunkter for de kristne

Mange kristne egyptere stillede sig i kø ved stemmeurnerne, da der var folkeafstemning om en ny grundlov i landet den 14.-15. januar.

Det muslimske broderskab bojkottede derimod folkeafstemningen, hvor et klart flertal – ifølge den egyptiske regering – sagde ja til den nye grundlov.

De seneste tre år har der været mange uroligheder i Egypten, og forud for valget havde de nationale kristne ledere opfordret folk til at stemme for den nye grundlov for at få mere stabilitet i landet.

Mange kristne har stemt ja til grundloven med meget blandende følelser. Farmaceut Issac Saleeb siger til nyhedsbureauet Morning Star News, at det skyldes, at den nye grundlov indebærer, at landet stadig bliver styret efter islamiske regler.

Det største problem er, mener Saleeb og mange med ham, at paragraf to definerer kristne og andre ikke-muslim er som andenrangs borgere. Den paragraf slår nemlig fast, at islam er statsreligion i Egypten, og at islamisk lov er fundament for landets love.

Blasfemi er ikke længere forbudt

Lisa Winther, der er menneskerettighedsrådgiver hos Stefanusalliancen ser dog også nogle lyspunkter i Egyptens nye grundlov.

"For eksempel er blasfemi ikke længere forbudt – kun at opildne til religiøs had," siger hun.

Lisa Winter peger på, at et andet positivt træk er, at der ser ud til at være en løsning på de kristnes årelange problemer med at få lov til at bygge og reparere kirker. Artikel 235 giver løfter om, at der skal vedtages en ny lov, som vi gøre det lettere.

Retten til at skifte tro er imidlertid slet ikke et tema i den nye grundlov. Det oplyser den amerikanske trosfrihedskommission.

kl

Norge; Per Arne Dahl ønsker liturgi for homoseksuelle

Den kendte norske præst, Per Arne Dahl, er en af de fem kandidater til bispestolen i Tunsberg i Norge. Han mener i lighed med de øvrige, at Den norske kirke skal indføre en forbønsliturgi for homoseksuelle par, som er viet offentligt.

Samtidig søger han i lighed med to af de andre kandidater til posten at stille sig i en mellemposition mellem det flertal på otte af de norske biskopper, som går ind for, at kirken skal indføre homoseksuelle vielser, og mindretallet på fire, som er imod. Spørgsmålet er endnu ikke endeligt afgjort i Den norske kirke.

"Jeg deler mindretallets teologiske refleksion om ægteskabet som en orden mellem mand og kvinde. Samtidig deler jeg flertallets ønske om at bidrage til en værdig forbønshandling for samkønnede, som allerede har indgået borgerligt ægteskab," siger han.

Han argumenterer for, at Paulus opfordrer til forbøn for alle mennesker i sit første brev til Timotheus kapitel 4.

Per Arne Dahl er blandt andet blevet imødegået af Jon Kvalbein, der er tidligere mangeårig redaktør af tidsskriftet Fast Grunn.

Han skriver i en kronik i avisen Dagen, hvordan han mener, at kirken efter Bibelens vedledning skal bede for et homoseksuelt par, der ønsker Guds velsignelse over en relation, der er i modstrid med Guds vilje.

"En bøn for et par, som lever i et homoseksuelt parforhold, må fremfor alt være, at de ved Guds hjælp erkender deres synd, omvender sig og opgiver deres samlivsform."

Den ny biskop i Tunsberg ventes at blive udnævnt af Kirkerådet midt i marts.

brs

Biskop: Islamiske og kristne fundamentalister er to alen af samme stykke

Biskop Kjeld Holm er usikker på kristendommens sandhed. Han foretrækker usikkerhed og tvivl frem for skråsikkerhed

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

"Kristne fundamentalister byder mig lige så meget imod som islamiske fundamentalister!"

Med denne bombastiske udtalelse slår biskop Kjeld Holm fast, at han ikke er på tilbagetog efter sine udtalelser i Kristeligt Dagblad den 3. januar, hvor han kasserede den klassiske forståelse af de centrale teologiske begreber "omvendelse" og "mission".

Udtalelsen faldt i *Politiken*, som den 26. januar fulgte op på den heftige debat, som Kjeld Holms nytårsmelding havde rejst. Flere mente, han burde gå af som biskop. Det gælder for eksempel sognepræst Henrik Højlund, som man kunne læse i sidste nummer af *Tro & Mission*, og synspunktet fik også støtte af LM's generalsekretær Jens Ole Christensen. Men i *Politiken* greb biskoppen så chancen for at skyde igen.

"At forlange, at folk skal gå, er et udtryk for fundamentalisme. Hvis jeg skal være polemisk, så er det kun, fordi det er forbudt, at de ikke slår mig ihjel. Det er to alen af samme stykke – at hvis du ikke er enig med os, er der ikke plads til dig," sagde han.

Har hele sandheden

Over for *Tro & Mission* understreger Kjeld Holm dog, at hans udsagn udtrykkeligt er polemiske.

"Det skal naturligvis ikke forstås bogstaveligt. Jeg ved da godt, at der ikke er nogen, der vil slå mig ihjel. Jeg udtaler mig bevidst polemisk for at forstærke og radikalisere mine synspunkter," siger han.

Men samtidig forklarer han, hvorfor han mener, at kristne og islamiske fundamentalister "byder ham lige meget imod".



Fundamentalister er dem, der mener, at ingen andre har sandheden, mener biskop Kjeld Holm.

"Fundamentalister er dem, der sidder inde med sandheden og hele sandheden, og som mener, at ingen andre har sandheden. Derfor mener de også, at folk med en anden holdning skal gå af, eller der skal rejses læresag. Andre steder i verden bliver man jo slået ihjel for ikke at være enig med fundamentalisterne," forklarer han.

Alle religioner lige gode
Kjeld Holm siger om sig selv, at han "ikke kan med skråsikkerheden". I *Politiken* svarede han sådan her på spørgsmålet, om alle religioner er lige gode:

"Det ved jeg ikke, om de er. Det er de jo ikke i min forståelse. Jeg er kristen, så for mig er det klart, at kristendommen er den gode religion, men jeg ved ikke, hvordan andre mennesker har det, og det skal jeg ikke dømme om. Objektivt videnskabeligt kan man sige, at alle religioner er lige gode, for det kommer helt an på det enkelte menneskes oplevelse."

Han fremhæver også, at tvivlen "er bygget ind i kristendommen".

"Man skal være åben over for, at man ikke selv besidder hele sandheden. Hellere usikkerhed og tvivl, end det bliver til en sikkerhed om liv og død. Jeg er usikker på, om den sandhed, jeg lever mit liv på og skal dø på, er definitiv. Der bliver jeg mere usikker," siger han til *Tro & Mission*.

Plads i folkekirken
Samtidig mener han dog

også, at der skal være plads til "fundamentalisterne" i folkekirken, som for ham netop primært er en folkekirke og ikke en bekendelseskirke.

"Nogle af dem, jeg kunne finde på at karakterisere som fundamentalister, har jeg det fremragende med. Indre Mission og Luthersk Mission har også hjemstedsret i folkekirken, og kommer præster af denne observans i klemme i mit stift, så griber jeg ind for at hjælpe dem," siger han.

Det sagde biskop Kjeld Holm i Kristeligt Dagblad den 3. januar:

Er folkekirken forpligtet på at forsøge at omvende folk?

Jeg anerkender ikke ordet omvendelse. Det ord er tomt for mig. Det har ikke en mening mere, for jeg ved ikke, hvordan det skulle finde sted.



Hvordan definerer du mission i folkekirken?
Det er ikke et begreb, jeg bruger.

kirke;



Kurt Christensen; Selvom vi ikke kan bevise kristendommens sandhed, er vi overbeviste om, at der kan gives gode grunde for den

Nyt center skal give kristne frimodighed

Kristendommen er både meningsfuld og virkelighedsnær, siger leder af nyt center for apologetik

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Kan Jesus være opstået fra de døde? Er det overhovedet muligt at tro på en skabende Gud i dag? Går alle religioner ikke dybest set ud på det samme?

Sådan lyder nogle af de spørgsmål, som vi stilles over for i vores tid, og som betyder, at mange kristne oplever sig magtesløse og i defensiven – og at mange nutidsdanskere ikke betragter det kristne budskab som en relevant og seriøs tilværelsesfortolkning.

Det er baggrunden for oprettelsen af det nye Center for Kristen Apologetik (CKA), som nu oprettes af Menighedsfakultet (MF).

Markant udfordring

"Den kristne kirke i Vesteuropa står i disse år over for en markant udfordring fra både muslimer, ateister og den spirituelle bølge. Det kalder på en fælleskirkelig indsats for at give vor tids kristne gode argumenter, så de med frimodighed kan aflægge deres kristne vidnesbyrd," forklarer professor Kurt Christensen fra MF, som bliver leder for CKA.

Han har i de sidste tyve år "pønset på" at målrette mere af sin tid på netop at arbejde med trosforsvar, og det sker så nu i et væsentligt bredere kirkeligt samarbejde, end man er vant til på MF.

Ikke det selvfølge valg

"Nutidens kulturelle og



Lektor Kurt Christensen bliver leder af det nye apologetik-center.

samfundsmæssige situation udfordrer den kristne kirke til at komme mere offensivt på banen i den offentlige debat og samtale. Kristendommen er i et pluralistisk samfund ikke længere det selvfølgelige valg, og derfor må kirken blive langt bedre til i åben dialog at argumentere for kristendommens sandhed og relevans," siger Kurt Christensen.

Og han mener, at den kristne kirke kan gøre det med oprejst pande og stor frimodighed.

"Vi er nemlig overbeviste om, at kristendommen både er meningsfuld og virkelighedsnær. Selvom vi ikke forestiller os, at vi kan bevise kristendommens sandhed, mener vi ikke desto mindre, at mange af de indvendinger, som rettes mod den kristne tro, ikke holder vand, og vi er overbeviste om, at der på en lang række områder kan gives gode grunde for kristendommens sandhed."

Åbner 3. februar

CKA vil tilbyde foredrag, un-



Man kan argumentere for kristendommens sandhed med oprejst pande, mener Kurt Christensen.

dervisningsmoduler, temadage på akademisk niveau samt mulighed for svar på presserende spørgsmål. CKA henvender sig til præster, menighedsledere, forkyndere, studerende og alle øvrigt interesserede.

CKA åbnes officielt med en reception den 3. februar og en efterfølgende forelæs-

ning ved Kurt Christensen om emnet: "Er det forsvarligt at tro på Gud? Aktuelle udfordringer for kristen apologetik". Samme dag åbner også hjemmesiden www.apologetik.dk, der blandt andet vil indeholde links til en række relevante apologetiske resurser og internationale hjemmesider.

Center for Kristen Apologetik ønsker

- at bidrage til en gennemtænkning af kristendommens sandhed og relevans og dermed bidrage til en ny kristen frimodighed
- gennem kurser på forskellige niveauer at inspirere og udruste studerende, præster, menighedsledere, forkyndere, kristne meningsdannere med flere
- at samle og inspirere de apologetiske tiltag, som allerede eksisterer
- at trække på resurser fra det internationale apologetiske arbejde

Ni iranske asylansøgere døbt i Kronjyllands frimenighed

Søndag den 19. januar blev en ganske usædvanlig søndag i Kronjyllands Frimenighed i Randers. Her blev menigheden vidne til en særdeles glædelig begivenhed, idet ni iranske asylansøgere blev døbt.

Gudstjenesten forløb på dansk, engelsk og farsi, og dåben af de ni personer blev afsluttet med forbøn for dem omkring kirkens alter.

"Forud for dåben har vi gang på gang oplevet, hvordan Gud i sin forudseenhed har lagt tingene til rette," fortæller menighedens præst, Peter Kofoed Herbst.

"For et år siden blev vi kontaktet af en af præsterne i Ranum-området. De havde fået kontakt til et ungt ægtepar, som var blevet døbt i den lokale kirke – og som nu var bevilget asyl og blev tildelt bolig i Randersområdet."

"I menigheden her havde jeg forinden haft nogle samtaler med et ægtepar, hvor mandens store passion var bibelstudier og -undervisning, og hvor kvinden oplevede sig kaldet til at være i relation til flygtninge og indvandrere. Dette ægtepar boede ganske få kilometer fra den bolig, som den iranske familie blev tildelt – ja, faktisk var de den familie i menigheden, som boede nærmest den iranske familie, så de blev modtage-familie og begyndte at besøge familien, læse i Bibelen og bede sammen med dem – bevæbnet med engelskkundskaber, Bibelen og en bærbar pc med Google Translate til hjælp!"

Kristus-kursus

Besøgene hos familien førte til, at der i starten af november 2013 blev afholdt et åbent møde på Ungdom med Opgaves center i Sjellebro, hvor den iranske mand fortalte sit vidnesbyrd – både til danske interesserede, men også til iranere i området samt en gruppe fra asylcentret i Ranum. Tolkningen blev varetaget af Hossein fra Den Evangeliske Frikirke, som selv kom til Danmark i 1980'erne.

Efter dette møde var der en større gruppe fra Ranum, som gerne ville høre mere om Jesus, og derfor blev der arrangeret et Kristus-kursus over seks aftener i december måned. En lille gruppe fra Randers fulgte undervisningen i kirken, mens Ranum-folkene fulgte med via Skype; undervisningen var på dansk og blev tolket til farsi. Den sidste aften handlede om dåben som en dåb til Kristus – ikke til Danmark, og her blev deltagerne fra Ranum hentet i minibus, så de kunne være fysisk til stede, ligesom de var med til frimenighedens gudstjenester den 22. og 24. december.

Dåbsfest

"Planen var egentlig, at de derefter skulle døbes i den lokale kirke i Ranum, men mellem jul og nytår blev vi af præsterne der opmuntret til at tage hånd om dåben her i Randers i stedet," fortæller Peter Kofoed Herbst. Derfor blev der afviklet individuelle dåbsamtaler i midten af januar måned, og derfor holdt menigheden dåbsfest og glædede sig med gruppen af iranere over deres tro på Jesus.

Fremadrettet arbejder menigheden på, at gruppen fortsat kan tilbydes bibelundervisning. Dette sker i første omgang ved et heldags-arrangement i starten af februar, hvor de videre planer omkring fortløbende undervisning præsenteres.

brs

4 x 14 millioner til Danmission

Som den første missionsorganisation har Danmission fået en rammeaftale med Danida. Det betyder, at Udenrigsministeriets støtte til Danmissions arbejde er

kommet på finansloven med 14 millioner kroner om året foreløbig frem til 2017. Pengene er bevilget til fattigdomsbekæmpelse.

"Vi er taknemmelige for

rammeaftalen, som er en anerkendelse af Danmission og vores tilgang til udviklingsarbejde. Organisationer med en rammeaftale nyder den tillid fra Danida,

at vi selv kan prioritere pengene over en længere årrække og på tværs af de lande, vi arbejder i. Det gør vores indsats ude i verden mere effektivt. Vi kan nemlig

arbejde både mere langsigtet, fleksibelt og strategisk, og vi skal bruge mindre tid på løbende at skrive ansøgninger om tilskud," siger Nik Bredholt, programchef i

Danmission.

Den nye rammeaftale omfatter Bangladesh, Cambodja, Egypten, Myanmar, Tanzania og Indien, som fases ud efter to år. brs

hverdag;



Robert Bladt; Da folk fandt ud af, at jeg er kristen, begyndte de selv at tale om oplevelser, de gerne ville dele med mig

Mission er relation

Jesus kom til uperfekte mennesker – og byggede relationer

Gud eksisterer i en perfekt elskende relation mellem Fader, Søn og Helligånd. Vores Gud er altså en relationel Gud. Vi er skabt i Guds billede, og i troen på Jesus har vi fået fællesskab med ham og er sat i verden for at repræsentere ham.

Derfor skal vi leve et liv, der søger, dyrker og vokser

i relationer. Jesus er vores perfekte forbillede på at bygge relationer som led i at udbrede Guds rige.

Tænk på de tolv fiskere, toldere og andre, han brugte så mange timer sammen med. Tænk på Zakæus og Simon, han spiste hos. Tænk på Martha, Maria og Lazarus, som han gentagne

gange besøgte. Eller de to mænd, som han fulgte med på vejen til Emmaus.

Han kunne være blevet i sit fuldkomne fællesskab med sin Far og Ånden, men han kom til uperfekte mennesker og brugte tid med dem, investerede i deres liv, elskede dem, lyttede og talte – han byggede relatio-

ner. Og i dag kender vi Jesus i Danmark.

Skal vi følge Jesus og udbrede Guds rige, må vi også bygge relationer – og somme tider træde ud af det fællesskab, vi allerede befinder os i, for at møde, tjene og investere i andre mennesker.

Katrine Holst Vigilius

MISSION ★
POSSIBLE

Mission Possible betyder: Mission er mulig. Men mener vi det? Eller går vi snarere rundt med en følelse af, at mission i Danmark i dag er en helt umulig ting?

I denne serie vil vi gerne udfordre og opmuntre hinden til at tage små skridt, der bringer de gode nyheder om Jesus tættere på de mennesker, vi møder. For mission er mulig også i dag.

Det er jo Guds mission, vi er med i.



For Robert Bladt er en løbetur også en gudstjeneste.

PRIVATFOTO

En blomsterdame har også en livshistorie

Når vi bygger relationer, kan vi bringe Jesus på bane i menneskers liv

Jeg vil leve åbent med min tro

Mange vil gerne tale om Gud og troen

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Da Robert Bladt for godt fem år siden flyttede til Ødsted for at blive generalsekretær i Kristeligt Forbund for Studerende, var han fast besluttet på at deltage i nogle lokale netværk. Og det har han så gjort lige siden. Som spejderleder, badmintontræner og senest som medlem af løbeklubben.

"Jeg vidste, at hvis jeg skulle falde til og trives i byen, havde jeg brug for lokale relationer. Så det var for den sags skyld mest for min egen skyld."

"Men jeg ønsker også at leve åbent med min tro. Derfor forsøger jeg at have troen på Jesus med i alle de relationer, som jeg indgår i," forklarer han.

Ingen evangelisttype
Robert Bladt er med egne ord ikke nogen "evangelisttype".

"Men jeg kan rigtig godt lide at tale med mennesker om tro. Og min er-

farer er, at da folk fandt ud af, at jeg er kristen, begyndte de selv at tale om oplevelser, de gerne vil dele med mig."

Så det er ikke ualmindeligt, at løbeturene kaster dybere samtaler om meningen med livet og troen af sig. Og Robert Bladt er gang på gang blevet overrasket.

"Jeg oplever, at mine egne fordomme gang på gang bliver afkræftet. Mange mennesker tænker på Gud og begynder selv at tale om troen."

Gudstjeneste til hverdag
Somme tider er han også selv initiativtager. Da han for nogle år siden skrev andagter til julemagasinet 24:12, delte han det for eksempel ud til sine naboer.

Så begrebet gudstjeneste handler for Robert Bladt ikke kun om søndag formiddag i frimenigheden Broen, hvor han er præst. For ham er det også gudstjeneste, når han tager løbeskoene på.

AF KATRINE HOLST VIGILIUS

Efter at have været ansat i kristent arbejde i længere tid gik det op for Helene Hammer Pihl, at hun ikke rigtig havde kontakt med mennesker, som ikke kender Gud.

Det besluttede hun sig for at gøre noget ved, og derfor bad hun over, hvem hun særligt skulle være noget for.

"Og så kom jeg til at tænke på blomsterdamen."

En bid mere af livshistorien

I blomsterbutikken 150 meter fra Helene Hammer Pihls hjem er der tid til en ventetale, mens blomsterne ordnes.

"Jeg har spurgt ind til hendes butik, hvordan det hele fungerer, hvor hun køber blomsterne og den slags. Jeg har også rost hende for hendes butik. Efterhånden er det gået videre derfra, og jeg har spurgt til hendes liv. Jeg tror, det må gå forud for, at hun kan høre evangeliet," forklarer hun.

Nu er det vigtigste ved besøgene hos blomsterdamen at få talt med hende og hver gang få en bid mere af hendes historie. Det skaber tillid.

"Jeg leder efter noget i hendes livshistorie, hvor jeg



Når Helene Hammer Pihl bliver ramt af menneskefrygt, spørger hun sig selv, hvad der er det værste, der kan ske.

PRIVATFOTO

er menneskefrygten.

"Selvom jeg på så mange måder oplever, at hun bryder sig om mig, så er det så typisk, at jeg alligevel har frygten, når jeg skal 'sige noget' om Gud. Det er totalt irrationelt. Hvad skulle der ske andet, end at hun er uinteresseret? Hun bliver jo ikke lige pludselig til en heks."

Hvad er det værste, der kan ske?

"For at modvirke denne frygt spørger jeg mig selv, hvad det værste, der kunne ske, mon ville være. Det virker."

Ud over blomsterdamen arbejder Helene også bevidst på at bygge en relation og dele historier med sin frisør. De ses dog sjældnere, men har til gengæld mere tid, når hun endelig er under saksen.

"Jeg har ikke belæg for at sige det, men jeg oplever at Jesus kalder mig – det er så magtpåliggende for Jesus, at flere skal komme til tro. Det er svært i Danmark, hvor vi er meget lukkede. Det her er mit bidrag, så må resten være op til Gud."

Helene Hammer Pihl understreger, at denne historie ikke har til formål at få læserne til at tænke: "øj, det var virkelig flot af hende."

"Jeg deler kun denne historie, fordi jeg tænker, at det kan inspirere andre."

kan bringe evangeliet om Jesus på bane i hendes liv. Hvis jeg for eksempel finder ud af, at hun kæmper med noget sygdom, kan jeg sige: Jeg kender Jesus, og han har magt over den slags. Det er der mange eksempler på i Ny Testamente – kender du nogle af dem?" forklarer Helene Hammer Pihl.

Hun bliver jo ikke pludselig til en heks
Helene Hammer Pihl føler ikke længere, hun er en fremmed i blomsterbutikken. Hun bliver genkendt, når hun kommer.

"Kendte hun ingen kristne før, så kender hun i hvert fald én nu. Og vi kan snakke om ting, man normalt ikke snakker med sin blomsterhandler om."

Ifølge Helene Hammer Pihl kræver det et initiativ, og at man stiller sig til rådighed. Så kommer Gud med mulighederne.

"Det, jeg gør, er at gå ud, hvor Gud så kan virke med sin kraft. Det kunne han jo ikke, hvis jeg sad oppe i min stue – ikke i forhold til hende."

Den største udfordring i forhold til blomsterdamen

godly play;



Erik Holmgaard: Første gang jeg mødte Godly Play, tænkte jeg: Det her vil jeg arbejde på, at vi får til Danmark

Langsom fortælling skaber indre billeder

Godly Play handler om at give tid og rum for eftertanke

AF KAJA LAUTERBACH

"Godly play er en særlig måde at fortælle bibelhistorie på, der giver plads til tilhørernes lytten, undren og tilbedelse af Gud."

Erik Holmgaard prøver at forklare med få ord, hvad Godly Play (GP) er.

"Ved GP fortæller man langsomt med dæmpet stemme og sænket blik – og der er altid visuelle elementer med."

Han forklarer videre, at GP ikke kun handler om at få afleveret et budskab.

"Man kommer bare ikke med en pointe, men skaber rum og tid for eftertanke. Og så er der ofte en dialog med tilhørerne ud fra fire faste spørgsmål: Er der noget, du godt kan lide? Er der noget, du synes, er vigtigt? Er der noget, der minder om dig selv? Er der noget, vi kan tage væk? Man kan kalde det en slags åbent bibelstudium, hvor det ikke er nødvendigt at kunne læse," uddyber han.

Forhåndsenværende ting
45-årige Erik Holmgaard mødte Godly Play første gang på en café i Bergen for cirka fem år siden.

"Jeg mødtes med en norsk ven, der kom lige fra et kursus i GP. Han var vildt op-

Erik Holmgaard demonstrerede Godly Play på medarbejderkonferencen for LM's ansatte i Danmark.

"Det var en lidt forsimplet udgave, men det viser, at man fint kan gå i gang med de remedier, man har ved hånden," siger han.

taget af det og begyndte at fortælle med de rekvisitter, han havde: colafasker, servietter og saltbøsser."

Der var to ting, der slog Erik Holmgaard, der nu er sognepræst ved Gl. Haderslev Kirke: Hvor ufattelig langsomt det gik, og hvor grebet han var af det.

"Jeg tænkte: Det her vil jeg arbejde på, at vi får til Danmark," siger han.

Siden er to mennesker i Danmark blevet certificerede til at lede tredages kurser i GP i Danmark, og to mere er undervejs i uddannelsen.

GP er et amerikansk koncept, og i Danmark har Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) rettighederne og får det oversat



FOTO: KAJA LAUTERBACH

og bearbejdet både sprogligt, teologisk, kulturelt og liturgisk til at passe ind i en luthersk sammenhæng. DFS står også for materialer og kurser i Danmark.

Ingen øjenkontakt

Alle de virkemidler, man bruger i GP, er helt enkle – både sprog, stemmeleje og rekvisitter. Man kan købe sæt med figurer, men man kan også bruge det, man

lige har for hånden til at illustre tingene med.

Fortælleren kigger ned og har ingen øjenkontakt med tilhørerne, mens han taler. Erik Holmgaard forklarer, at han derved befrier tilhøreren fra at skulle kigge på ham og "kvittere" for kontakten.

"Det gør, at tilhøreren er mere fri til at tage imod fortællingen og lade den gå ind på sin indre banehalvdel," siger han.

Erik Holmgaard har altid en bibel liggende ved siden af sig som en visuel reference til, at GP er Guds ord og ikke bare fortælling.

Udnyt barnets verden

Som tidligere landsleder i IMU, bibelskolelærer og rejsepræst har Erik Holmgaard masser af erfaring i at formidle Guds ord. Han peger på, at i traditionel bibelfortælling kan det være svært

at rumme både dem, der kender beretningerne meget godt, og dem, der aldrig har hørt dem før. Ikke mindst i børnearbejdet.

"Imidlertid møder GP tilhørerne på samme niveau. Efter en GP-fortælling løfter fortælleren hovedet og har en dialog med dem, og her kan man udnytte, at barnets verden er at lege. Man kan prøve at fjerne forskellige rekvisitter og derigennem vise, at tingene ikke hænger sammen, hvis ikke Gud er der," siger han.

Erik Holmgaard sammenligner det med at lade børnene være med til "at samle" bibelfortællingen og ikke servere den som en LEGO-figur, der er færdigsamlet, når barnet får den.

Gennem dialogen kan man også være med til, at tilhørerne selv reflekterer over, hvad det betyder for dem.

Undervejs i fortællingen er der små pauser. Det giver tid til at bearbejde det, man har hørt og til at tænke.

"Vi har brug for tid til at få fremkaldt mentale billeder, ligesom man tidligere skulle vente på at få fremkaldt billeder hos fotografen, før man kunne se dem. Men vi har vænnet os til, at det skal man ikke mere, og så overfører vi det tempo til livet i øvrigt," siger Erik Holmgaard.

Suger børnenes opmærksomhed

Børnekonsulent Susanne S. Iversen blev virkelig fascineret af formidlingsmåden Godly Play, allerede første gang hun mødte det.

"Jeg oplevede, at det kan noget," forklarer hun.

"Det er så enkelt i sin form. Helt skrabet fri for glitter, glamour og trylleri. Det hele foregår på en enkelt kvadratmeter på gulvet, hvor børnenes opmærksomhed suges hen."

Hun oplever, at den meget enkle form skaber et rum, hvor det bare handler om enkel formidling uden at fortolke og forklare pointer. Det gør, at Gud får mere plads, og at Helligånden kan

komme til.

Det hører med til Godly Play-konceptet, at fortælleren kigger ned og ingen kontakt har til børnene.

Det var Susanne S. Iversen enormt nervøs over i begyndelsen, men hun har oplevet, at netop det har givet en god indgang til ikke mindst de urolige børn. De slipper nemlig for at skulle forholde sig til alt muligt andet end fortællingen.

Godt til at give overblik over lange forløb

Børnekonsulenten har før sagt, at det er meget vigtigt, at Bibelen får stor plads i børnearbejdet. For eksem-

pel ved at man læser beretninger op fra Bibelen, så det hele ikke kun bliver genfortælling.

Det kan imidlertid sagtens forenes med Godly Play, mener hun.

GP kan bruges til at lave en sammentrækning og give et historisk rids og et overblik over et langt forløb, som det ellers tager flere måneder at komme igennem i børneklubben.

"Så kan man dykke ned i – og læse – de enkelte beretninger på et andet tidspunkt," siger hun og understreger:

"GP kan ikke stå alene, men skal gå hånd i hånd



Godly Play er et godt supplement til anden forkyndelse, mener Susanne S. Iversen.

med traditionel bibellæsning. Det skal være et supplement til al mulig anden god forkyndelse."



Godly Play blev introduceret i LM Kids, da nuværende tværkulturel konsulent Else Wiwe var børnekonsulent fra 2008-2012. Hun begyndte på uddannelsen til dansk underviser og har fået følge-

skab af Susanne Sjølland Iversen, der blev ansat som børnekonsulent i 2012. Det er et undervisningsforløb på seks tredages kurser.

Allerede efter første kursus kunne Susanne S. Iversen begynde at bruge det, og når hun har været gennem seks kurser, kan hun selv begynde at undervise. Et tredages kursus kan godt være en hindring for nogle, men Susanne S. Iversen kunne forestille sig, at hun vil gøre det lettere tilgængeligt ved at opdele lokale kurser på tre ikke-sammenhængende dage.

Godly Play er inspireret af den pædagogik og de metoder, som den italienske læge og pædagog Maria Montessori udviklede i første halvdel af 1900-tallet.

Det er også et koncept, der er godt at bruge i forkyndelse for udviklingshæmmede eller demente mennesker.

undskyld;



David; Vend dit ansigt bort fra mine synder og udslet al min skyld!

Hvorfor er det så svært at sige Undskyld?

Vi kender alle sammen det lille ord, der er så svært at sige: Undskyld!

I 2013 blev det kåret til "årets ord" af Dansk Sprognævn og Sproglaboratoriet på P1. Og begrundelsen var netop, at det er et ord, de fleste af os har svært ved at få over læberne.

"Mange lyttere forsløg ordet til

Sproglaboratoriet, fordi de synes, at der har været særlig meget brug for at sige undskyld i 2013. Men samtidig ser det ud til, at det til trods herfor alligevel ikke er blevet brugt lige så hyppigt som i de forgangne år. Man har beklaget og indrømmet fejl, måske, men det er ikke så tit, man har sagt undskyld,"

siger direktør i Dansk Sprognævn Sabine Kirchmeier-Andersen til DR Kultur.

Beklage er ikke helt det samme

Det er blandt andet politikere, der har givet ordet undskyld en genoplivning. Og især Lars Løkke Ras-

mussen, da han under et pressemøde i oktober flittigt beklagede, men ifølge eksperter aldrig undskyldte for sine rejser på 1. klasse som formand for GGGI, oplyser Dansk Sprognævn og Sproglaboratoriet.

Men det er ikke kun politikere, der bruger ordet for sjældent.

De fleste af os har svært ved at bruge det over for hinanden – og over for Gud!

Men hvorfor er det så svært?

Og hvordan kommer vi til at opleve befrielsen ved at sige undskyld til Gud og dermed også erfare hans tilgivelse?

brs

Bekendelse og tilgivelse hører sammen

Kong Davids bekendelse er en udfordring til os i dag



FOTO: ISTOCKPHOTO

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Da kong David blev afsløret af profeten Natan, tog han synden dybt alvorligt. Han var gået i seng med den gifte Batseba og havde senere sørget for, at hendes mand, Urias, blev slået ihjel ved fronten. Nu indså han, at han skyldte sig både hor og mord. Det var alvorlige synder – og ikke mindst var det synd imod Gud.

Mon ikke David havde svært ved at sige "undskyld" til Gud? Men han gjorde det. Han bekendte sin synd betingelsesløst. Og han oplevede at få tilsagt Guds tilgivelse af profeten.

Her på siden er der trykt to bekendelser. For det første Davids bekendelse som et eksempel til efterfølgelse. For det andet et opdigtet eksempel på en moderne bekender, der ikke er i stand til at se sin synd i øjnene og sige undskyld.

Forskellen på de to er viljen til at tage synden alvorligt og bekende den. I næste omgang er der også tilgivelsen til forskel. Bekendelse og tilgivelse hører nemlig sammen.

"Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed" (1 Joh 1,9).

Hele beretningen om David og Batseba står i 2 Samuelsbog kapitel 11.

Davids bekendelse i Salme 51

Gud, vær mig nådig i din godhed, udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed!

Vask mig fuldstændig ren for skyld, rens mig for synd!

For jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje.

Mod dig alene har jeg syndet, jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne;

så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer.

I skyld har jeg været, fra jeg blev født,

i synd, fra min mor undfangede mig.

Du elsker sandhed i det dunkle, du lærer mig visdom i det skjulte.

Rens mig med isop for synd, vask mig hvidere end sne!

Forkynd mig fryd og glæde, lad de knogler, du knuste, juble!

Vend dit ansigt bort fra mine synder og udslet al min skyld!

Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd!

Kast mig ikke bort fra dig,

og tag ikke din hellige ånd fra mig!

Lad mig atter frydes over din frelse, styrk mig med en villig ånd!

En moderne "bekendelse"

Jeg har lige brug for dig et øjeblik, Gud, for jeg har dummet mig lidt.

Nu var det også en helt urimelig stor fristelse, og jeg er jo ikke nogen helgen, vel?

Jeg prøver at undgå at gå i sort på grund af mine fejl. Livet skal jo leves.

Men jeg er bange for, hvad andre folk vil sige om mig.

Heldigvis forstår du mig og tager det ikke så tungt med mine fejl.

Jeg har jo også min bagage. Alt for meget overladt til mig selv som barn og mobbet som voksen.

Heldigvis ved jeg, at du kan se en sag fra flere sider.

Det trøster mig også, at jeg jo heldigvis ikke er værre end alle andre.

Jeg har bare lige brug for, at du giver mig en god samvittighed, så jeg kan komme videre.

Gud ske lov tror jeg, du har andet at gå op i end mine småfejl.

Jeg klarer mig trods alt heller ikke så dårligt, og jeg skal nok få mit liv på skinner igen.

Det er dejligt, at du ikke bebrejder mig noget og ikke ødelægger den gode stemning.

Det er jo ikke så slemt det hele – tror jeg nok. Men jeg er faktisk noget i tvivl!

brs



Bent Houmaa Jørgensen; Det er ikke en nødvendighed at skrifte, men hvorfor skulle vi ikke modtage velsignelsen ved helt konkret at få tilgivet de synder, vi kæmper med

Skriftemålet forstærker evangeliet for mig

Tilgivelsen bliver meget konkret, og man får hjælp i kampen mod synden

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

I de sidste syv år, hvor Bent Houmaa Jørgensen har været præst i Aalborg Frimenighed, har han gået til skriftemål en eller to gange om året. Det er ellers ikke noget, han er vokset op med.

"For mig var det fint nok at bekende min synd for Jesus i bøn og læse Bibelens ord om, at Gud tilgiver vores synder."

Men i dag vil han ikke undvære skriftemålet.

"Nogle gange går jeg næsten syngende fra skriftemålet. Jeg oplever på en stærk måde at blive sat fri. Jeg mærker Guds nærvær. Det har været en styrke for mig at skrifte. Det er, som om skriftemålet forstærker evangeliet for mig," siger han.

Bent Houmaa Jørgensen oplever også, at skriftemålet hjælper ham til at bryde med synd i sit liv.

"Når jeg sætter ord på konkret synd i mit liv og søger min tilflugt i tilgivelsen hos Jesus, så er det en stor hjælp i kampen mod fristelserne. Det bliver et brud med det, som vil trække mig ned," siger han.

"Vi kan vænne os til synden i vores liv, så vi skjuler den i stedet for at gøre op med den. På den måde bliver vi holdt fast af den, og den bliver en kæmpe byrde i vores liv. Det kan skrifte-

målet hjælpe os ud af."

Brug velsignelsen

Den tidligere Tanzania-missionær forklarer, at han især bruger skriftemålet til at bekende de synder, som særligt plager og frister ham. Og det er ofte de samme ting, han vender tilbage til.

"Det er ikke en nødvendighed for en kristen at skrifte, men hvorfor skulle vi ikke modtage velsignelsen ved helt konkret at få tilgivet de synder, vi kæmper med. Jeg synes, at vi med stor frimodighed skal gøre brug af skriftemålet, som Gud har givet os."

Men hvorfor er der mon så få i vores sammenhænge, der gør det? Det spørgsmål forstår Bent Houmaa Jørgensen godt. Han tænkte også i starten, at det var skamfuldt at sætte ord på sin synd over for en anden.

"Man udleverer jo sig selv og gør sig sårbar, og det har vi ikke lyst til."

Drop den perfekte facade
Frimenighedspræsten er overbevist om, at det hænger sammen med vores ønske om at fremstå som meget vellykkede i de andres øjne.

"Vi er alt for optaget af vores facade i vores fællesskaber. Mange kan have svært ved at åbne op for hinanden, når de er sammen i bibelkredsen eller cellegruppen. Men vi skal ikke

Det private skriftemål

Kan for eksempel foregå sådan her:

Først en kort samtale, hvor der er anledning til at fortælle skriftefaderen, hvad der særligt plager ens samvittighed.

Skriftefaderen læser eventuelt et bibelord om Guds tilgivelse.

Man bøjer sine knæ og bekender sin synd. Formålet er ikke at bekende alle sine synder, men netop dem, som særligt plager en.

Skriftefaderen tilsiger syndernes forladelse under håndspåleggelse. Det kan for eksempel ske med disse ord:

"På Jesu Kristi befaling og for hans lidelses og døds skyld kan jeg tilsige dig alle dine synders nådige forladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn!"

Derefter beder skriftefaderen en bøn og lyser velsignelsen.

være så bange for at lukke op for posen, når vi har haft en rigtig øv-dag," siger han.

Han taler ikke om, at vi skal udlevere os selv på pinlige måder, men om behovet for en naturlig åbenhed.

"Det er især vigtigt, at vi, som er forkyndere og ledere i menigheden, ikke fremviser os selv som perfekte. Det er vi jo ikke! Vi skal turde være gennemsigtige og stå ved, at vi er dem, vi er, også når livet ikke lykkes for os. Denne ærlighed er vigtig, det er en del af det at være et eksempel for andre," siger han.

"Evangeliet handler om Jesus, og hvad han betyder for os i det virkelige liv midt i hverdagen. Måske hand-

ler det om, at vi er bange for, hvad de andre tænker om os. Men vi kunne jo også prøve at åbne op. Måske bliver vi mødt med en kærlighed og omsorg, som vi aldrig havde forestillet os?" siger han.

Skriftemål i gudstjenesten

I Aalborg frimenighed fejrer man nadver de fleste søndage. Og nadveren indledes altid af et fælles skriftemål med syndsbekendelse.

"Jeg tror, det gør noget ved os. Man bliver nødt til lige at standse op. Hvis man for eksempel har noget kørende med en anden i form af bitterhed eller uforsonlighed, så er det et kald til at få gjort op," siger han.

Skriftemål forud for nadveren

I Aalborg Frimenighed, hvor Bent Houmaa Jørgensen er præst, er der altid skriftemål forud for nadveren.

Syndsbekendelsen foregår ved fælles oplæsning fra PowerPoint. Menigheden står op, og nadverlederen står vendt samme vej som menigheden.

Jeg bekender for dig, hellige, almægtige Gud, at jeg har syndet imod dig i tanke, ord og gerning, og det er min egen skyld.

Jeg beder dig barmhjertige Gud:

Gør ikke med mig, som jeg fortjener, men tilgiv mig alle mine synder for Jesu Kristi skyld.

Amen.

Derefter vender nadverlederen sig om mod menigheden, som bliver stående, og siger:

Så sandt du af hjertet angre dine synder, tilsiger jeg dig, på Jesu Kristi befaling og for hans lidelses og døds skyld, alle dine synders nådige forladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Tilgivelsen af syndernes forladelse kan også ske ved, at menigheden går frem og modtager tilgivelsesordene under håndspåleggelse. Den praksis bruger man dog ikke i Aalborg Frimenighed.

mit bibelvers;

SUSANNE SJÆLLAND IVERSEN, RANDERS



"For bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed" (Es 54.).

Vinterens første sne. Jeg måtte bare ud! Fødderne fik sat nogle fine aftryk i den nyfaldne sne. Nogle timer senere var de væk. Ingen kunne mere se mine fodaftryk.

De fleste ting i mit liv er bygget op omkring noget, jeg stoler på som fast og uforanderligt.

Familie og venner. De lidt mere tvivlsomme: helbred, regering og vejret. Men min verden cirkler alligevel om disse. Jeg oplever, at min verden rokkes lidt, når nogle af disse ting revner lidt eller får ridser i lakken og skuffer mine forventninger.

De aftryk, jeg selv sætter, og de aftryk, andre mennesker og ting sætter hos mig, ja, de forsvinder. Mange af dem ganske vidst ikke her og nu – heldigvis.

Min klippe – ham, der viser mig barmhjertighed, har sat et aftryk i mit liv, som aldrig i evighed forsvinder. Hans fredspagt er evig og urokkelig. Som det eneste i denne verden.

Tak, Herre, at du er min, og jeg er din.



Bent Houmaa Jørgensen oplever, at det private skriftemål hjælper ham i kampen mod fristelserne.

anmeldelser;

Godt elektronisk supplement til børnebibel



AF FILIP OSMUNDSEN

Bibel-applikation til smartphone, iPad og lignende

Gratis download

Applikationen *Bible for Kids* er en meget fin elektronisk udgave af børnebibelen.

App'en består af seks små historier fra Bibelen: Skabelsen, Syndefaldet, Jesu fødsel, Helbredelsen af den lamme mand, Korsfæstelsen og Opstandelsen.

Til hver historie bliver teksten læst højt på engelsk, og det er derfor nødvendigt med oversættelse. Samtidig med højtlesningen kan børnene kigge på en række interaktive billeder, hvor ani-

mationerne bevæger sig, når man trykker på skærmen.

De forskellige billeder og animationen er meget børnevenlige og sjove. I løbet af historierne skal børnene også samle små diamanter op og svare på spørgsmål om teksten.

App'en er gratis at downloade, og de to første historier følger automatisk med. De fire øvrige historier skal hentes hver for sig, men det er nemt at gøre.

Alt i alt er det en fin og børnevenlig app, som kan bruges som supplement til den almindelige højtlesning fra børnebibelen. Eneste ulempe er, at den er på engelsk.

App'en er lavet til børn i alderen seks til otte år, men kan også bruges af yngre børn. Lea på fire år siger, at det er et sjovt spil, og giver det fire ud af fem stjerner.

App'en kan hentes i App Store eller på hjemmesiden www.bible.com/kids.

Frederiksborg Apotek
 Slotsgade 26, 3400 Hillerød
 Tlf. 48 26 56 00
 apoteker Troels Ingemann
www.frederiksborg.netapotek.dk
 Apoteket har døgnvagt

lm LUTHERSK MISSION

Støt via sms

Send en sms med teksten "LM" til 1919 så støtter du LM's arbejde med 150 kr, som bliver trukket på din næste mobilregning.

Prisen er det beløb, der doneres + alm. sms-takst.

På forhånd tak for gaven!

Bemærk, at det hverken er muligt at fortryde en sådan sms eller at få kvittering for gaven. For hver gave tager teleselskaberne et mindre gebyr, som fratrækkes det beløb, LM får udbetalt.

Industrivænget 40 T 48 20 76 60
 DK-3400 Hillerød E d1m@d1m.dk

Der er potentiale – men det er ikke stor lyrik

CD-ANMELDELSE
 AF MORTEN MEINER

**Thomas Teglgaard:
 Når verden går amok
 LM Musik 2013**

149,95 kroner

At Thomas Teglgaard skulle springe ud som musiker, var der nok ikke mange af os, der havde set komme. Men i sine gemmer har han haft en række sange, han skrev, da han var i gymnasiealderen.

I udgangspunktet et modigt og herligt anarkistisk projekt. Men min begejstring er ikke udelte.

Jeg savner for alvor at blive udfordret af teksterne. Der er for meget kristen pop og rockmusik, der serverer det hele for mig. Alt det, jeg kender i forvejen. Om frelse, om fortabelse, om tro og tvivl. Men hvor er poesien? Alt det, der får hjerteblodet



til at sprøjte? Vi får det kun i glimt. Som i sangen, der kun handler om mørke, men som alligevel har titlen *Men Herren er mit lys* – en lille genialitet.

Faktisk indrømmer Teglgaard det selv: "Det var ikke stor lyrik dengang / det er det heller ikke nu", synger han i *Så hold ud med mig*.

Fair nok. Det besvarer bare ikke mit grundlæggende spørgsmål: Hvorfor skal jeg som lytter inddrages i en lyrik, der ikke er særlig stor?

Stilmæssigt er cd'en svær at rubricere. Der er praise, der er funk-rock, og der er electro-pop. Dog bundet sammen af Teglgaards intense arbejde med compu-

ter-programming.

Førnævnte *Så hold ud med mig* er nummer 9 på albummet, og det virker underforstået, at de første otte sange er det gamle, hvorimod de sidste fem er nye. Og det mærkes! Det slutter meget bedre, end det begyndte.

Fremhæves skal især sangene *Hans død giver liv* og *Kongen kommer*. Her er drive og nerve.

Det er også gået lovlig hurtigt med mixningen og produktionen. Indimellem clipper lyden, og ofte er der nogle SSSSSKingre s'er i vokalen. Et problem, der er ret nemt at løse med nutidens musiksoftware.

De kritiske anmærkninger til trods kan jeg alligevel anbefale cd'en, primært fordi projektet er så originalt, og fordi Teglgaard ikke er bange for at eksperimentere, selv om ikke alt lykkes lige godt. Og så viser cd'ens sidste sange – de nye – at der faktisk også er et potentiale for fremtidige musikalske projekter. Så hvem ved ...

debat;



Jens Ole Christensen; Om en generation eller to vil en teologistuderende spørge sin professor: Hvem var Kjeld Holm?

Debat er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed alene udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 2.000 anslag inklusive mellemrum.

» Nogle ord til overvejelse angående det første bud

AF IMMANUEL FUGLSANG
HERNING

I en evangelisk-luthersk kirke må det være naturligt, at der jævnligt læses noget fra Luthers Katekismus. Og det samme må vel også være tilfældet for foreninger, der kalder sig lutherske.

Med dette som baggrund vil jeg gerne fortælle, hvad jeg for nylig har læst i forbindelse med Luthers udlægning af det første bud, der som bekendt lyder sådan her: "Du må ikke have andre guder". Hertil er blandt andet knyttet denne kommentar: "Det vil sige: Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham".

I fem hovedpunkter forklarer katekismen derefter om Guds væsen og egenskaber, hvor punkt 5 har overskriften "Gud er hellig". I den forbindelse er der blandt andet citeret disse vers fra 1 Joh 2,15-17:

"Elsk ikke verden og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i ham; for alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnernes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden. Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid".

I tilknytning til disse vers står følgende belæring: "Med kærlighed til Gud kan

kærlighed til verden ikke forenes. Vi må hverken elske denne verdens gods eller dens ære eller dens lyst. Hvad der gives os af timelige goder, må vi nok med et ydmygt hjerte glæde os over som Guds gaver; men vi skal vogte os for, at vi ikke giver os hen dertil, så vort hjerte drages bort fra Gud. Den pengegerrige, den ærgerrige, den forlystelsessyge synder mod det første bud".

Jeg vil ikke i dette læserindlæg sætte konkrete områder op, hvor jeg mener farerne kan være store. For det kunne let medføre nogle uønskede virkninger i form af unyttige stridsspørgsmål, og dem skal vi holde os fra.

Men samtidig vil jeg stærkt opfordre til, at den enkelte læser vil tage sig tid til at læse lidt mere om Luthers udlægning af Guds ti bud. Jeg tror, der er meget brug for, at vi hver især besinder os på, hvad vi bruger vor kostbare tid til. Og her må det vel også være på sin plads at lade Guds ord være en lygte for vor fod og et lys på vor sti (Salme 119, 105).

Derfor vil jeg afslutte mit indlæg med at citere følgende vers fra Efeserbrevet 5,15-17:

"Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje".

» **Klip;** Kjeld Holm er en cyklist uden cykel



AF JENS OLE CHRISTENSEN
I "KIRKELIGT SET" I KRISTELIGT
DAGBLAD

Den kristne kirkes forudsætning er, at der ikke er frelse i noget andet end navnet Jesus (Apostlenes Gerninger 4,12). Evangeliet må derfor forkyndes til tro for ethvert menneske.

En ikke-missionerende kirke er som at komme cyklende uden cykel. Den har mistet det, den selv sidder på. Der er nemlig efter fælles kristen tro ikke noget menneske på denne jord, som ikke er Guds elskede, eller som kan undvære evangeliet. Det er denne grundlæggende kristne pointe, biskop Kjeld Holm lægger luft til.

(...)
Kjeld Holm udtaler sig efter vores tids politiske korrekthed – blødt og inkluderende – og gør den aktuelle kulturelle virkelighed til dommer: Tiden er ikke til en tydelig sandhed og livslang forpligtelse, så det dropper vi. Jesus og apostlene siger det modsatte, men det er ligegyldigt, for de er jo ikke

så rummelige og empatiske som os og forstår sig ikke på postmoderne europæere.

Det lyder imødekomende, men Holm står i virkeligheden for en benhård kulturalanalytisk fundamentalisme, der overser, at hvis for eksempel Paulus og Ansgar havde tænkt på samme måde, så havde han næppe selv nogensinde hørt evangeliet.

Kjeld Holm tilhører således en kirkelighed, der har lagt sig på hjul af folk med en tydelig bekendelse og praksis. En bekendelse og praksis, han aldrig selv kunne drømme om at efterligne. Den holdning giver ham adgang til bispeembedet og Dronningens nytårskur, men er i øvrigt ufrugtbar.

(...)
Om en generation eller to vil en teologistuderende spørge sin professor: "Hvem var Kjeld Holm?". Og professoren vil trække på skulderen: "Så vidt jeg husker en biskop, der levede omtrent samtidig med Massoud Fourouzandeh!".

For det var den sidstnævnte, der pegede på en bæredygtig fremtid for kirken.

leder;

Tid til spørgsmål – tid til svar

"HVEM VED DET" først?

Det er det enkle koncept i en lang række quiz og spil. Det blev også hyppigt anvendt i det kristne børnearbejde i hvert fald før i tiden.

Somme tider kan man få det indtryk, at det også er sådan, det foregår i mange bibelkredse og i samtaler med ikke-kristne mennesker.

Jamen er der da noget galt i at svare på spørgsmål?

Tja. Det kommer faktisk an på, hvad man vil opnå. Hvis det handler om at imponere modparten, er det altid godt! Men hvis formålet er at skabe gensidig forståelse og flytte holdninger, så er der grund til at tænke sig om og i stedet stille et spørgsmål mere.

Helt generelt vil hurtige svar sjældent overbevise samtalepartneren, medmindre det handler om banal paratviden. Derimod vil de lukke samtalen.

På vej ind i en dialog er det derfor meget bedre at stille spørgsmål end at svare på dem. Når man stiller spørgsmål, lærer man den andens synspunkter at kende. Ofte fører et spørgsmål til nye spørgsmål og dermed en dybere dialog.

ISÆR NÅR DET handler om at nå mennesker med evangeliet, er der grund til at minde om kunsten at stille spørgsmål, der åbner op for en samtale. I stedet for at vente på, at vi kan komme til med de rigtige svar, burde vi øve os i at stille spørgsmål og måske endda spørge til råds eller sørge om hjælp.

På den måde kan vi lære et andet menneske at kende og fremme både venskabet og tilliden. At stille spørgsmål er i virkeligheden at kravle ned fra positionen som den bedrevidende og i stedet blive et medmenneske.

Vi trænger meget til at lære at føre en ligeværdig dialog. Her er tiden til spørgsmål. Læs for eksempel om blomsterhandleren på side 8 i denne avis.

Mission, hvor der ikke stilles spørgsmål, risikerer at blive kærlighedsløs.

MEN DER ER sandelig også en tid til at give svar.

Det gælder, når dialogen er ført, forståelse er opnået, og de store spørgsmål står tilbage. Den kristne tro drejer sig i et og alt om ham, der sagde "Jeg er vejen, sandheden og livet". Han var ikke bange for at svare på spørgsmål, når tiden var til det. Heller ikke forpligtende og upopulære svar

Derfor er det også beskæmmende, at biskoppen i Aarhus, Kjeld Holm, ikke vil forpligte andre end sig selv på de svar, som Jesus giver. For slet ikke at sige de svar, som Gud giver os i sit eget ord i Bibelen. Hvis ikke kirken kan forpligte andre på Guds ord, så bliver dens mission sandhedsløs – og dermed meningsløs.

Heldigvis er der andre i Aarhus, der godt vil svare på de svære spørgsmål. Det bliver spændende at følge det nye Center for Kristen Apologetik i fremtiden.

Birger Reuss Schmidt
ansv. redaktør

**BIBELSPOR
I SPROGET**



AF JENS OLE CHRISTENSEN

Bibelen har lejet sig så dybt i vores danske sprog, at vi dårligt nok lægger mærke til det.

I en række korte notitser i dette og kommende numre vil vi gøre opmærksom på forskellige spor af Bibelen i almindelige danskeres hverdagsprog.

Da jeg for et års tid siden så FC Nordsjælland spille lige op mod Juventus i Parken, talte man om David mod Goliath – og kun de færreste tænkte på episoden i 1 Samuelsbog kapitel 17.

Her er det for øvrigt ikke bare sproget, der er påvirket, men selve vores mentalitet. Vi elsker nemlig når den undertippede overrasker.

Det lærte vores kultur blandt andet ved at holde med David mod Goliath.

tro &
mission

inspiration | nærvær | holdning

Godly Play 2014

Fortæl det til børnene

Bliv Fortæller og Vejleder i Godly Play – en spændende fortælleform, der inddrager tilhørerne i bibelfortællingerne.

Kursus følgende steder:
 20.-22. feb. i Haderslev,
 12.-15. maj i Løgumkloster
 14.-16. august på Bornholm

Læs mere og tilmeld dig på godlyplay.soendagsskoler.dk



Lærere søges til Skjern Kristne Friskole



Da en af vores lærere har fået nyt job, og to andre går på pension/efterløn, søger vi pr. 1.8.2014 tre nye lærere.

Mange fagkombinationer er mulige. Fx dansk i indskoling/mellemtrin, matematik, idræt, tysk, natur/teknik samt større opgaver med it og bibliotek.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem LC og Finansministeriet.

Læs meget mere på www.skrif.dk.

Ansøgningsfrist d. 24.2. kl. 12.00.

KRISTELIGT LANDMANDSSTÆVNE

NB. Også ikke-landmænd er velkomne!

Weekend 7.-9. februar 2014

"En spændende weekend med 6 fantastiske foredrag"

Pris pr. person kr. 1.765,- Deltagelse kun lørdag kr. 654,-
 Læs mere på www.nyborgstrand.dk – hvor du også kan tilmelde dig.

 **NYBORG STRAND**® Hele Danmarks mødested
 HOTEL OG KONFERENCECENTER Østervej 2 5800 Nyborg
 Telefon 65 31 31 31 www.nyborgstrand.dk

JuniorSportsCamp '14

Håndbold-, volley og Fodboldskole i kombi med juniorlejr

Toptunede trænere sparker årets mest **FANTASTISKE SOMMEROPLEVELSE** til hjerne!

UGE 27

 på Skrødstrup Efterskole og Sydvestjyllands Efterskole
 Tilmelding åbner 3. februar på sport.soendagsskoler.dk

Med Bibelen som rejseguide

Israel – påskerejse 13.-21. april 2014

Det er en ganske særlig oplevelse at være i Israel i påsken. Mange kristne valfarter til Jerusalem på denne tid, hvor vi følger Jesu sidste uge på en helt unik og nærværende måde.

Rejseledere: Birgitte & Lars Frølund Kristensen, Aarhus. *OBS: Efter 10/2 kun på forespørgsel.*



Bestil nyt katalog med spændende rejser på:

 **felix rejser.dk**
 7592 2022

Tjek LM's hjemmesider:

www.dlm.dk
www.lmu.dk
www.lm-kids.dk
www.facebook.com/dlmdk

Haderslev kristne Friskole søger ny skoleleder

Vores nuværende skoleleder har ønsket at søge nye udfordringer. Derfor søger vi nu en ny skoleleder pr. 1. august 2014.

Haderslev kristne Friskole er en skole på evangelisk-luthersk grund. Skolen har ca. 200 elever fra 0.-9. klasse. På skolen har vi en flok dygtige medarbejdere, som i deres arbejde er gode til at se det enkelte barn og samtidig have et højt fagligt niveau.

Vi ønsker en leder som

- er i overensstemmelse med skolens kristne holdning og aktivt arbejder for denne
- kan videreføre et konstruktivt samarbejde med vores nuværende viceskoleleder
- har sans for pædagogik, ledelse og økonomi
- har lyst til sammen med personale, viceskoleleder og bestyrelse at videreføre skolens udvikling
- ser de ansattes ressourcer og er med til at udvikle deres kompetencer
- har en relevant uddannelsesmæssig baggrund samt interesse for ledelse
- er synlig, nærværende og beslutningsdygtig
- sætter værdifulde spor

Vi kan tilbyde:


- gode, tidssvarende fysiske rammer - herunder en nyopført indskolingsafdeling
- en skole med en sund økonomi
- indflydelse på skolens udvikling og frihed til ledelse
- engagerede medarbejdere, viceskoleleder og bestyrelse
- god forældreopbakning og et godt skole/hjem samarbejde
- en skole med et godt omdømme
- en rummelig skole med syn for den enkelte
- en skole der vægter trygge rammer og høj faglighed
- løn og ansættelse efter overenskomst mellem LC og Finansministeriet med aflønning på intervalløn.

Tiltrædelse 1. august 2014.

Ansøgningen sendes til skolens formand: Benny Jensen, på mail: benny@hjemmefronten.dk eller til adressen Brombærvej 16, 6100 Haderslev **senest 18. februar 2014.**

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte formand Benny Jensen på tlf. 30 92 93 60 (aften) eller nuværende skoleleder Finn Sørensen tlf. 74 52 99 94, mobil: 29 26 31 86 eller viceskoleleder Mirjam Fibiger tlf. 74 52 99 94, mobil 61 68 07 63.

Samtaler forventes afholdt i uge 9. Vi yder naturligvis fuld diskretion.

 **Haderslev Kristne Friskole**
 Louisevej 7
 6100 Haderslev
 Tlf.: 74 52 99 94



Haderslev kristne Friskole ligger centralt placeret i byen tæt ved busstationen. I Haderslev by bor ca. 20.000 indbyggere, og er dermed en af Sønderjyllands største byer. Byen ligger i et meget naturskønt område og har et rigt udvalg af kirkelig og fritidstilbud til børn og voksne.

lumi genbrug

Luthersk Missions genbrugsbutikker modtager gerne alt, som er for godt til at kassere, men egnet til genbrug.

Du finder os her:

AGERSKOV: Tværgade 2, tlf. 29 72 99 84
 AABENRAA: Ll. Kolstrup 40, tlf. 74 75 00 80
 GILLELEJE: Østergade 2, tlf. 32 62 00 56
 HILLERØD: Helsingørsgade 19b, tlf. 33 12 00 56
 NEXØ: Sdr. Hammer 55, tlf. 56 49 32 11
 SKJERN: Svinget 10, tlf. 40 83 68 40/30 23 00 27
 VIDEBÆK: Nygade 19, tlf. 42 18 42 18

lumigenbrug.dk




nyhedsmail:

Modtag nyheder fra LM direkte i din indbakke.

Tilmeld dig nyhedsmailen på www.dlm.dk

 **penta byg a/s**

HOVED- OG
 TOTALENTREPRISER
 PENTABYG.DK



Lisette Juul Krüger; Det at give børnene en god hverdag, er bestemt ikke den nemmeste opgave; ofte er det nemmere at tage på arbejde

Giver det største videre til de små

Lisette og Lars Krüger mener, at børnene primært skal vejledes af kristne mennesker

AF OLE SOLGAARD

"Jeg er blevet mere bevidst om, at Jesus er min største værdi, og den værdi skal gives videre til mine børn."

Sådan siger 41-årige Lisette Juul Krüger fra Bøgvad syd for Løgumkloster. De seneste 10 år har medført store forandringer i hendes hverdag. Hun er blevet gift med Lars Krüger, der er selvstændig landmand, og sammen har de fået børnene Alma på ni år, Magnus på syv år, Johanne på fire år og Jeppe på to år.

Fælles fokus

"Selvom jeg har et deltidsjob som sygeplejerske (aften- og nattevagt), så er det helt klart børnene og hjemmet, der fylder i min hverdag. Det er vigtigt for mig, at børnene bliver godt opdraget, og at de lærer Jesus at kende. Den opgave indebærer både op- og nedture," fortæller hun, mens Jeppe leger med Lego-klodser.

"At give børnene en god hverdag er bestemt ikke den nemmeste opgave; ofte er det nemmere at tage på arbejde. Det sværeste er, når tingene ikke går, som jeg kunne ønske. Af og til kommer jeg til kort som mor. Det er ikke rart, når der er skrig



"Min moar," siger lille Jeppe om Lisette Juul Krüger, der har prioriteret at være meget hjemme hos familiens fire børn.

og skrål, eller når et barn ikke trives."

Familien har en travl, men god hverdag. Lisette Krüger synes, det er en god og meningsfuld opgave at tage sig af børnene og glæder sig

over at se dem trives. Hun kan godt lide at have børnene med i de daglige gøremål i huset og ikke mindst i haven.

Det er afgørende for Lisette og Lars Krüger, at deres

børn lærer Jesus at kende, for han er nøglen til det evige liv. Og dermed sættes alt det jordiske i perspektiv. De ønsker at stå sammen om at vise vej til Jesus. De har fælles retning og fokus

i deres opdragelse, påpeger familiemoren.

Input i hverdagen

Konkret indebærer det, at der er andagt sammen med børnene både morgen og

aften. De læser et stykke fra en alderssvarende andagtsbog, i øjeblikket er det *Victor, Sofia og alle de andre*, og så er det naturligt for børnene at være med til at bede sammen med mor eller far. Det kristelige input i skolehverdagen er også vigtigt for familien:

"Vi har ikke været i tvivl om, at børnene skulle gå på en kristen friskole, og vi er dybt taknemmelige for, at vi har den mulighed. Børnene har brug for en grundlæggende kerne indeni. Så længe de er børn, skal de primært vejledes af kristne mennesker," mener Lisette Juul Krüger.

Barn af Gud

Selvom der er sket store forandringer i hendes liv, er hendes eget forhold til Gud ikke blevet anderledes:

"Jeg er forandret. Men Gud er den samme. Også selvom jeg ikke får holdt personlig andagt i hverdagen og ikke har mulighed for at lytte til så mange hele prædikener, fordi børnene er med til møderne," siger hun.

"Det vigtigste ved at være kristen er, at jeg må være barn af Gud. Jeg er ikke bare en tjener for Gud, men jeg er hans barn. Jeg må sidde hos Gud og være barn – med alt, hvad det indebærer."

FOTO: OLE SOLGAARD

Jesus er min helt

AF ASBJØRN MALMGAARD

Da jeg fik denne opgave, tog det mig et stykke tid at finde en helt, jeg kunne skrive om. Min første tanke var, at der ikke var en, som decideret havde reddet mig, da jeg aldrig havde været i reel livsfare. Jeg har heller aldrig rigtig haft et forbillede, altså en person, jeg prøver at efterligne i min hverdag.

Men så slog det mig: Jeg har et forbillede, og der er en person, som har reddet mig: Jesus. Han reddede mig fra den åndelige død, ved at han døde for mig. Han er den person, jeg prøver at efterligne i

min hverdag. Kort sagt, han er mit forbillede.

Jesus er min helt, fordi han døde for mig. Han blev et menneske, vel vidende hvad der skulle ske med ham til slut.

Han levede et perfekt liv – for mig. Han blev hadet af mange af sine landsmænd – for mig. Han lod sig selv blive forrådt af Judas Iskariot, og han undlod at redde sig selv, da han hang på korset – for mig. Han betalte den ultimative pris for at redde mig, som ikke engang kan gå igennem en dag uden at synede imod ham. Min straf blev taget fra mig af den eneste person på jorden, som ikke

fortjente den.

Derfor er Jesus min ultimative helt, og derfor vil jeg være mere som ham hver eneste dag.

Jeg tror på, at Jesus gjorde – og gør – verden til et bedre sted, fordi han lærte os næsten alt, hvad menneskerettighederne og mange af vores love er baseret på.

Han grundlagde kristendommen, som jeg heldigvis er en del af, og han hjælper stadigvæk mig og mange andre igennem hverdagens trængsler.

Han er der altid, hvis jeg har brug for en at snakke med, og han svarer altid, hvis jeg spørger om hjælp til

noget. Han bliver ved med at bede for os i himlen, og han vil aldrig forlade nogen.

Han har gjort en kæmpe forskel i mit liv ved altid at være der for mig – i de små ting, for eksempel en test i skolen, og i de store ting, for eksempel et familiemedlems død.

Selvom jeg nogle gange ikke kan mærke eller se ham, kan jeg altid se ham hjælpe mig igennem det, når jeg kikker tilbage på situationen. Derfor føler jeg, at han virkelig, virkelig elsker mig, og at han vil blive ved med at hjælpe mig igennem alle de trængsler og prøver, jeg vil komme igennem i fremtiden.



Asbjørn Malmgaard, 15 år, går i 9. klasse på den kristne friskole Jakobs skolen i Aarhus. En dag gav engelsklæreren klassen til opgave at skrive en stil om deres helt. Asbjørn Malmgaard vred sin hjerne for at finde en person, han gerne ville prøve at være ligesom, og som han også kunne tale med om alt – og han nåede frem til, at Jesus er den eneste, der opfylder det hele.

PRIVATFOTO

bagvendt;

Bagvendt bliver skrevet på skift af efterskoleforstander Rasmus B. Houler, missionær Anne-Lene Olofson og medicinstuderende Amalie Bach-Svendsen

Det knap så positive ”ja”

AF AMALIE BACH-SVENDSEN
AARHUS



Fuldstændig stilhed i kirken – folk glemmer at trække vejret – præ-

sten siger et eller andet, som alle ved, hvad er, men ingen rigtig lægger mærke til, fordi det efterfølgende er det, alle har ventet på: ”Ja.” Et ja for livet.

Fuldstændig fokuseret på den ene tanke – vand! – badetøjet bliver taget på i en fart, mens der langt væk (virkelig langt væk) lyder en mors stemme: ”Husk nu solcreme!” Automatisk råber munden tilbage: ”Ja-ja!” Et ja for meget.

Fuldstændig kaos i tankerne – og samtidigt så tømt for gode løsningsforslag – de mange øjne, der er rettet mod dig i hånlige forventning: ”Du drikker vel også, selvom du siger, at du er meget kristen, gør du ikke?” Stoltheden overmander alt andet. Lidt for hurtigt kommer det: ”Jo ... ja ... jo. Altså..” Et ja for stoltheden.

Vi slynger om os med ja'er i løbet af en dag. Og der ligger noget vidt

forskelligt bag dem. Nogle siger vi uden at skænke dem en tanke. Andre har vi tænkt over i længere tid og lukker dem ud med åbne øjne for konsekvenserne. De underligste ja'er er nok dem, der egentlig betyder nej.

Den anden dag var der en, som spurgte mig: ”Når Jesus siger til dig, at du skal gøre noget, hvad svarer du ham så?” Selvfølgelig ja, tænkte jeg. Hvad ellers? Han er

min Herre og Gud, jeg skal adlyde ham. Men hvilken slags ja er det, jeg giver ham? Et ja, som egentlig betyder ”ja måske, hvis jeg også får noget ud af det” eller ”ja, så længe jeg ikke skal rejse til hulla-bulla-uden-internet-land”?

Læg mærke til hvilke ja'er, du giver Jesus. De har betydning for mere end en solskoldning, hvis han ikke får lov til virkelig at bestemme.

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød

POST
DANMARK
ID-nr. 42591
Maskinel Magasinpost
Udbringes senest
lørdag d. 1. februar 2014

lm LUTHERSK MISSION
tro & mission
inspiration | nærvær | holdning
02 | 02. januar 2014
Årgang 114

Hvorfor er det så svært at sige undskyld? Både til mennesker og til Gud?
Tro & Mission sætter fokus på, at bekendelse og tilgivelse hører sammen

10-11



Giv det til dit barn; Lisette Juul Krüger prioriterer at bruge megen tid i hjemmet og sammen med sine fire børn.

Det vigtigste for hende og hendes mand er, at deres børn lærer Jesus at kende

15



Bibelskolelærer Samuel Muck blev ordineret til præst. Titlen øger hans missionsmuligheder blandt nomaderne

MISSION POSSIBLE

Er mission i Danmark umuligt? En serie artikler opmuntrer til at bringe Jesus til mennesker i vores netværk



Erik Holmgaard fortæller bibelhistorie efter metoden Godly Play. Meget langsomt og med tid til eftertanke

4

8

9