

PETER OLSEN ►► Retten til at kalde en mand til prædike-embedet ligger hos alle de troende, som også alle skal bedømme, hvad han siger



Alle kristne er et kongeligt præsteskab

Jesus har givet dig, som tror, den opgave at forkynde Guds ord til verdens ende

AF PETER OLSEN

"I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsagt, han som kaldte Jer ud af mørket til sit underfulde lys" (1 Pet 2,9).

Dette skriver Peter ikke til apostlene, men til alle dem, som Gud har genfødt "til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde" (1 Pet 1,3). Alle kristne er et kongeligt præsteskab, og de skal forkynde om ham, der kaldte dem ud af mørket til sit underfulde lys.

Paulus siger: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning, der har fået "forligelsens tjeneste" (2 Kor 5,17-18). Vi er udsendinge i Kristi sted. "Vi beder på Kristi vegne: Lad Jer forlige med Gud" (v.20). Denne opgave har Gud givet til alle dem, der er kommet til tro på Jesus. Dette kalder vi det almindelige præstedømme.

Sømmeligt og ordentligt

Martin Luther skriver: "Hvad der er kræbet ud af dåben, kan rose sig af allerede at være indviet til præst, biskop og pave, selv om det ikke sømmer sig for enhver at udøve sådan et embede" (Luthers Skrifter I Udvalg bd.4, Århus 1980, s.47).

Jesus har givet den troende menighed den opgave at



Guds ord, dåben og nadveren rummer en kraft i sig til at virke på mennesker. Denne kraft kommer ikke fra det menneske, der forkynder evangeliet eller rækker sakramenterne.

forkynde Guds ord til verdens ende, at tilsige syndernes forladelse og at række dåb og nadver til mennesker. Fordi vi alle er præster, har Jesus givet denne opgave til alle troende!

Paulus tilføjer dog, at alt skal gå sømmeligt og ordentligt til (1 Kor 14,40). Derfor skal vi vælge én eller nogle få til ved menighedens offentlige sammenkomst at "forkynde evangeliet og række sakramenterne", som Den augsburgske Bekendelse art.5 formulerer det. Bekendelsen kalder dette for "prædikeembedet".

Af hensyn til Guds skaberorden og den almindelige

tillid skal vi vælge en ædruelig og værdig mand, som er en god lærer (1 Tim 3,2).

Hvad vi kalder ham, er dog ikke afgørende. Det er derimod vigtigt, at vi alle er klar over dette: Den, der forkynder evangeliet og rækker sakramenterne, gør dette på vores vegne. Han udfører den gerning offentligt i menigheden, som vi alle sammen kunne udføre. Retten til at kalde ham til dette embede ligger hos alle de troende, som også skal bedømme, hvad han siger.

I menigheden eller ved andagten derhjemme eller ude blandt mennesker, som ikke kender Jesus, vidner vi alle

sammen om ham. Vi forkynder Guds lov i mødet med synden, og vi tilsiger menneskers syndernes forladelse.

Funktion i menigheden

Ordet præst bruges i Det nye Testamente om offerpræsterne i det gamle Israel (Hebr 9,6; 10,11). Det bruges om Jesus, der er vores ypperstepræst (2,17; 4,14). Og så bruges ordet præst om alle kristne (Åb 1,6; 5,10). Det bruges derimod ikke om dem, der bliver indsat i menigheden til at forkynde evangeliet og række sakramenterne. De hedder ikke præster, men ældste, hyrder, lærere, tilsynsmænd og for-



"Prædikeembedet er en funktion i menigheden – ikke præstetjeneste i nytestamentlig stand," siger Peter Olsen.

standere (ApG 20,17; 28; Tit 1,5-7).

Man bliver ikke præst i nytestamentlig forstand, når man bliver valgt til prædikeembedet. Man får en ny funktion i menigheden, men man bliver ikke ophøjet til en særlig stand med kraft til gøre åndelige ting, som de andre troende ikke kan. Guds ord, dåben og nadveren rummer en kraft i sig til at virke på mennesker. Denne kraft kommer ikke fra det menneske, der forkynder evangeliet eller rækker sakramenterne.

Det er derfor en fejl, hvis man kalder embedet for en gejstlig stand. Ordet gejstlig betyder åndelig, men man modtager ikke først Guds Ånd, når man bliver kaldet til prædikeembedet. Ånden modtager man, når man bliver et Guds barn ved dåb og

tro. Derfor har evangeliet og sakramenterne den samme kraft i sig, uanset hvem der forkynder eller uddeleger dem, og uanset hvor det foregår.

Dåb og nadver hører ganske vist til i den troende menighed. Derfor må de normalt uddeles inden for den orden, som menigheden har afgjort ved at indsætte nogle som ældste, hyrde og så videre.

Fra en bror til en anden

Vi indledte med at citere 1 Pet 2,9. Vi vil slutte med Martin Luthers kommentar til dette vers:

"Den ene bror skal forkynde Guds mægtige gerninger for den anden bror, hvordan I ved ham er blevet udfriet fra synd, Helvede, død og al ulykke og er blevet kaldet til det evige liv. På samme måde skal I lære andre mennesker, hvordan de kan komme til dette lys. Alt skal være indrettet på dette, at I erkender, hvad Gud har gjort for Jer. Nu har han givet Jer den vigtige opgave at forkynde dette offentligt og kalde enhver ind i det lys, som I selv har fået del i. Når I møder mennesker, som ikke ved, hvordan man kan blive salig ved Guds kraft og gå fra mørke til lys, skal I forklare og undervise dem om det, som I selv har lært" (Weimarer Ausgabe Bd.12 s.318-319).

Nye volontører i LM's internationale arbejde

REACH!

Først i august er seks unge rejst ud til opgaver i LM's volontørarbejde "Reach" i Cambodja og Tanzania. Bed for disse seks unge mennesker



Nikolai Bach-Svendsen

20 år. Fra Esbjerg. HTX-student 2017. Salg af kristen litteratur for Soma Biblia fra mobile bogsalg. Dar es Salaam, Tanzania



Samuel Muldbjerg Christensen

22 år. Fra Hillerød. Student 2015. Undervisning i dansk og lektiehjælp til missionærbørn og ad hoc-opgaver. Dar es Salaam, Tanzania.



Caroline Slot Pedersen

19 år. Fra Videbæk. Student 2017. Menighedsarbejde og danskundervisning af missionærbørn. Siem Reap, Cambodja.



Simona Kragh Jensen

21 år. Fra Svaneke. Student 2016. Menighedsarbejde og danskundervisning af missionærbørn. Siem Reap, Cambodja.



Johanne Olesen

19 år. Fra Aulum. HHX-student 2017. Børnepasning og leg i børnehaver under "Daughters of Cambodia". Phnom Penh, Cambodja.



Katrine Jensen

20 år. Fra Silkeborg. Student 2017. Børnepasning og leg i børnehaver under "Daughters of Cambodia". Phnom Penh, Cambodja.