

Kaldsbrev

Kære .....

Efter overvejelse og bøn om Helligåndens vejledning har LM's afdelingsstyrelse i ..... besluttet at kalde dig til prædikant i Luthersk Mission.

Din opgave er i overensstemmelse med LM's formål og grundlag at gøre tjeneste som Ordets forkynder.

Sigtet med denne tjeneste er, at *alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden.* (1 Tim 2,4).

Grundlaget for tjenesten er Guds befaling og løfte: *Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.* (Matt 28,18-20).

Og den afgørende inspirationskilde og kriterium for, hvad der skal siges, er Bibelens skrifter: *Den, der taler, skal tale med ord fra Gud.* (1 Pet 4,11).

Du er således hverken forkynder på egne vegne, i egen kraft eller med dit eget budskab, men du må tænke om dig selv som Guds redskab, kaldet af LM's afdelingsledelse.

Vi vil som ledelse love dig

- at vi vil bede for dig, din familie og din tjeneste
- at vi vil give dig den hjælp, vi formår, til at udfylde din tjeneste.

Vi vil udfordre dig til

- at prioritere studiet af Guds ord så højt, som din livssituation tillader dig
- at forkynde Guds ord i de forsamlinger i afdelingen, du kaldes til
- at leve et liv, der er Kristi evangelium værdigt
- at udfolde netop din nådegave uden at lade dig binde af sammenligninger med andre.

Vi henviser i øvrigt til "Prædikant i LM – en vejledning".

Vi overgiver dig til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og give arven til alle dem, der er helliget.

Skrevet i tillid til Gud løfte: *Trofast er han som kalder jer, han vil også gøre det.* (1 Thess 5,24).

..... d ..... 200X

(Underskrevet af formanden for afdelingsstyrelsen)

08.07