

## At vokse som kristen

---

*At være luthersk, 4.*

### **Sand kristen vækst skaber altid øget afhængighed af Jesus.**

Af Daniel Burgdorf, bibelskolelærer.

I mange år gik jeg rundt og bildte mig selv ind, at helliggørelse og vækst i kristenlivet var noget, jeg skulle opnå ved at tage mig selv i nakken og anstrenge mig hårdere for at leve efter Guds vilje.

Jeg vidste, at det burde være anderledes med mig, og jeg var drevet af dårlig samvittighed og skyldfølelse.

Jeg tror, det var Rom 6,14, der for alvor satte mig fri og viste mig, hvor meget jeg tog fejl:

"Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden."

Pludselig gik det op for mig, at min kamp mod synden og min stræben efter at leve et helligt liv ikke er en forudsætning for at blive hellig, men en konsekvens af, at jeg allerede er hellig i Jesus.

Jeg skal ikke kæmpe, som om jeg var under loven, men fordi jeg er under nåden - med friheden som udgangspunkt, ikke som mål.

### ***Bliv det, du er***

Vi, der tror på Jesus, er hellige. Fuldstændig hellige. I Kristus har Gud velsignet os med al himlens åndelige velsignelse, og vi står hellige og uden fejl for Guds ansigt (Ef 1,3-4). Højere kan et menneske ikke komme.

Det er ikke de gode gerninger, der gør et menneske helligt, men et helligt menneske gør gode gerninger. Det hellige liv springer ud af den nye virkelighed, som Helligånden har ført os ind i i Kristus.

Derfor formaner Paulus også senere i Efeserbrevet på denne baggrund:

"For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets børn ...".

Helliggørelse er at leve som de frie Guds børn, vi er købt til at være - og ikke som syndens slaver.

### ***At ligne Jesus***

I helliggørelsen sker der en gradvis forvandling, hvor vores sind bliver præget mere og mere af Jesu sind (jævnfør Rom 12,1-2 og Fil 2,4ff).

Det er Gud selv, der ved Helligånden virker denne forvandling i os. Nøglen til denne forvandling er, at Jesus til stadighed åbenbares for os:

"Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er" (2 Kor 3,18).

Bliver vi så syndfri i os selv? Nej, så længe, vi lever her, vil vi aldrig slippe af med vores syndige natur, og derfor bliver kampen mod synden en livslang kamp. Men den dag, Jesus kommer igen, og vi skal se ham, som han er, skal vi få lov at opleve den fuldkomne forvandling (jævnfør 1 Joh 3,2).

Nøglen til forvandling er at se Jesus. Derfor er det altid et faresignal, hvis vi tror, at kristen vækst har at gøre med "at komme videre".

Et sandt kristenliv i vækst og helliggørelse bliver nemlig aldrig færdig med Jesu kors. Et sådant liv har ikke bare sit udgangspunkt ved korsets fod, nej, det leves der.

### **Jesus bliver større**

Sand helliggørelse resulterer aldrig i, at Jesus bliver overflødig for os, men altid i, at vi bliver mere og mere afhængige af ham.

Sand kristen vækst handler paradoksalt nok om, at Jesus bliver større, og vi bliver mindre (Joh 3,30).

*"I Ny Testamente tales der meget om væksten som kristen (for eksempel Fil 3,12ff), og at den kristne udfordres til at leve anderledes end før omvendelsen (for eksempel Kol 3,1ff), men vi vokser aldrig bort fra at være syndige mennesker, totalt afhængige af Guds tilgivelse."*

Fra vejledningen om *Luthersk Mission og kirkeligt samarbejde*.

2011.