

Erklæring om den folkekirkelige situation

Luthersk Missions Landsstyrelse den 15. juni 2012

Det er under protest, at vi må se i øjnene, at der nu er indført vielse af homoseksuelle i Den danske Folkekirke. Det er en betydelig optrapning af den åndelige krise i folkekirken. Flertallet af biskopperne har svigtet ved ikke at sige fra over for det politiske pres om at indføre et vielsesritual for homoseksuelle.

Det foreliggende vielsesritual er blottet for bibelsk begrundelse og mangler helt afsæt i skabelsesberetningen. Nu vil der i folkekirken blive praktiseret et ritual, som direkte er i modstrid med Bibelen. Det er en historisk meget negativ og alvorlig situation. På den måde vælger folkekirken at lægge sig i slipstrømmen af tidsånden frem for at holde fast i bibel og bekendelse.

Vi må erkende, at endnu flere LM'ere hermed vil føle sig fremmede i folkekirken, og mange af de, der bliver, vil opleve det vanskeligere. Der vil givetvis også være en del, der melder sig ud af folkekirken og danner frimenigheder og andre former for alternative menigheder.

I denne situation vil Landsstyrelsen opfordre til:

- at vi ikke bliver grebet af nederlagsstemning. Vi må holde fast i, at Jesu Kristi sande kirke ikke står og falder med et forkert ritual i folkekirken. Jesus lever og han er kirkens herre, og hans ord står fast.
- at man rundt omkring i LM i kærlighed udviser indbyrdes storsind og giver hinanden frihed til at træffe forskellige valg.
- at man lokalt fører en åben og tålmodig dialog omkring de forskellige konsekvenser, som man vil drage af den folkekirkelige situation, og dermed forsøger at holde sammen i det lokale arbejde.
- at de, der bliver i folkekirken er opmærksomme på, hvilke præster, de knytter til ved. Vi må fraråde, at man benytter præster, som går ind for og praktiserer vielse af par af samme køn.
- at de, der vælger folkekirken fra og går ind i andre menighedsformer, undgår at presse andre til at gøre det samme.
- at vi er bevidste om at inkludere homoseksuelle i det kristne fællesskab. Homoseksuelle hører med i vores fællesskab på linje med alle andre.
- at vi fremover bevidst og målrettet satser på solid, bibelsk forkyndelse og undervisning om kønsidentitet, ægteskab, seksualetik og lignende. Vi må hjælpe hinanden til positivt at holde fast i det, som vi tror på er bibelsk og dermed mest livsbekræftende.

I denne situation vil Landsstyrelsen arbejde for:

- mest mulig støtte til dem, der vælger at blive i folkekirken.
- mest mulig støtte til dem, der vælger at danne frimenighed.
- afklaring af muligheden for et "trossamfund" for dem, som hverken ønsker at blive i folkekirken eller være med i en frimenighed.