

åbent brev;



FOTO: ISTOCKPHOTO

Kære venner af Luthersk Missions arbejde

Hillerød, marts 2010

Netop i disse uger er debatten om kirkens forhold til homoseksuelle mennesker blusset op igen. Denne gang fordi der på folketingets bord ligger ikke mindre end fire forslag, der vil give folkekirken mulighed for at vie homoseksuelle par. Viljen og evnen til at kæmpe imod synes at være lille i kirken, så det ser sort ud lige nu. Det ser vi på med stor alvor. For der, hvor vi holder op med at kalde synd for synd, spærrer vi vejen til Guds tilgivelse. Og der, hvor vi gør os klogere end Gud på menneskelivet, skader vi os selv.

I denne situation ønsker LM's Landsstyrelse at udfordre LM'ere og andre, som vi deler anliggende med i denne sag til fire initiativer:

For det første:

Lad os være fælles om at bede for vores folk og kirke.

Vi tror på en Gud, der kan gribe ind imod alle sandsynlighedsberegninger. Og vi tror, at bønner kan være med til at bevare vores egne hjerter fra det, som er den store fristelse i en situation som denne: Det selvretfærdige sind og den kødelige kirkekamp. Ligesom Gud formår at åbne vores hjerter, så vi ser hans gode vilje.

For det andet:

Lad os hver især overveje, hvilke muligheder vi har for at påvirke i denne sag.

Nogle vil kende et folketingsmedlem, andre vil have kontakt med kirkelige beslutningstagere, og endnu andre vil have evner til at skrive debatindlæg, blogs med videre. Vi må ikke betragte kampen som tabt på forhånd. Og skulle vi tabe, så betyder det noget at stå med den historiske ret: Vi gjorde, hvad vi kunne ...

For det tredje:

Lad os ikke betragte sagen som klar og selvfølgelig i vores eget miljø.

Vi har en fornemmelse af, at en del missionsfolk godt ved, at "vi er imod". Men mange vil ikke kende de bibelske og

menneskelige begrundelser. Vi trænger også til at tænke og samtale om, hvordan vi ønsker at møde og modtage homoseksuelle mennesker i vores miljøer. Så sandt som Gud elsker dem lige så højt, som han elsker alle andre. Vi tror derfor, at der er brug for forkyndelse og undervisning om dette tema i menigheder, kredse og ungdomsforeninger.

For det fjerde:

Lad os give hinanden frihed til at reagere forskelligt.

Luthersk Mission har gennem mere end 10 år udviklet sig til et fællesskab af kristne både i og uden for folkekirken. Den linje tror vi, er sund og sand i den nuværende kirkelige krise. Formodentlig vil en indførelse af et kirkeligt vielsesritual føre til, at flere LM'ere melder sig ud af folkekirken. Vi ønsker, at vi i denne situation, hvor nogle vil gå, og andre vil blive, skal give hinanden frihed til at føre denne kamp videre på forskellige måder – og drive mission fra forskellige platforme. Det afgørende skal stå ikke mellem os i denne sag. Kun hvis vi holder det fast, kan vi give forkørselsret til det, der er LM's store sag: At glæden over evangeliet må vokse i menneskers liv. I Danmark og de andre lande, Gud har givet os at arbejde i.

På Landsstyrelsens vegne


Jens Peter Rejkjær
Landsformand


Jens Ole Christensen
Generalsekretær