

Jubilæums- og missionsrejse til Tanzania 2024

14.-29 september 2024

75-års jubilæum i Ulanga-Kilombero Stift

- Det er 75 år siden, LM udsendte de første missionærer, Else og Niels Thygesen, til Ulanga, hvor de ankom i september 1949. Mange missionærer er fulgt efter, og kirken er vokset i både antal og selvstændighed.
- LM og Ulanga-Kilombero Stift (UKD) vil i fællesskab markere jubilæet med en besøgsrejse fra Danmark og lokale festligheder i stiftet.
- Følg i Thygesens og andre missionærers fodspor. Besøg nogle af de kendte steder, lyt til historien, mød de kristne og kirkens ledelse, og se hvad kirken er i dag.

Aktuelt missionsarbejde i Iringa

- I Iringa skal vi se et af de nyeste skud i LM's missionsarbejde, nemlig Luthersk Retræte og Missions Center (LRMC), som blev indviet i 2021 efter renovering og tilbygning på den tidligere Danske Skole for missionærbørn. I samarbejde med den lutherske kirke afholdes retræter og kurser med fokus på at styrke de kristne ægteskaber og at udruste til at drive mission.
- Vi besøger også Ilambilole Bibelskole for nomadestammer og får et indblik i glæder og udfordringer i MUWA's arbejde med mission og evangelisation blandt kvægnomader.
- Vi besøger en kristen menighed på en masaiboplads og kører derefter videre til Ruaha National Park, hvor vi kommer helt tæt på det vilde liv i parken.

Program for turen

Lørdag 14. september	Afrejse fra Billund kl. 6.30 med Air France. Ankomst i Dar es Salaam, Tanzania, kl. 22.15. Indkvartering på strandhotellet Mediterraneo Boutique Hotel.
Søndag 15. september	Gudstjeneste i lokal kirke, afslapning ved stranden samt introduktion til turen og omgivelserne.
Mandag 16. september	Tidlig afgang i bus med aircondition til Ifakara . Turen går gennem Mikumi National Park. Vi gør ophold i Kilombero Sogn . Indkvartering på Ulanga-Kilombero Stifts (UKD) konferencecenter ved hovedkontoret i Milola, Ifakara.
Tirsdag 17. september	Turen går videre til Kipingo, Malinyi . Undervejs stopper vi bl.a. i Lupiro Sogn . Indkvartering på motel i Malinyi.
Onsdag 18. september	ÅBNING AF 75-ÅRS JUBILÆET for LM-missionærer Else og Niels Thygesens ankomst til Ulanga i september 1949. Besøg ved mindestenen for "det gamle Kipingo" , den første missionsstation, som blev skyllet væk af floden. Gudstjeneste og fælles frokost.
Torsdag 19. september	Besøg og rundvisning på flere nuværende institutioner under UKD, herunder Lugala Hospital, Tumaini Camp, som nu er bibelskole, Tumaini Secondary School m.fl.

- Fredag 20. september Vi kører til **bjergbyen Mahenge**, som Else og Niels Thygesen senere flyttede til og byggede kirke og missionsstation. Undervejs stopper vi i **Mtimbira Sogn**. Indkvartering på motel i Mahenge.
- Lørdag 21. september Vi kører retur til **Ifakara**.
JUBILÆUMSFEST MED TILBAGEBLIK på 75 års fælles missionsarbejde i UKD.
Der vil være taler, film, billeder og andre festindslag.
Indkvartering på UKD's konferencecenter i Milola, Ifakara.
- Søndag 22. september **TAKKEGUDSTJENESTE I ANLEDNING AF 75-ÅRS JUBILÆET. Fællesspisning.**
Mulighed for en **rundtur i Ifakara by**.
- Mandag 23. september Turen går via Mikumi **til Iringa**.
Indkvartering på **Lutheran Retreat and Mission Center (LRMC)**, tidl. Den Danske Skole.
- Tirsdag 24. september **Rundvisning på LRMC**, hvor LM i samarbejde med den lutherske kirke afholder ægteskabs- og missionskurser. Centret blev indviet i 2021 efter ombygning og tilbygning på den tidligere danske kostskole for missionærbørn.

Derefter **besøg på masaiboplads** i Mpalapande, hvor pastor Paulo Masinga sammen med den lokale menighed tager imod.

Indkvartering i/nær Ruaha National Park med aftensmad under stjernerne.
- Onsdag 25. september Tidlig morgensafari i **Ruaha National Park**. Vi kører ind i safaribiler med guide og nyder morgenmaden et sted i parken. Fortsat safaritur og frokost i parken. Vi kører retur til LRMC i Iringa om eftermiddagen.
- Torsdag 26. september **Morgenandagt på Iringa Stifts hovedkontor**. Besøg på **Ilambilole Bibelskole for nomadestammer** og et indblik i **MUWA's arbejde** – Mission og evangelisation blandt nomader.

Om eftermiddagen er der mulighed for **afslapning, shopping** og et **besøg på Neema Craft**, et anglikansk projekt for døve og andre handicappede, som fremstiller og sælger kunsthåndværk, brugskunst, tekstiler og møbler.
- Fredag 27. september Tidlig afgang med bus fra Iringa til **Dar es Salaam**.
Indkvartering i gæstehus hos Passionist Fathers.
- Lørdag 28. september **Besøg på Soma Biblia og DLM-compound**.
Mulighed for **afslapning, shopping/souvenirs på Slipway mm**.
Efter tidlig aftensmad går turen til lufthavnen.
Afgang fra Dar es Salaam med Air France kl. 23:45.
- Søndag 29 september Ankomst i Billund kl. 17:25.

Pris: 17.500 kr. per person i dobbeltværelser, der inkluderer alle måltider, hotelovernatninger, transport og indgang i nationalpark. Undtaget er vaccinationer før afrejse.

Tilmeldingsfrist 1. juni, 2024 til missionskonsulent Ole Malmgaard på om@dml.dk.