

Ham, der opfandt ordet "bæredygtig", burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget.

Det er et trylleord. Alt kan godkendes og fremmes, hvis det er bæredygtigt, og alt kan stoppes, hvis det ikke kan anerkendes som bæredygtigt.

Begge dele er underligt, når ingen ved, hvad ordet betyder.

Man kan sige, at isen skal være bæredygtig, og hvis den ikke er det, så skal man tage sig i agt for at gå ud på den. I dette tilfælde betyder det, at isen skal være så tyk, at den er i stand til at bære.

Fiskeriet skal være bæredygtigt. Og

kaffeproduktion skal være bæredygtig. Vi skal alle opføre os bæredygtigt, så klimaforandringerne kan blive stoppet.

Man kan spekulere sig syg og træt over, hvad man skal gøre for at være bæredygtig.

Men det er ikke bæredygtigt!

"Se, dér er Guds Lam, som bærer verdens synd," sagde Johannes.

Det er bæredygtigt! For Jesus er bæredygtig!

Han er den eneste, der i virkeligheden er det! Alt andet holder alligevel kun til en tid.

Leif Bach Koføed

» Bogen *En blodrød tråd* ligger i grænselandet mellem en "kommentar" og en "opbyggelig bog", og det mestrer forfatteren virkelig godt

Christian Maymann
side 12

» Vi skal huske, at Guds lov er god. Den er kærligheden sat på ord. Men netop fordi loven er god, afslører den os som onde. Kærligheden dømmes vore tanker, ord og gerninger. Dette ord er da det egentlige evangelium

Peter Olsen
side 13

» Med syndefaldet blev krop og seksualitet ligesom alt andet ramt af faldets konsekvenser. Blufærdigheden blev et redskab til at beskytte sig mod nogle af syndefaldets destruktive tendenser

Carsten og Ellen Pedersen
side 15

Børn sang om Guds rustning

77 vestjyske børn til korstævne i Skjern Missionshus

AF KAJA LAUTERBACH

Guds fulde rustning var temaet for børnesangstævnet Kids4singing i Skjern Missionshus den 2.-3. marts. 77 vestjyske børn fra første klasse og op deltog.

Alle sangene, som børnene lærte, handlede Guds fulde rustning: sandhedens bælte, retfærdighedens brynje, villighedens sko, troens skjold, åndens sværd og frelsens hjelm.

Margit Lindgreen fra Skjern fortæller, at Kids4singing er meget mere end sang. Det er også hygge, nye venskaber, lege ude og inde, højtlesning og kreative aktiviteter. Her lavede børnene rekvisitter til sangene, som de brugte ved koncerten lørdag aften.

250 mennesker hørte her børnene synge og fremføre det, de havde lært.



FOTO: MARGIT LINDGREEN

Teser om åndsfrihed udfordrer

Kristne skal ud af reservatet med deres holdninger, mener KPI-leder



"Målgruppen for de 21 tæser om åndsfrihed er ikke kun politikere," siger Carsten Hjorth Pedersen, der her er fotografere uden for Christiansborgs port.

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Som kristne mennesker skal vi være langt tydeligere i vores holdninger. Og samtidig skal vi respektere dem, der mener noget andet end os.

Det er ifølge Carsten Hjorth Pedersen, som er leder af Kristent Pædagogisk Institut, udfordringen fra de 21 tæser om åndsfrihed, som han sammen med 22 andre hovedsageligt kirkelige ledere offentliggjorde i sidste uge.

Og selv om målgruppen for initiativet ikke mindst er politikere, så er tæserne i

høj grad også udfordrende for afsenderne, der spænder fra den katolske kirke til Grundtvigsk Forum.

"Vi skal gå kontra på alt, som er relativt – men med respekt. Jeg mener for eksempel, at islam er en falsk religion. Derfor skal jeg tage kampen op mod islamiske holdninger. Men jeg skal respektere de muslimer, der har disse holdninger, og give dem lov til at fremføre dem," siger Carsten Hjorth Pedersen til Tro & Mission.

Han mener, at det er en klar udmøntning af den bibelske formaning om at være "sandheden tro i kærlighed".

lighed".

Han udfordrer kristne til at blive meget bedre til at markere deres synspunkter på arbejdspladsen og i lokalavisen. Også de holdninger, som bliver kaldt for ekstreme af flertallet.

I den forstand kan tæserne også ses som en slags opråb til politisk engagement.

"Som kristne står vi for holdninger, som er vigtige for vores samfund. De er bæredygtige, og dem skal vi ikke bare hygge os med inden for vores egne reservater, hvor vi alle er enige."

Læs side 7 og leder side 13



Andrea og Brian Christensen; Det vi har, har vi til låns, og vi giver en lille smule af det tilbage

Også mange lokale gaver i 2011

AF RESURSECHEF JOHNNY LINDGREEN



Det er meget opmuntrende at konstatere, at de øgede gaver til landskassen i 2011 ikke har påvirket gaver til det lokale arbejde nævneværdigt.

Når gaveindtægten til landskassen steg i 2011 med næsten to millioner kroner i forhold til året før, så var det nærliggende at tænke, at det ville medføre tilsvarende nedgang i gaver til det lokale arbejde i LM.

Men vi kan i forbindelse med indberetningerne til SKAT konkludere, at det kun er sket i mindre grad. Gaver til det lokale arbejde er nemlig kun faldet med 70.000 kroner. Der blev med andre ord indsamlet 1,9 millioner kroner mere til LM's samlede arbejde i 2011 end i 2010. I alt udgjorde beløbet 30,1 millioner kroner, hvoraf gaver til landskassen udgjorde 16,7 millioner kroner.

God start i 2012

Landskassen er kommet pænt fra start i 2012. Der er foreløbig indkommet 1,7 million kroner i gaver i de to første måneder, hvilket er en anelse mere end i 2011.

Så vi kan kun glæde os over den støtte, vi har oplevet de seneste tre til fire måneder. Det er en opmuntring i arbejdet med at genoprette LM's økonomi.

Tak for det! Og tak for fortsat støtte – der er stadig arbejde at gøre og mennesker at vinde for evangeliets sag.

Vi mangler ikke de penge, vi giver

At give til Guds rige er en prioritering, som Gud velsigner, erfarer ung familie

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

I gennem flere år har Andrea og Brian Christensen givet en fast procentdel af deres indkomst til Luthersk Mission. Og det er de fortsat med, selv om der nu er kommet to børn til, der skal betales institutionspladser til. De bor i Nybøl ved Sønderborg og har job som fysioterapeut og sundhedskonsulent. Og selvfølgelig kunne de godt have brugt de penge, de giver til Guds rige, til andre ting.

"Det er en prioritering. Vi kunne for eksempel godt have kørt i en endnu bedre bil, eller haft anden luksus, men det har vi valgt at lade



Andrea og Brian Christensen, her med børnene Johannes og Lisa. De har erfaret, at de ikke mangler de penge, de giver til Guds rige.

være med," siger de.

De ser en åndelig dimension i deres givertjeneste.

"Det er jo et skridt i tro. Vi

ser det sådan, at det vi har, har vi til låns, og vi giver en lille smule af det tilbage. Det er også en måde at samle

sig skatte i himlen på, og der er velsignelse ved at give," har de erfaret.

"Vi har oplevet, at Gud har kaldet os til at give, og vi ønsker at følge, når Gud kalder"

Og hvad har velsignelsen så bestået i?

"Vi kan ikke påvise, at vores hårde hvidevarer holder længere end andres, men vi ser velsignelsen sådan, at Gud lader det slå til, som vi har tilbage, når vi har givet. Vores bankrådgiver undrer sig meget over, at vi ikke bruger flere penge. Vi er ikke ødsle, og vi tænker da på at spare, men det er ikke en sport for os. Vi klarer os med det, vi har", fortæller de.

essens;

Min hverdag min glæde

AF JENS PETER REJKJÆR
LANDSFORMAND
JPR@DLM.DK



Jeg holder af hverdagen! Tænk at kunne stå op, sund og rask og have et arbejde at gå til. Jeg ved, at det ikke er alle forundt, og mødet med dem, der lider og slider med en vanskelig livssituation, er med til at sætte ens eget liv i perspektiv.

Jeg holder også af hverdagen, når det gælder mit åndelige liv og min åndelige tjeneste. Der er opgaver, der skal løses. En børnekreds, der skal mødes, eller

en teenklubaften, der skal forberedes. Eller et bestyrelsesmøde, hvor der skal overvejes, drøftes og planlægges. Vi har været der før; nu er vi her igen.

I samfundet er der en tendens til, at vi hele tiden skal søge det nye, spændende og udfordrende. Med en kommentar om, at du fortjener bedre end det middelmådige. Du fortjener at køre på livets første klasse.

Vejene hertil kan være mange: selvrealisering, fokus på øget økonomisk indtjening, opbrydning af familiære relationer og så videre. Budskabet er: Du skal gå efter guld!

Refleksionen over, hvad vi gør, er vigtig. Ændringer er indimellem nødvendige, men de må aldrig blive et mål i sig selv.

Jeg tror, at vi har behov for at genopdage glæden ved et jævnt og muntert, virksomt liv på jord, som Grundtvig udtrykker det. Et liv, hvor vi oplever med Piet Hein, at den, Guds åsyn falder på, ser det store i det små. Det handler dybest set om det perspektiv, vi har over dagen i dag og dagene, der kommer. Hvordan går vi dem i møde?

Som kristne kan vi gå dagen i møde sammen med Gud! Han forventer hverken fuldkommenhed eller vellykkethed af os. Det, der ser værst ud i mine egne øjne, er det bedste jeg kan komme med til Jesus. Menneskeligt som åndeligt. Drømmen om at fremstå som åndelige supermænd fortager sig i mødet med ham, der møder den fattige i ånden. I

hans rige handler det om at se den virkelige virkelighed, hvor det er den, der har en knust ånd, der skal rejses, og hvor det er den, der er magtesløs, der skal blive stærk.

Netop dér skal vi leve vort liv i troen på Jesus og i fællesskab med næsten. Hverdagskristen vil jeg være, syn for sagn, ej tomme ord, samklang mellem liv og lære, det er himmelsang på jord. Som den dybe fjord hørrede spejler himlen høj og blå, skal en hverdagskristen sprede festglans i det hverdagsgrå.

Min hverdag – min glæde! Det betyder samtidig, at det anderledes, festerne og ferierne og overraskelserne i livet kommer til at stå endnu stærkere. Med den berigelse, der ligger heri.

Bliv tilmeldt PBS

LM's økonomiafdeling opfordrer alle givere til at tilmelde sig **betalingsservice** - det kan ordnes per telefon - og det sparer både giver og LM for tid.

Samtidig opfordrer økonomiafdelingen til, at man tilmelder sig en **fast giver-ordning** - hvis man ikke allerede har en.

BETALINGSSERVICE

Industrivænget 40 T 48 20 76 60
DK-3400 Hillerød E dlm@dlm.dk

tro & mission

Udgiver
Luthersk Mission
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 48 20 76 60, E dlm@dlm.dk
W www.dlm.dk
Ekspedition: Man-tor 9-16, fre 9-15. Gaver til missionsarbejdet sendes til giro 542 7754 eller til bank 2230 - 0100078342.

Tryk Skive Folkeblad
Oplag 3.600. ISSN 1601-975X

Redaktion
T 48 20 76 80
E tm@dlm.dk
Birger Reuss Schmidt, ansv. red.
direkte tlf. 48 20 76 83
Kaja Lauterbach, journalist/red.sekr.
Ditte Olsen, webredaktør
Ole Solgaard, journalist

Bibeltitater er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992

Pris
Danmark: 370 kr. pr. år.
Unge under 30 år: 190 kr.
Udlandet (herunder Færøerne og Grønland): 470 kr. pr. år.

Abonnement
Luthersk Mission
T 48 20 76 60, E dlm@dlm.dk
PBSnr.: 01793985, Deb.grp.: 00002
Abonnementet løber, til det bliver opsagt. Ved adresseændring bedes oplyst både gammel og ny adresse.

Annoncer
Grundpris
Kr. 8,50 pr. spaltecentimeter
Småannoncer kun for private. 125 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift). Derefter 6,50 kroner pr. ord - max. 50 ord.

Deadline
Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 13. marts 2012.

Lokalredaktører
Bornholm
Birger Pedersen
T 56 95 05 04
E aud.birger@lic-mail.dk
København
Kim Jørgensen
T 33 21 23 95
E kimskj@mail.dk
Christina Holmegaard Pedersen
T 59 27 40 02,
E cnilima@hotmail.com
Lolland-Falster
Jan Nielsen

T 54 85 44 96
E lrn_jan@mail.dk
Vestjylland
Gunnar Riis Jensen
T 97 12 74 62,
E gunnar@riis.mail.dk
Karin Mørk Nielsen
T 75 24 30 40,
E tiko@dlgtele.dk
Østjylland
Gitte Haahr-Andersen
T 86 17 73 03
E gitte.haahr@gmail.com



Annette Bjergfeldt; Leg bare løs med ord og toner. Hvis du skriver en dårlig sang, så bliver du jo ikke smidt i fængsel

Fremtidens fornyere af sangskatten

Ordkunstnere og tonetryllere fra hele landet sugede til sig af inspiration og undervisning på sangskriver-workshop i Hillerød

AF DITTE OLSEN

25 sangskrivere blev inspireret, fik brudt nogle grænser og lærte ligesindede at kende på Luthersk Missions Højskole i weekenden den 24. – 26. februar.

"Jeg har en lille drøm om at skrive nye salmer. Men jeg er ikke et naturtalent, så derfor tog jeg med på denne workshop for at få nogle redskaber – og et lille spark, der kan bringe mig videre," siger Inger Merete Tuxen fra Græsted om sin motivation for at være med.

Deltagerne modtog undervisning i to spor, komponister og tekstforfattere hver for sig. Derudover var der fælles foredrag og aftencafé, hvor man kunne fremføre sine nyskrevne sange for hinanden.

Inspireret af samværet
"Alene det netværk, jeg har fået i denne weekend, er meget værd. Og det har væ-

Julie Munk Nissen, Inger Merete Tuxen og Lars Frederiksen ved "spil-din-egen-musik"-aftencafé.

ret godt for mig at få kvalificeret respons på det, jeg skriver," siger Inger Merete Tuxen.

Hun var en af de erfarne sangskrivere i gruppen af deltagere, der også talte gymnasieeleven, der kun havde komponeret en enkelt melodi før, og den pensionerede missionær, der havde digtet mange sange til skuffen.

Overvåget af KGB
Generalsekretær i LM, Jens Ole Christensen, holdt et

foredrag om behovet for nye sange. Han slog dog fast, at han ikke talte som general, men som sang-bruger.

Han kom med to udfordringer til deltagerne. For det første at gendigte nogle af de klassiske salmer.

For det andet at skrive nutidige fællessange, med tryk på "fælles". Han oplever nemlig, at mange nye sange bliver fremført som solo-sang med band-optræden, og ikke fungerer som fællessang.

"De sidste hundrede års



FOTO: FILIP SKJERNING



FOTO: DITTE OLSEN

"Kristen sangproduktion har været overvåget af KGB," sagde Jens Ole Christensen i sit foredrag.

sangproduktion har været overvåget af KGB – Kingo, Grundtvig og Brorson," sagde han.

"Det kan være svært at leve op til deres kvalitetsniveau. Men mindre kan også gøre det. Jeg har læst, at Grundtvig skrev 2.000 sange. Men kun 200 blev klassikere."

Hæmmet af bestyrelsen
Annette Bjergfeldt, professionel sangskriver, præstereede et sprudlende foredrag om, hvordan alt, hvad man

ser, hører, lugter eller smager, kan bruges i processen frem mod en sang.

Hun opfordrede også deltagerne til at lege løs med sprog og toner uden at lytte for meget til den indre kritiske hovedbestyrelse:

"Hvis du skriver en dårlig sang, så bliver du jo ikke smidt i fængsel!"

Frigjort af fælleskabet
Deltagerne tog både undervisning og gode råd til sig. Luften var ladet med inspiration og skaberlyst. Alle var

i samme båd, og kvajekvoten var stor.

Tekstforfattere og komponister fandt nye samarbejdspartnere, og frimodigheden ved "spil-din-egen-musik"-aftencafé var tydeligvis vokset fra fredag til lørdag.

Sangskriver-workshoppen var arrangeret af LM Musik og Indre Missions Musiksekretariat og var den første af sin slags.

Hvis det står til deltagerne, bliver det ikke den sidste.

Renovering med tanke på fremtidige brugere

AF JAN NIELSEN

Bygge nyt missionshus, købe nogle bygninger og bygge dem om til missionshus eller renovere det eksisterende hus i Rosenvænget?

Kredsbestyrelsen for LM i Nykøbing har gennem de seneste år haft mange planer, tegninger, besigtigelse af mulige, egnede bygninger, ind over bordet.

Høringer og afklaring

Da det ikke lykkedes at finde egnede lokaler, som passede i størrelse både i areal og til pengepung, blev fortsættelsen, at et nedsat ud-

valg udarbejdede planer for renovering af det eksisterende hus. Gennem diverse høringer, hvor de forskellige brugere af huset kom med deres forslag og ideer til indretningen, nåede byggeudvalg og bestyrelse frem til at kunne præsentere et renoveringsforslag.

Tegninger, beskrivelse af projektet samt prisoverslag blev sendt ud til medlemmerne og til LMU, som jo er nogle af de fremtidige brugere.

En aften blev sat af til orientering og afklarende spørgsmål fra forsamlingen, og et ekstraordinært kredsmede skulle så tage

stilling til ombygningsprojektet, som skulle gøre missionshuset dels lidt mere handikapvenligt, men også imødekomme de ønsker, der fra brugerside var fremsat.

Desuden skulle det kunne opfylde om ikke alle - så dog de fleste - krav til den fremtidige anvendelse af huset, som eventuelle ændrede organisationsformer i kreds og afdeling, vil kunne afstedkomme.

Overvældende flertal

Den gode fortsættelse af projektet ligger i, at forsamlingen på det ekstraordinære kredsmede med overvældende flertal vedtog projek-

tet for renoveringen.

Nu går næste fase så i gang med diverse ansøgninger til de offentlige myndigheder og indsamlingen af de cirka 1,3 millioner kroner, projektet koster.

Nykøbing-kredsen hører ikke til blandt de største og yngste i LM, men vi går i gang i tillid til, at der også i mange år fremover er brug for LM's virksomhed i Nykøbing F.

Som byggeudvalget skriver på forsiden af orienteringsmaterialet *Renovering af Luthersk Mission, Rosenvænget 13*: En god fortsættelse til fremtidens forventede krav og muligheder - om Gud vil.



Fest i Nykøbing Falster missionshus ved en tidligere lejlighed.

FOTO: JAN NIELSEN



Franziska Muck; Stor hjertelighed og hjælpsomhed fra alle fik os virkelig til at føle os godt tilpas i masaiernes verden

Læs om Troen under pres



"Vi tror på Tidsånden, den hellige, rummelige kirke, de tolerantes samfund, syndernes forladelse og vil hverken afvise kødets opstandelse eller reinkarnation. Vi er åbne over for et eventuelt evigt liv."

Med denne provokerende parodi på det sidste led i trosbekendelsen sætter det nyeste nummer af Budskabet fokus på temaet *Troen under pres*.

Redaktør Ole Solgaard behandler i en række redaktionelle artikler emner som "Kirkens rummelighed", "Pejlemærker i den kirkelige krise" og "Forskellige konsekvenser af nyt ritual".

MF-lærer Leif Andersen skriver om "Fortabelsen er ikke til at holde ud". Desuden er der artikler af sognepræst Henrik Højlund, MF-lærer Asger Højlund, KPI-leder Carsten Hjorth Pedersen.

Budskabet udkommer seks gange om året med fordybelse, analyse og inspiration. Et års abonnement på Budskabet koster 240 kroner, for unge under 30 er det 140 kroner.

Abonnement bestilles på dml@dml.dk

"Vi har fået mange positive tilkendegivelser om det arbejde, LM og Den danske skole har udført gennem de mange år."



Ingeborg og Svend Bernhard skriver i det seneste nummer af Kontakt.

Kontakt kan tilsendes elektronisk i pdf-format. Send en bestilling til kl@dml.dk

Ufrivillig parkering

Familien Muck var på vej på besøg i en masailandsby – men måtte gå det sidste stykke

AF KAJA LAUTERBACH

Kort efter jul var familien Muck på besøg i masailandsbyen Madungulu.

Samuel Muck arbejder med evangelisering blandt nomadestammer i Iringa, og Paulo Kurupashi, der er koordinator for arbejdet blandt nomader, havde indbudt dem, så de kunne møde hans familie.

"Vi nød den smukke natur og tanzaniernes varme gæstfrihed, og det var en stor opmuntring at opleve stor hjertelighed og hjælpsomhed fra alle," fortæller Franziska Muck i et brev.

"Det fik os virkelig til at føle os godt tilpas i masaiernes verden, der er meget anderledes end vores."

Førgæves kamp

Franziska Muck og familiens to drenge – Daniel på tre år og Jonathan på halvandet



Bilen satte sig fast i floden. Samuel Muck og masaierne kæmpede i fem timer for at få den løs.

år – hyggede sig med nybagte fladbrød og leg sammen med masaikvinder og -børn. Imens kæmpede Samuel Muck og omkring 20 masa-

ikrigere med at få familiens bil løs. Den havde nemlig sat sig ubehjælpeligt fast i en flod nogle hundrede meter fra landsbyen.

De kæmpede imidlertid førgæves, og der var ikke andet at gøre end at vente på, at der kom en jeep og trak bilen løs.

Påsken blev konkret

Deltager opfordrer til at tage på påskelejr for voksne

AF KAJA LAUTERBACH

Sidste år fik Lene Dupont lejlighed til at opleve påsken med alle sanser – og det var en rigtig god oplevelse, synes hun.

Det skete på Sædding Efterskole, hvor den 37-årige pædagog fra Hillerød var på påskelejr sammen med 46 andre kristne mellem 25 og 45 år.

Et af lejrens programpunkter var en påskevandring rundt på efterskolen. Forskellige scener fra påskedagenes begivenheder – som for eksempel fodvaskningen – blev gjort håndgribelige gennem lys, lyd, billeder og andre virkemidler.

"Det var en meget stemningsfyldt oplevelse, der gjorde påskens begivenheder konkrete, og vi havde mulighed for at sanse på-



En gåtur i engene gav lejlighed til gode samtaler.

sken på et dybere plan," siger Lene Dupont.

Mange gode samtaler
Påskelejren for voksne indbød til fordybelse. Delta-

gerne var inddelt i mindre fællesskabsgrupper, som var sammen for at studere Bibelen og tale om forskellige spørgsmål til den bibeltekst, som de blev præ-

senteret for i bibeltimerne. Der var også sat tid af til retræte og stilhed med Gud, ligesom lovsangs- og vidnesamlingerne, ifølge Lene Dupont, var meget opbyggelige at være med til.

"En udflugt med en naturskøn gåtur i engene gav også lejlighed til gode samtaler med de andre deltagere," siger Lene Dupont.

Hun fortæller, at nogle afrikanske damer var indkvarteret på efterskolen. De spiste de fleste måltider sammen med deltagerne på påskelejren, og til festaften fortalte de vidnesbyrd, sang og dansede for dem.

"Det endte med, at vi dansede i rundkreds med dem og forsøgte at synge med på deres sang. Det var livsberkræftende, anderledes og virkelig sjovt at danse med disse damer, som havde så meget livsglæde og rytme i kroppen," siger Lene Dupont.

DER ER HÅB

PÅSKELEJR

5.-8. APRIL 2012

SÆDDING EFTERSKOLE

LÆS MERE PÅ WWW.DLM.DK



Underviser til bibelskole i Cambodja

LM søger en bibeltro cand. theol. som lærer til Phnom Penh Bibelskole.

Se mere på www.dlm.dk/stilling-som-missionaer



Julie Hjorth Hansen; Mit volontørophold kunne ikke have været kortere end et år, og sidste del var klart den bedste

Du kan gøre en forskel

Man skal man først nå at falde til i landet og kulturen, før man for alvor kan sætte aftryk



Volontør Mika Bak-Pedersen underviser i engelsk i Siem Reap i Cambodja.

AF KAJA LAUTERBACH

De fleste af LM's volontørstillinger i international mission er på cirka 10 måneder.

Det kan virke som meget lang tid at være væk fra Danmark, men erfaringen er, at ting tager tid. Ikke mindst hvis man vil gøre en forskel. Så skal man nemlig først nå at falde til i landet og kulturen.

Julie Hjorth Hansen var volontør i Peru i 2010-2011. Hun understreger, at hendes volontørophold ikke kunne have været kortere end et år, og at sidste del var

klart den bedste.

"Det var først efter et halvt år, jeg begyndte at føle mig hjemme, var kommet ind i sprog og kultur og havde fået venner. Det ville have været helt skørt, hvis jeg skulle have været hjem på det tidspunkt," siger hun.

Mikkel Clement er volontør i Cambodja nu. Han siger:

"Jeg har mærket varmen i det lokale kristne fællesskab, samt det internationale. Jeg har set omkring 10 blive omvendt - 4 bare på en dag! Jeg har set, hvor venlige, gæstfrie, ydmyge, hjælpsomme og helt igen-

nem fantastisk khmererne kan være. Når jeg lægger alt dette sammen, er 10 måneder virkelig kort tid!"

Tobias Lyster Kjølner, der var volontør i Cambodja i 2010-2011 tilføjer:

"Man skal måske også tænke på, hvilket billede folk i den 3. verden får af hvide mennesker, hvis de kun kommer et par måneder og så tager af sted igen."

Gud arbejder

Mika Bak-Pedersen, Cambodja, og Amalie Bach-Svendsen, Etiopien, er enige om, at det arbejde, de udfø-

rer, giver mening.

"Jeg har blandt andet set en af mine elever på 20 år blive døbt. Det var fantastisk at se ham modtage Jesus og samtidig tænke: "Hvem er jeg, at Gud kan bruge mig her i Cambodja og lader mig opleve dette?" siger Mika Bak-Pedersen.

Amalie Bach-Svendsen er overbevist om, at hun er i Etiopien, fordi Gud vil have det, og han velsigner selv det arbejde, hun gør.

"Det er ikke mig, der skal gøre en forskel. Sandt at sige er det i mig, den største forskel sker," siger hun.

» **Amalie Bach-Svendsen;** Det er ikke mig, der skal gøre en forskel. Sandt at sige er det i mig, den største forskel sker



Danskflokken ved årets missionærkonference i Etiopien.

Gud bruger missionærerne i Etiopien

AF BIRGITTE ELMKVIST MADSEN

En uge i gode kollegaers fællesskab. Kollegaer, der både er arbejdskolleger, venner, familie og meningsfællesskab og så i de flotte omgivelser på Norsk Luthersk Misjonssambands ferieplads i Hawassa – så kan man ikke få det meget bedre!

Ugen bød på masser af snak og drøftelse af arbejdet i Etiopien både det nuværende og det fremtidige!

Gud arbejder

Det var fantastisk at høre, hvordan Gud arbejder og bruger os her i Etiopien ...

Hvordan Gud har åbnet dørene for, at man i Bale (Østetiopien) kan komme i gang med et pilotprojekt for Reducing Maternal Mortality RMM (nedbringelse af mødre-dødeligheden). Hvordan man så småt er kommet i gang med bibeloversættelses-arbejdet blandt tsemay-folket i Woitodalen, hvordan Mekane Yesus Kirken i Sydomo arbejder for selvforsyning, hvordan evangeliet stadig når nye mennesker og bliver forkyndt i områder, hvor der endnu kun er få kristne! Hvordan man på Tabor-skolerne får flere og flere elever på high school, og hvordan man får lov til at uddanne præser, evangelister og missionærer!

Jo, Gud arbejder fortsat her i Etiopien. Vi må takke og prise Gud for, at vi får lov at være med!

Plads til diakonalt arbejde

Temaet for årets konferencen var "Guds rige er kommet nær". Bibeltimerne blev holdt af Ivar Vegge fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole, og det gjorde han til topkarater!

Da jeg sad der og lyttede, slog det mig, hvor godt og velsignende det er at få lov at høre Guds ord forkyndt på sit modersmål.

"Arbejde som et vidne for Kristus i projektarbejdet – diakoni eller udvikling" var emnet for en af vores samlinger, hvor vi drøftede, hvordan det diakonale arbejde kan få en større plads i vores arbejde ...

Jeg tror, at mange af os sad med følelsen af, at det fylder for lidt i arbejdet. Vi bliver så let optaget af det udviklingsmæssige. Vi trænger til jeres forbøn - også i forhold til RMM-projektet, at Gud vil åbne vores øjne for, hvordan vi også via dette projekt kan være med til at gøre evangeliet om Jesus Kristus kendt blandt de folk, som endnu ikke kender eller har hørt om ham.



Alle spørgsmål til det at være volontør er relevante.

Du er velkommen til at ringe til Pauline Stokholm i LM's Team for International Mission og få en snak. Tlf. 48 20 76 74.



Volontør i international mission

Se de ledige stillinger på

www.dlm.dk/stilling-som-volontoer

Bibelferie i Slovakiet

Skandinavisk bibelkursus i Poprad, Slovakiet

17. – 24. juli

Talere: Stig Magne Heitmann (Åbne Døre, Norge),
Dan Hessellund (LM) og Slavomir Slavik (EVS, Slovakiet).
Rejseledere: Curt Westman og Asger Refslund-Nørgaard

For yderligere information, pris og påmelding:

www.sem-scandinavia.com

Tlf.: +47 45 88 37 80

**Frederiksborg Apotek**

Slotsgade 26, 3400 Hillerød

Tlf. 48 26 56 00

apoteker Troels Hansen

www.frederiksborg-apotek.dk**Apoteket har døgnvagt****Løgumkloster Efterskole søger MUSIKLÆRER**

Med virkning fra 1. august 2012 søger vi en:

Lærer, der kan videreudvikle vores musikundervisning i sammen-
spil og på musik/dramalinjen. Med hensyn til undervisning i øvrige
skolefag er vi åbne for mange kombinationsmuligheder.

Vi forventer at du:

- Har lyst til at arbejde med unge mennesker i undervisning og konstruktive samvær
- Har engagement til at formidle fagligt og holdningsmæssigt
- Har mod og lyst til skoleudvikling og teamsamarbejde

Ansættelsen sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og LC.

Vi har mulighed for at stille tjenestebolig til rådighed i ansættelsesperioden.

Løgumkloster Efterskole er en kristen efterskole, hvor vi ønsker at møde eleverne som hele mennesker med åndelige behov, samt behov for tankemæssige udfordringer og fysisk aktivitet. Vil du vide mere, kan du kontakte forstander Ivan Jakobsen på tlf. 7474 3652 eller se vores hjemmeside www.lme.dk.

Sidste ansøgningsfrist er d. 10. april 2012 – ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart herefter.



Løgumkloster Efterskole, Tønder Landevej 6, 6240 Løgumkloster · tlf. 7474 3652 · e-mail: lme@lme.dk · www.lme.dk

NU 3. OPLAG · EFTER KUN 12 UGER

Himlen findes virkelig

En lille drengs forbløffende beretning om hans besøg i himlen

international BESTSELLER

Todd Burpo
Himlen findes virkelig
ISBN 978-87-7068-048-6
210 sider paperback · kr 149,95



www.prorex.dk · info@prorex.dk · tlf 7456 3343

tyrkiet;



Soner Tufan; Radio Shema har indflydelse på byen og når mange forskellige mennesker

Alle kender Radio Shema**Et besøg på et værksted og i en butik bød på overraskelser**

Gadebillede fra Tyrkiet.

For nylig skulle Soner Tufan, der er leder af Radio Shema, have sin bil repareret i en del af byen, hvor folk generelt ikke kender noget til kristen radio. Men det var anderledes med dette værksted.

Soner Tufan fortæller, at mekanikeren på værkstedet spurgte ham, hvor han arbejdede, og han fortalte, at han arbejdede på Radio Shema.

Mekanikeren omfavnede straks Soner Tufan og fortalte ham, at han havde lyt-

tet til Radio Shema i adskillige år på trods af modstand fra hans venner og familie.

Bagefter tog mekanikeren ham med hen til sin egen bil og viste ham, at knap nummer et på bilradioen var indstillet på Radio Shema. Han fortalte, at han elskede programmerne på Radio Shema, og at han havde lært rigtig meget gennem dem.

Ikke arabisk musik

Lidt senere gik Soner Tufan ind i en anden butik, som ikke havde nogen sam-

menhæng med værkstedet. Han fortæller, at han overhovedet ikke ville være blevet overrasket, hvis der blev spillet arabisk musik i butikken, og derfor blev han meget overrasket, da han opdagede, at det faktisk var Radio Shema, som blev spillet i butikken.

"Det er sådanne oplevelser, der bekræfter os i, at Radio Shema har indflydelse på byen. Det er ikke blot en lille gruppe mennesker, som lytter til Radio Shema, men lytterne er spredt rundt

i hele byen. På den måde når Radio Shema mange forskellige mennesker," understreger Soner Tufan.

Kilde: Radio Shema/Norea

I 2011 støttede LMU Radio Shema som et led i deres landsindsamling *Hjerte og medie for Tyrkiet*. Den blev gennemført i fællesskab med Norea. Læs mere: radioshema.com.

EN BLODRØD TRÅD Gennem JOHANNES' ÅBENBARING

200 sider – Kr. 199,95



Telefon 4820 7690
logosmedia@d1m.dk
www.logosmedia.dk

Sverre Bø
En rigtig god hjælp til den, der vil forstå mere af det fascinerende skrift "Johannes' Åbenbaring".
Sverre Bø har en fantastisk evne til at formidle kompliceret stof let forståeligt og meget nærværende.

"Han går ikke af vejen for at tage omdiskuterede emner op, men gør det med ydmyghed, varsomhed og frem for alt med dyb respekt for Guds ord."

Daniel Burgdorf,
lærer på Luthersk Missions Højskole

Kirkeleder til møde med parlamentsudvalg

For nylig kunne overhovedet for den græsk-ortodokse kirke i Tyrkiet give udtryk for sine bekymringer og håb, når det gælder landets kristne mindretal, over for det tyrkiske parlament. Det var første gang i historien, det var muligt, skriver nyhedsbureauet Compass Direct.

Det skete ved et møde i Tyrkiets hovedstad Ankara den 20. februar. Formanden for parlamentet, Cemil Cicek, havde inviteret den økumeniske patriark Bartholomew I til et møde med det parlamentsudvalg, der har ansvar for en revision af landets grundlov.

De kristne i Tyrkiet håber, at den nye grundlov vil garantere dem samme rettigheder til at holde gudstjenester, oplære menighederne og udføre deres religiøse aktiviteter, som landets muslimsk flertal har.

"Mødet gav en fornemmelse af, at der sker små fremskridt, men der er brug for større fremskridt," sagde patriarken efter mødet.

Et af de store og meget vigtige spørgsmål for Bartholomew I og andre tyrkiske kristne er, at det ifølge tyrkisk lov ikke er muligt at oprette en kirke som en juridisk person, det vil sige en institution med rettigheder og forpligtelser.

kl

kirke;



Carsten Hjorth Pedersen; Jeg vil bare gøre opmærksom på, at vi må have stort fokus på at bevare åndsfriheden. Ellers bliver vi løbet over ende

Åndsfrihed under pres

21 nye teser ønsker frihed til at stå for alle synspunkter - så længe man ikke bruger vold og tvang

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Åndsfriheden i det danske samfund er under pres, og derfor er der behov for at forsvare den.

Det mener 23 hovedsageligt kirkelige ledere, som i sidste uge sendte 21 teser om åndsfrihed på gaden med især politikerne som målgruppe.

Med åndsfrihed forstår de frihed til at stå for et hvilket som helst synspunkt og til at modsige et hvilket som helst synspunkt - så længe man ikke bruger vold og tvang.

Eller med det gamle grundtvigske slagord: Munden fri og hånden bundet.

Åndsstrømning styret af terrorfrygt

I spidsen for gruppen står Carsten Hjorth Pedersen, der er leder af Kristent Pædagogisk Institut. Han siger om baggrunden for at formulere og udgive teserne:

"Det er jo ikke sådan, at der sidder en junta et sted og bekæmper åndsfriheden. Der er tale om en ånds-

Åndsfrihed er - sagt med et gammelt grundtvigske slagord: mMunden fri og hånden bundet

strømning, der gør sig gældende i samfundet, og den er især styret af terrorfrygten."

"Vi danskere er bange for, at der springer en bombe på Nørreport Station, og så må vi jo kontrollere dem, der står i fare for at blive terrorister. Dermed kommer fundamentalisterne i søgelyset, først de islamiske og dernæst kommer turen til de kristne."

Lidt skyggeboksning over det

"Vi har ikke en meget tydelig fjende ovre i det modsatte



FOTO: ISTOCKPHOTO

ringhjørne, og derfor bliver der lidt skyggeboksning over det. Men det ændrer ikke ved, at tidsånden sætter sig i os alle sammen, og åndsfriheden bliver ofte sekundær i forhold til terror, ligestilling og økonomi," vurderer KPI-lederen.

Carsten Hjorth Pedersen understreger, at han ikke ønsker at dæmonisere bestemte politikere.

"Jeg vil bare gøre opmærksom på, at vi må have stort fokus på at bevare åndsfriheden. Ellers bliver vi løbet over ende," frygter han. Helt konkret efterlyser

han et holdningsskift og en ændret politik, når det gælder for eksempel bekæmpelse af ekstremisme, studerendes frie adgang til at samles til andagt på studiestederne og tilsynet med de frie skoler.

Konference på Christiansborg
Mandag den 7. maj 2012 arrangerer Åndsfrihedsprojektet en åben konference i Fællessalen på Christiansborg. Medvirkende bliver blandt andet økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager.

Minareter i København og kirker i Kabul

Pjecen med de 21 teser om åndsfrihed, som blev udgivet i sidste uge, sendes med dette nummer af Tro & Mission ud til alle læsere, som hermed får mulighed for at studere indholdet nærmere.

Det er der god mening i, mener generalsekretær Jens Ole Christensen, der er blandt de 23 underskrivere, der har været med til at formulere teserne.

Gode spilleregler

"Rent principielt tror vi, at åndsfrihed er gode spilleregler for uenighed og åndelig kamp i et samfund.

Åndsfrihedens grundregel er "munden fri og hånden bundet." Dermed bliver der også god plads til mindretalssynspunkter i et sam-

fund," siger han.

Jens Ole Christensen fremhæver, at vi som kristne må give andre den frihed, som vi selv ønsker i samfundet og opfatter det som en implementering af Jesu ord i Den gyldne Regel (Matt 7,12).

I Kristeligt Dagblad sidste fredag skrev han således,

at "åndsfrihed betyder frihed til at bygge minareter i København og kirketårne i Kabul."

Frihed under pres

Aktuelt er begrundelsen, at åndsfriheden under de sidste 10 års religionsdebat er kommet under pres i sam-

fundet. Og forskellige grupper - kristne og muslimske - har oplevet restriktioner.

Jens Ole Christensen nævner, at KFS-grupper i stigende grad oplever at blive ramt af forbud mod aktiviteter på gymnasier. Kristne friskoler har oplevet at være under ekstremismetilsyn, og der er stillet spørgsmålstegn ved retten til at kritisere udviklingslæren og ved, at kristne organisationer og institutioner kan stille etiske krav til ansatte.

På listen over medunderskrivere, der er kommet til, efter teserne er formuleret, finder man også LM's landsformand Jens Peter Rejtkjær og LMH-forstander Henrik Nymann Eriksen.

brs

Ny landssekretær i ELN



Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) har ansat Brian Christensen som ny landssekretær med tiltrædelse den 1. august 2012.

Efter 15 år som præst i Elling sogn ved Strandby har Brian Christensen ønsket at stoppe som præst i folkekirken med udsigten til indførelse af et autoriseret vielsesritual for personer af samme køn.

"Brian er solidt funderet både i de kirkelige organisationer og i det folkekirkelige, og han viser teologisk og åndelig konsistens ved at drage så klar en konsekvens af den forventede indførelse af et vielsesritual for homoseksuelle. Det må aftvinge respekt, at han på den måde står ved sine synspunkter," siger ELN's formand Henrik Højlund.

ELN forventer, at Brian Christensens erfaringer især kan få stor værdi for oprettelsen af ELN's kommende menighedsnetværk. Den kommende landssekretær afslutter senere på foråret en kandidatuddannelse ved Aalborg Universitet i brugen af informationsteknologi. Privat er han gift med Kirsten og har fire børn i alderen 14-21 år.

Indtil 1. august varetager Lasse Holmgaard Iversen jobbet som landssekretær i ELN, der blev oprettet i 2006 og har 1.300 medlemmer.

brs

Biskopper giver kritiske høringsvar til ministeren

Folkekirkens biskopper er ikke enige om, hvad de skal mene om den nye ægteskabslov, der vil give homoseksuelle lov til at indgå ægteskab i en kirke. Til gengæld mener de fleste, at kirkeministeren med sit lovforslag blander sig for meget i kirkens indre anliggender.

Det skriver Kristeligt Dagblad, som har fået adgang til høringsvarene, som kirkeminister Manu Sareen ellers først vil offentliggøre midt i marts.

Biskop Kresten Drejergaard, Fyens Stift, har ikke problemer med vielse af homoseksuelle. Men han kritiserer alligevel, at man i bemærkningerne til lovforslaget betragter folkekirken som en forvaltningsmyndighed og ikke som et trossamfund.

Biskopperne Lise-Lotte Rebel, Helsingør, og Steen Skovsgaard, Lolland-Falster, understreger ifølge Kristeligt Dagblad, at de under ingen omstændigheder vil medvirke til udarbejdelsen af et ritual. Også Karsten Nissen, Viborg, er modstander af et egentligt vielsesritual, men mener, at der bør udarbejdes et kirkeligt velsignelsesritual.

Peter Skov-Jakobsen, København, og Kjeld Holm, Aarhus, har ingen bemærkninger til lovforslaget.

brs




JESUS STYRER
 LANDSMØDE 2013
 Skjern Kulturcenter
 Store Bededagsferien

folkekirke;



Jens Jørgen Rasmussen; Jeg har aflagt løfter om at forkynde Guds bud og evangeliet om Jesus i den kirke og om at modarbejde misbrug af nådens hellige midler

Rettelse

I sidste nummer af Tro & Mission skrev vi, at LM-kirken i Skjern er den såkaldte kredsmode, hvor frimenigheden fungerer parallelt med den lokale LM-kreds. Det var en fejl. Eksemplet på kredsmode skulle have været Tarm Frimenighed.

LM-kirken i Skjern er en inklusiv eller integreret frimenighed. Det betyder, at man fastholder fælleskabet og samarbejdet i den lokale LM-kreds, men at en del af kredsens medlemmer samtidig danner frimenighed. *brs*

Matthæuspasjonen af Bach

Kom og lyt til beretningen om Jesu lidelseshistorie.

Seks fremtrædende solister. Musikere fra Det Kgl. Kapel. Kammerkoret Euphonia under ledelse af Ole Reuss Schmidt.

Christiansborg Slotskirke:

Lørdag d. 10. marts kl. 14, søndag d. 11. marts kl. 17.

Billetter a 185,- kr. plus gebyr hos Billeynet.

Program med alle tekster og oversættelser udleveres ved indgangen.

Flere oplysninger på www.euphonia.dk.

SIDSTE ÅBNINGSDAG

Da LogosMedia fra d. 1. april bliver en del af Forlagsgruppen Lohse, vil sidste åbningsdag i butikken i Hillerød være

fredag d. 23. marts kl. 9 - 15

Denne dato vil også være sidste mulighed for at købe eller bestille de bøger, der er på oprydningssalg.

Fremover kan bøger bestilles på logosmedia.dk eller ved henvendelse til Lohse på tlf. 7593 4455.



Telefon 4820 7690
logosmedia@dln.dk
www.logosmedia.dk

Ta' på bibelskole

Tid til Gud
Tid til andre
Tid til dig selv

"Vi vil vise eleverne Jesus, så de aldrig glemmer ham"

Henrik Nymann
Eriksen, forstander

luthersk missions højskole

Ansgarvej 2 · 3400 Hillerød · Tlf. 4826 0766 · lmh@lmh.dk · www.lmh.dk

Bliv student
det rigtige
sted!

WWW.KRISTNE-GYM.DK

KG Det Kristne Gymnasium

Sognepræst forklarer, hvorfor han er i folkekirken

Folkekirken – eller rettere Gud – har valgt mig



AF JENS JØRGEN RASMUSSEN
SOGNEPRÆST I HASLE

Jeg har sådan set ikke valgt folkekirken, men folkekirken har valgt mig - eller rettere, Gud - har valgt mig til at høre til i folkekirken.

Jeg er døbt ind i den kirke, jeg er vokset op i den og gift i den. Jeg har fundet troen på Jesus Kristus og frelsen i den kirke. Jeg har fundet fælleskabet med andre troende i den - og jeg blev valgt af en menighed til at være præst i den kirke.

Den kirke er min kirke, og jeg går ikke frivilligt fra den.

Jeg har aflagt løfter om at forkynde Guds bud og evangeliet om Jesus i den kirke og om at modarbejde misbrug af nådens hellige midler.

At leve det ud i praksis kæmper jeg dagligt for med de evner og nådegaver, Gud



"Tusindvis af folkekirkemedlemmer vil blive tilbage som udmagrede, forkomne får uden hyrder, hvis alle de fede får sammen med de gode hyrder søger til grønnere græsgange," siger sognepræst.

giver. Hvor godt det lykkes, vil jeg overlade til Gud at vurdere.

Ikke mindre behov

At folkekirken så i vores tid er under et ødelæggende pres fra en majoritet af falsk forkyndelse og inden længe også vil rumme falske ritualer, gør jo ikke behovet mindre for, at alle de, der vil holde fast ved Guds ord og leve det ud, forbliver i kirken og kæmper.

Jo værre det bliver, jo mere

er der brug for dem.

Derfor håber jeg inderligt, at rigtig mange troende mennesker, der stoler på Bibelen som Guds ord, vil blive i folkekirken og kæmpe.

De muligheder, man har som præst, er jo stærkt afhængige af, at der findes en del andre i kirken, der holder fast ved Guds ord og gerne samles om troen på Jesus.

Ville føle, jeg svigter

Tusindvis af folkekirkemedlemmer vil blive tilbage som

udmagrede, forkomne får uden hyrder, hvis alle de fede får sammen med de gode hyrder søger til grønnere græsgange.

De mange får, der er løbet væk fra den Gud, de blev døbt til at tilhøre, får også væsentlig ringere chancer for at finde tilbage, hvis de ikke møder hyrder, der kan vise dem vejen til Gud.

Hvis jeg forlod folkekirken, føler jeg, at jeg ville svigte dem, der har aller mest brug for mit vidnesbyrd.

Tre skarpe til en sognepræst

Hvordan kan du navigere i folkekirkens dåbspraksis, hvor dåben bruges som evangelisationsmiddel over for forældre, der ikke er (og vil være!) en del af menigheden?

Jeg navigerer efter Jesu ord, der siger: "... gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem ... og lærer dem ..." Derfor bruger jeg med glæde dåben som "evangelisationsmiddel" (læs: nådemiddel) og døber de små med frimodighed i den tro, at de tror og tager imod gaven. Dernæst gør jeg alt, hvad jeg kan, for at de må komme til at høre om ham, de er døbt til at tilhøre - for at de må blive i troen.

Hvis vi havde mulighed for det, ville det være rigtig

godt at forpligtede forældre mere på oplæring. Men den mulighed har vi ikke. Vi står i valget mellem at døbe med et håb om, at oplæring følger - eller slet ikke døbe. Jeg har svært ved at se, at det sidste skulle give mere håb for barnet end det første.

Hvordan kan du forene bibeltroskab med at være medlem af og ansat i et kirkesamfund (folkekirken), som ikke følger Bibelens ord om at gøre op med vranglærere?

Hvem gør sig mest medskyldig i folkekirkens synder og vranglære? Dem, der opgiver kampen og går, eller dem, der bliver og kæmper? Jævnfør ovenfor ville det for mig være bibel-utroskab at

forlade folkekirken i den nuværende dybe krise. Jeg ser det som min pligt at blive og kæmpe så længe som muligt.

Selv hvis folkekirken skulle vise sig at være en synkende skude, er det ikke besættningens opgave at gå først fra borde - men at blive og redde så mange som muligt. Og hvem ved: Der kan jo igen ved Guds nåde blive vækkelse og omvendelse blandt passagererne.

Hvad skal der til, for at du forlader folkekirken?

I udgangspunktet forlader jeg ikke folkekirken frivilligt - men bliver vi præster pålagt at holde mund med vores overbevisning om tro og etik - eller at foretage



Jens Jørgen Rasmussen ser det som sin pligt at blive i folkekirken og kæmpe så længe som muligt.

handling i strid med Guds vilje - så vil jeg jo ikke det. Så vil jeg nok blive sat fra min bestilling.

I så fald vil jeg spørge Gud, om det er på tide at gå.



Svend Erik Søndergaard; Når alt kommer til alt, så er sagen menneskers frelse, ikke kirkepolitik. Det må vi holde fast i, selvom det desværre fylder så lidt i debatten

Fra et til tre spor på 30 år

Luthersk Mission har gennemgået en omfattende udvikling i forhold til folkekirken - det nye tredje spor er måske i virkeligheden en tilbagevenden til det oprindelige spor

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

I de seneste år har vi talt om to spor i LM: folkekirkespor og frimenighedsspor.

Bortset fra at LM's stifter, Chr. Møller, i en periode var medlem af en frimenighed, er begge disse spor imidlertid nye fænomener i LM's historie.

Det ukirkelige LM

Nu taler nogle så om et tredje spor i form af et kirkefællesskab, hvor den gamle ellipse-struktur skal fortsætte med missionshuset som det altdominerende brændpunkt i ellipsen. Det nye er, at folkekirken i ellipsens andet brændpunkt skiftes ud med et nyt kirkefællesskab, hvor man kun mødes til forholdsvis sjældne gudstjenester og til kirkelige handlinger.

Det er interessant, at

dette tredje spor til forveksling ligner det ukirkelige LM, som fandtes næsten entydigt frem til omkring 1975. Så i den forstand kan man jo godt spørge, om det tredje spor i virkeligheden er det første spor?

I LM's første vedtægter hed det, at LM ikke skulle befatte sig med menighedsforretninger. Det vil sige kirkelige handlinger og nadver. Den slags overlod man til folkekirken, ligesom tilhængerne af det tredje spor i dag vil overlade dem til et kirkefællesskab.

Formelt talte man om ellipsestruktur, men missionshuset fyldte næsten det hele for de allerfleste. Tilhørsforholdet til folkekirken betød meget lidt.

Folkekirkeliggørelse

Blandt andet som en følge af mødet med Kristeligt For-



Det nye tredje spor kan opfattes som en fortsættelse af det oprindelige, ukirkelige LM.

bund for Studerende (KFS), Menighedsfakultetet (MF) og Dansk Bibel-Institut (DBI) bredte der sig i den sidste fjerdedel af 1900-tallet en voksende folkekirkelig bevidsthed i LM og hermed også en øget sakraments- og menighedsforståelse. Resultatet blev en folkekir-

keliggørelse, hvor ellipsens proportioner ændrede sig. Brændpunktet i folkekirken kom for mange til at fylde betydeligt mere på bekostning af missionshuset, og for en dels vedkommende førte det til, at man forlod LM til fordel for en folkekirkemenighed. Denne udvikling skete i

takt med, at de nye konservative præster fra MF og DBI fik embede, og mange missionsfolk i øvrigt også blev ansat som kirkefunktionærer.

Folkekirkekritik

Det nye folkekirkespor fik en modreaktion i form af frimenighedsspor, der voksede

frem i slutningen af 90'erne.

Frimenighedsspor har været kendetegnet af en folkekirkekritik som følge af den folkekirkelige udvikling, men andre elementer har også skubbet til udviklingen. Det gælder for eksempel ønsket om en mere fri og tidsvarende gudstjenesteform.

Fælles for både folkekirkelige og frimenighedsspor er imidlertid en menigheds-tænkning med en meget synlig menighedsstruktur. Og det er blandt andet som en reaktion på dette, at nogle nu finder det nødvendigt med det tredje kirkefællesskabspor, uanset at det rent teknisk og kirkeretligt også vil være en frimenighed.

Fremtiden vil så vise, om det bliver et vigespor eller et overhalingsspor. Uanset hvad, så er det sidste kapitel næppe skrevet i historien om LM's kirkelige udvikling.

Frihedslovgivningen i Folkekirken

Flere muligheder, hvis man er uenig med den lokale folkekirkepræst

Den såkaldte folkekirkelige frihedslovgivning går helt tilbage til sidste halvdel af 1800-tallet. Ideen er at give menigheden en frihed, som modsvarer den frihed, som folkekirkepræsten har. Når han har tiltrådt sit embede, står han nemlig kun til ansvar over for biskoppen. I forhold til menighed og menighedsråd har han fuld forkyndelsesfrihed.

Her følger de vigtigste muligheder til de medlemmer af den lokale menighed, som er uenige i for eksempel præstens teologiske linje.

Kirkelige handlinger

Et medlem af folkekirken har ret til at blive viet eller begravet i sognekirken af en frimenighedspræst.

Tilkaldegudstjenester

Hvis ti medlemmer af en sognemenighed ønsker det, skal sognekirken stilles til rådighed til afholdelse af gudstjeneste ved en anden



FOTO: SXC.HU

præst i folkekirken end den eller de præster, der er ansat ved kirken.

Tilkaldegudstjenesten kan også afholdes af en frimenighedspræst.

Sognebåndsløsning

Et medlem af folkekirken kan ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn. Dermed får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til.

Præsten har dog ikke pligt til at modtage et medlem af folkekirken som sogne-

båndsløser.

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, man har løst sognebånd til, flytter til et andet embede, bliver afskediget eller dør. Præsten kan også opsiges ordningen.

Valgmenighed

Retten til at oprette valgmenigheder er den mest vidtgående af de folkekirkelige frihedsrettigheder.

Valgmenigheder hører under folkekirken og skal som sådan godkendes af kirkeministeren. Kravet for

godkendelse er, at mindst 50 personer, der har valgt til menighedsråd, skriver under på ansøgningen, og at en person, der er kvalificeret som præst i folkekirken, erklærer, at han ønsker at blive præst for valgmenigheden.

Valgmenigheden skal selv afholde alle udgifter, inklusive aflønning af præsten, men medlemmerne betaler til gengæld ikke kirkeskat. Valgmenigheder står i modsætning til frimenigheder under opsyn af biskop og provst. brs

» debat; Vi skal give hinanden lov til at konkludere forskelligt

AF SVEND ERIK SØNDERGAARD
SPJALD

"Hvor går vejen i en forvirret tid?" Sådan spørger Henning Hansen i Tro & Mission den 24. februar og anbefaler, at vi skal handle nu!

Du skriver to ting, jeg med dette indlæg ønsker at reagere på.

For det første påstanden om at nogle af frimenighederne på sigt meget let ender med at have en løs tilknytning til LM, og at de derved står i fare for at miste det bibelsyn, LM har haft gennem historien. Du antyder, at flere af frimenighederne hurtigt kommer til at stå over for krav om at vie fraskilte og krav om kvindelige forkyndere. Hvis det er tilfældet, synes jeg naturligvis, det er uheldigt, men jeg forstår ikke, hvor din bekymring kommer fra. Med undtagelse af vielse af fraskilte, hvorfor skulle frimenigheder i LM så stå i en større fristelse på disse områder end andre LM-kredse? Har vi no-

gen historik, der indikerer, at frimenigheder i LM bevæger sig væk fra LM's kerneværdier og bibelsyn?

For det andet skriver du, at vi ikke længere kan anse folkekirken som bærer af vor kristne kulturarv. Dette punkt er jeg ikke enig med dig i. Folkekirken står mange steder i en uheldig og dårlig situation, men samtidig oplever vi også mange gode præster, der gør en stor forskel i det velsignede arbejde, de står i. De formår i meget høj grad at videregøre den kristne kultur og oplæring til for eksempel minikonfirmander og til kristendomskurser. Jeg oplever måske endda, at de lykkes bedre end mange LM-kredse og frimenigheder.

Vi skal passe på, at vi i en åndelig forvirret tid giver hinanden lov til at konkludere forskelligt ud fra de forskellige lokale situationer. Når alt kommer til alt, så er sagen menneskers frelse, ikke kirkepolitik. Det må vi holde fast i, selvom det desværre fylder så lidt i debatten.

kronik;



Bent Houmaa Jørgensen; Hvis vi tiltager os den ret egenhændigt at begynde at definere, hvad der er synd, så går vi Gud i bedene

Kirkens opgave er at sige sandheden

Sandheden er ilde hørt, men den sætter fri, anfører Bent Houmaa Jørgensen

AF BENT HOUMAA JØRGENSEN
PRÆST I AALBORG FRIMENIGHED



Der har været en langvarig debat i Kristeligt Dagblad og andre medier om kirkelig velsignelse af homoseksuelle ægteskaber. Men der har været lidt fokus på nogle centrale vers af Paulus om den sag, nemlig Første Korintherbrev 6,9-11.

Disse vers indeholder flere væsentlige pointer, som for mig at se gør sagen tindrende klar og giver os et godt grundlag for, hvordan vi skal forholde os til homoseksuelle i dag. Samtidig giver dette afsnit et mere nuanceret billede af Bibels tale om forholdet til homoseksuelle end det billede, vi møder i medierne.

• *Praktiseret homoseksualitet omtales ikke som en synd i særklasse sammenlignet med andre synder.* Det nævnes side om side med for eksempel seksuel synd, ægteskabsbrud, uretfærdighed og grådighed. Så selv om vi kan have en tendens til at synes, at nogle synder er værre end andre, især dem, de andre ligger under for, så understreges det her, at sådan er det ikke.

• *Der fandtes mennesker i menigheden i Korinth, der havde levet i disse forskellige synder.* Der var altså ikke nogen som helst form for synd, der diskvalificerede én fra at blive en del af Guds menighed. Så stor er Guds kærlighed, og så grænseløs er hans nåde. Alle slags mennesker og alle former for synd er omfattet af Guds frelse i Jesus. For eksempel havde Paulus, forfatteren af brevet, forfulgt og dræbt kristne, og alligevel mødte Jesus ham med sit kald til omven-



"Vores opgave som Jesu Kristi kirke er at sige sandheden, som den er åbenbaret os af Kristus og apostlene, også selvom den er ilde hørt," skriver Bent Houmaa Jørgensen.

delse, ja, han udvalgte ham sågar til at blive apostel!

• *Mennesker, der lever i disse synder, skal ikke arve Guds rige.* Arveret til Guds rige er i følge Det nye Testamente forbeholdt Guds børn: "Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham" (Rom 8,17). Når der derfor står, at mennesker, der lever i disse synder, ikke skal arve Guds rige, så betyder det, at man ikke på samme tid kan leve i disse synder og være et Guds barn. Misforstå mig ikke. Jeg taler ikke om, at Guds børn er syndfrie. Med udtrykket "leve i disse synder" mener jeg, at et menneske har sluttet fred med synden og ikke lever i et opgør med den. Synden bekendes ikke som synd over for Gud. og dermed

unddrager man sig syndernes forladelse

• *De mennesker, der før levede i disse synder, men nu var blevet en del af menigheden, havde været igennem et opgør med deres syndige levevis og var blevet tilgivet og sat fri af Jesus og Helligånden* (1 Kor 6,11).

• *Sex mellem to af samme køn er en af de synder, som Jesus, Guds offerlam, bar på korset og tog straffen for i vort sted.* Det siges jo, at de "blev vasket rene ... ved Herren Jesu Kristi navn". Her henvises der sandsynligvis til dåben.

Jævnfør da Apostelen Peter havde holdt sin pinseprædiken: "Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: 'Hvad skal vi gøre, brødre?' Peter svarede: 'Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave' (ApG 2,37-38). Se også Rom 6,1-11.

Samtidig er det med udtrykket "vasket rene" også naturligt at tænke på Jesu Kristi blod: "Jesu, hans søns, blod renses os for al synd" (1 Joh 1,7).

Går Gud i bedene

Nu er der et flertal af biskopper og

præster i folkekirken, der vil vel-signe det, som Jesu apostel siger, vi skal vaskes rene for. Det er grotesk. Vi går Gud i bedene, hvis vi tiltager os den ret egenhændigt at begynde at definere, hvad der er synd og sorterer det fra i Kristi og apostlenes lære, som er

en torn i øjet på den fremherskende tidsånd.

Vores opgave som Jesu Kristi kirke er at sige sandheden, som den er åbenbaret os af Kristus og apostlene, også selvom den er ilde hørt. Det er ukærligt over for mennesker at fortie sandheden, for derved forholder vi dem muligheden for at modtage tilgivelsen og renselsen hos Jesus Kristus.

Både venskab og sex

I Bibelen tales der stærkt om venskab for eksempel venskabet mellem Sauls søn Jonatan og David. De holdt rigtig meget af hinanden og nød hinandens selskab. Sådan kan det også være mellem to kvinder eller mellem en kvinde og en mand. Og den slags venskaber findes der heldigvis også masser af i dag.

Men når det gælder sex, er Bibelen utvetydigt klar: Det hører hjemme i forholdet mellem én mand og én kvinde i ægteskabet. Venskab

er naturligvis også vigtigt i ægteskabet, men dette venskab har noget helt særligt ved sig, nemlig at det også omfatter seksuelt fællesskab.

Bekræftet af Jesus

Ægteskabet blev grundlagt af Gud selv i Edens have før syndefaldet: "Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød" (1 Mos 2,24). Disse ord om ægteskabet er blevet bekræftet af Jesus i Matt 19,5 og af apostelen Paulus i Ef 5,31 og 1 Kor 6,16.

Bemærk i denne sammenhæng, at der ikke står "Derfor forlader en mand ... og binder sig til sin kæreste" eller "Derfor forlader en mand ... og binder sig til sin mand". Men der står "Derfor forlader en mand ... og binder sig til sin hustru".

Det vil sige, at der har fundet en offentlig markering sted af, at de to nu hører sammen, og derfor kaldes kvinden nu for hans hustru, og de kan derefter forenes seksuelt ("de bliver ét kød"). Endvidere betyder det, at ægteskabet er et forhold mellem en mand og en kvinde og ikke mellem to af samme køn. Sådan er Guds skaberorden, og der kommer ikke noget godt ud af at forsøge at lave om på det.

"Far ikke vild!" siger Paulus (1 Kor 6,9). Flertallet af folkekirkens biskopper og præster er tilsyneladende faret vild på det punkt, jeg har omtalt i denne artikel. Derfor ender de med at vildlede de mennesker, de er kaldet til at vejlede.

Smertelig udvikling

For mig har det været smerteligt at se den seneste udvikling i folkekirken. Jeg har baggrund i KFUM og Indre Mission, og folkekirken har siden min barndom været en integreret del af mit liv. De sidste fem år har jeg været medlem af en frimenighed, fordi jeg blev kaldet til at være præst i menigheden.

Jeg sagde dog ikke ja til kaldet for at tage afstand fra folkekirken. Jeg sagde ja, fordi jeg i en frimenighed ser nogle muligheder for, på samme trosgrundlag som folkekirken, at gøre tingene på en mere nutidig måde. Derved tror jeg, vi bedre er i stand til at nå nye generationer med evangeliet. Og mine forventninger er blevet indfriet.

For mig er det et stort skridt at melde mig ud af folkekirken, men efter den seneste udvikling har jeg besluttet at gøre det. Når folkekirken mere ønsker at være folkelig end at være kirke, kan jeg ikke længere identificere mig med den.

"Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd" 1 Kor 6,9-11

tro;



Anette Gosvig Christensen; Gud er min styrke og lovsang. Det er kendsgerninger - ikke bare tomme floksler

Vær oprigtig

AF HENRIK P. JENSEN
VAMDRUP



"Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed, og med legemet badet i rent vand" (Hebr 10,22).

Min samvittighed er undertiden lunken - uden rigtig anger. Jeg gjorde det igen - jeg ved, den er gal. En begyndende anfægtelse tager form, og så alligevel ikke. Min samvittighed opleves ond, for

den hjælper mig ikke. Jeg kan ikke klare mig uden Jesus, men har ikke noget at vise frem. Kan jeg godt komme sådan til Gud?

Det er befriende, at jeg må få lov til at træde frem med et *oprigtigt* hjerte. Jeg må få lov til bare at give ham ret i, at den er ren gal, og der slet ikke er de rigtige reaktioner. Jeg må få lov til bare at komme med det sortplettede hjerte ind for Guds ansigt.

Det er en lettelse at må få lov til at give op med sit syndige hjerte og tvangstanker om, at jeg først må komme til Gud, når mine følelser lever op til mit fromhedsideal. Det er en lettelse, at jeg bare må nøjes med at give ham ret.

Det er en lettelse at give op.

Når jeg viser Jesus tillid, så står jeg midt i gaveregnen med et bestænket hjerte. Dråberne lander lige præcis på mine gentagelser af

den samme synd. Netop der, hvor der ikke bare er en enkelt sort plet, men en stribe af pletter, bestænkter Jesus mig, så hver eneste plet er ramt. På trods af, at der *intet* godt er at sige om dette hjerte, så renser Han hver *eneste* af mine gentagelsessynder væk - ligesom dråberne fra en bruser og de strømmer nu ud over mig.

Men billedet er stærkere, for min onde samvittighed fylder ud imellem mine sorte pletter.

Jeg må få lov til at træde frem med legemet badet i vand. Selv den manglende samvittighed bliver jeg rensset for, og konsekvenserne af den bliver jeg befriet for.

Det er forunderligt - det er utroligt, men Gud ske tak, som skaber troen på Jesus og ikke giver op med mig.

Vær oprigtig over for Gud - det er kernen i din tro.

mit bibelvers;

"Gud er min frelse, jeg er tryk, jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse" (Es 12,2).

Uden tvivl eller vaklen, uden lange indviklede argumenter, uden at det afhænger af mig, men i al sin korthed proklameres, at Gud er min frelse. En kendsgerning, der står fast og ikke lader sig omstøde eller gennemhulle. Et vilkår, der blev stadfæstet til Israel, men som gælder universelt, til alle tider, til alle mennesker.

Det er en ubeskrivelig velsignelse at kunne citere disse vers og aktualisere dem i min hverdag. Når jeg tvivler, om jeg er frelst, kan jeg sige: "Gud er min frelse." Når jeg føler mig rådvild, kan jeg sige: "Jeg er tryk, jeg frygter ikke." Når jeg ikke kan slå til i hverdagen, kan jeg sige: "Herren er min styrke." Når jeg ikke er klar til lovsang, kan jeg sige: "Gud er min lovsang."

Udsagnene er enkle holdepunkter. De er brugbare at gentage i en travl hverdag. Og de er ikke bare tomme floksler eller terapeutiske læresætninger pakket ind i religiøsitet. Det har Gud overbevist mig om gennem sin handling med sit folk Israel, sit skaberværk og sin indgriben i mit liv.

Anette Gosvig Christensen
Esbjerg

mit liv med Jesus;

Jeg var i oprør mod Gud

En telefonopringning og videoer på YouTube blev vendepunktet for Martin Dørken

AF OLE SOLGAARD

Telefonen ringer hos den dengang 24-årige Martin Dørken. Hans mor er i røret. Hun udtrykker sin bekymring for ham: "Ved du godt, at du kan gå fortabt?"

Den irriterende og ubelejlige opringning er svær at slippe for den unge informationsvidenskabsstuderende i Aarhus. Måske bliver den et afgørende vendepunkt i hans liv.

Dobbeltliv

Martin Dørken har altid været en del af det kristne miljø, men evangeliet om Jesus var ikke gået op for ham.

I forbindelse med sit studium begynder han at "gå i byen" sammen med studiekammeraterne. Han beskriver det selv som et dobbeltliv, hvor han nogle dage drikker sig fuld, mens han andre dage kommer til møde og gudstjeneste.

I begyndelsen er han ikke særligt bevidst om dobbeltlivet. Det er bare blevet sådan. Men efterhånden får han det sådan, at han helst ikke vil "afsløres". Derfor er han meget opsat på et halvt års ophold i Australien i foråret 2010, hvor han sammen med studiekammerater-



Nu behøver Martin Dørken ikke længere opsøge den falske glæde. Han har fundet glæde i redningen fra Guds vrede.

ne vil leve i udskjelser - uden at blive opdaget af familie og kristne venner.

Tre uger før afrejsen er han hjemme hos forældrene og sidder alene på sit værelse foran computeren. Her tænker han på, hvad der

mon vil ske, hvis han styrter ned med flyet på vej til Australien. Mors telefonopringning for et par måneder siden sidder i baghovedet.

Og nu undersøger han så lige de videoer på YouTube, som en god ven for længe siden har henvist

ham til: prædikener af Paul D. Washer og John Piper.

Løskøbt af Jesus

"Her mødte jeg en direkte forkyndelse af, at jeg var i oprør mod Gud, og at Guds forbandelse hviler over

den, der ikke følger Guds lov. Jeg fik klar besked om, at Gud er retfærdig, og at det ville være retfærdigt, at han skulle straffe mig evigt i Helvede," fortæller Martin Dørken.

"Jeg blev virkelig ramt af den forkyndelse. Jeg blev afsløret og så noget af mit syndige forførelse. Og samtidig gik det op for mig, hvad evangeliet er. Kristus har løskøbt mig fra lovens forbandelse, fordi han selv blev en forbandelse i stedet for mig. Det er stort. Jeg så, at Jesus har løskøbt mig."

Jesus dæmper lyst til synd

Turen til Australien gik ikke som forventet. Martin Dørken havde lært Jesus at kende, og det ændrede alt. Han opsøgte en menighed dernede. Han kæmpede med fristelserne til udskjelser - men faldt desværre i kampen mod det gamle liv.

"I dag står det klart for mig, at dobbeltliv medfører tomhed. Hvorimod det at indse, at der er redning fra Guds vrede, giver en stor glæde. Og når man glæder sig over Jesus, dæmper det faktisk også lysten til at synde. Nu behøver jeg ikke opsøge den falske glæde ved at drikke mig fuld," slutter 26-årige Martin Dørken.

anmeldelser;

Kvalitetstid med Gud

AF KAJA LAUTERBACH

"Her får jeg kvalitetstid med Gud. Det er en måde at filtrere mit bønsliv mere sammen med min bibellæsning."

Sådan forklarer Anne Sofie Bitsch fra Aarhus, hvorfor hun holder meditative andagter.

I en travl hverdag kan den 28-årige journalist-studerende have rigtig svært ved at finde ro. Og aftenandagten bliver let en standardbøn, lige før hun falder i søvn.

"Men med en meditativ andagt tvinger jeg mig selv til at sætte mig ned og få ro på - helst ved et bord. Her kan jeg tænke Guds ord helt konkret ind i mit hverdagsliv og snakke med ham om det," siger hun.



"Kravler" ind i teksten

Anne Sofie Bitsch er klar over, at begrebet "meditation" gør mange skrækslagne, fordi de kobler det med Østens meditation, der går ud på at søge sandheden i sig selv.

"Men meditativ andagt er noget diametralt modsat, nemlig at grunde over Guds ord. Målet er at høre sandheden om sig selv og om Gud i Guds eget ord," siger hun.

Ud over at have personlige erfaringer med meditativ andagt er Anne Sofie Bitsch redaktør i Bibellæser-Ringen for hjemmesiden www.el-camino.dk, der netop gerne vil møde tidens fokus på refleksion og meditation.

For hende er det optimale at læse fire vers ad gangen og så bruge tid på at "kravle" ind i teksten.

"Det tvinger mig til at tage stilling og forholde mig til, hvad det betyder for mig i mit hverdagsliv. Det handler nemlig om, hvad teksten gør ved mig," siger hun.

"Jeg kan ikke distancere mig, som jeg ofte gør, hvis jeg læser to kapitler på en gang."

Kroppen ned i gear

Meditativ andagt kræver ikke, at man er i stand til at komme i en bestemt sindsstemning. Eller at man er en "føler". Det gør Anne Sofie Bitsch meget ud af at understrege.

"Men jeg tror, det er godt for alle kristne engang imellem, for det tvinger kroppen ned i gear og giver mulighed for at opleve Bibelen med alle sanser," siger hun.

Imidlertid er det for hende ikke en andagtsform, der kan stå alene. Den giver nemlig ikke den vigtige sammenhæng i Bibelen. Derfor praktiserer hun også almindelig bibellæsning og læser i almindelige andagtsbøger.

AF JAKOB FROM HØEG

Edin Løvås:
Minutter med Jesus
LogosMedia 2011

198 sider - 199,95 kroner

Edin Løvås er en norsk forkynder og forfatter, som regnes for en af de væsentligste pionerer inden for den norske kristne retrætebevægelse. *Minutter med Jesus* er en enkel andagtsbog med 365 meditationer over korte bibelafsnit fra Det nye Testamente.

Meditationerne er alle struktureret over samme form - Se, bed, og tilbed. Med udgangspunkt i bibelteksten visualiserer læseren sig ind i teksten. Jeg smager på ordene, forestiller mig, at jeg er i situationen; jeg sidder eller står sammen med Jesus. Jeg er hos ham, og han er hos mig, mens han taler med Nikodemus om at blive født på ny. Jeg står undrende i stalden, mens han ligger i krybben, og englesangen lyder på marken udenfor. Jeg

står blandt tilhørerne, mens Jesus råber fra Golgatha. Jeg oplever situationen. Jeg lytter. Jeg ser. Hvad siger Jesus? Hvad gør han? Hvordan erfarer jeg ham? Herefter kan jeg bede med udgangspunkt i teksten og et beedeemne, som indgår i hver meditation. Endelig lægges der op til tilbedelse af den treenige Gud.

Bogen lægger sig i sporet af en udvikling, som har fået stigende styrke de senere år. Mange kristne søger fordybelse, stilhed og afskærmning fra livets mange impulser. Det kan være i retrætes form, hvor vi trækker os tilbage fra hverdagen, eller ved at bruge Jesusmeditationer. Meditation i bred forstand handler om at se ind i sig selv, tømme sindet og finde indre ro og balance. Den kristne meditation derimod lægger op til fordybelse, nærvær og stilhed, men med et fokus væk fra mig selv og hen til den treenige Gud. Det er Jesus som Guds ord, der skal fylde min bevidsthed. Jeg tror, vi har brug for denne fordybelse. Vi har så mange sære ting for.

Umiddelbart ser jeg Mi-

nutter med Jesus som et godt redskab for den, der har brug for inspiration til at indoptage Guds ord på nye måder. Mange vil kunne få en dybere erkendelse og en oplevelse af større forbundethed med Jesus. Jeg kan dog have forbehold over for den oplevelse af klarsyn, vished, erkendelse af mening, og fravær af tvivl og uro, som Løvås beskriver som mulig virkning af Jesusmeditationen. Jagten på erfaringen og oplevelsen

af Kristus kan blive fængslende og ikke frigørende. At Jesus er hos mig på trods af alt mit, er et trosgrundlag, der ligger uden for mig selv. Jeg kan vide, at jeg har "Livet med Jesus" - også på trods af en meditation, der ikke lykkes; på trods af, at roen og nærværet ikke altid indfinder sig; på trods af den synd, der dukker op midt i det allerhelligste øjeblik. På det grundlag er *Minutter med Jesus* en daglig gave.



Meget godt at få med sig

AF CHRISTIAN MAYMANN

Sverre Bøe:
En blodrød tråd gennem Johannes' Åbenbaring
LogosMedia 2011

200 sider - 199,95 kroner

Der var en, der engang fortalte mig, at en god andagt skulle have tre elementer: kontakt med bibelteksten, kontakt med det levede liv og en god struktur. Sverre Bøes nye bog *En blodrød tråd gennem Johannes' Åbenbaring* må sige at have alle tre dele.

Hans bog er ikke en normal kommentar. Den ligger i grænselandet mellem en "kommentar" og en "opbyggelig bog", og det mestrer forfatteren virkelig godt. I det første kapitel spørger Bøe, hvad slags bog Johannes' Åbenbaring (Åb) er. Han ender med at sige, at Åb ikke alene

er en afsløring af fremtiden. Den er forkyndelse, men også en fremtidsbog.

Der er også mange gode udlægninger af detaljer. Selv om man hist og her ikke er enig med ham, så får han lavet mange gode iagttagelser og overvejelser, som mange vil få meget gavn af. Helt fundamentalt knytter han bogen sammen med Gammel Testamente (GT) og gør det på en fortrinlig måde. Samtidig er han generelt meget åben og fair over for andre tolknin-

ger end sin egen. Omkring Åb kapitel 7 diskuterer han forståelsen af de 144.000, og senere diskuterer han forståelsen af kvinden i kapitel 12 (s.101). Det gør han på en forbilledlig respektfuld måde; han står ved, hvad han selv mener, samtidig med at han er meget loyal over for andre tolkninger.

Et eksempel på, hvordan tekstlæsning, sammenkobling med GT og forkyndelse går op i en højere enhed, er afsnittet om den nye verden.

Skønt han ikke får svaret på alle de spørgsmål, jeg gerne ville stille ham, så kommer han tæt ind på teksten og får rigtig meget med sig.

Samtidig er der enkelte af overvejelserne, som jeg synes, bliver spekulative; for eksempel refleksionerne over den mulige sammenkobling mellem den tredje basun (8,10) og Tjernobyld (p.56). Det står mig noget uklart, om Bøe refererer tolkningen med eller uden tilslutning; Hvis det sidste er tilfældet, rejser der sig en masse spørgsmål, som han ikke svarer på. Det er ærgerligt, for med det refleksionsniveau han i øvrigt har, ville han snildt kunne gøre det. På samme måde går der lidt uklarhed i det, når han skal udlægge 666.

Alt i alt er det en bog, som alle kan få rigtig meget glæde af at læse. Der er rigtig meget god forkyndelse, og der er rigtig meget god bibelindsigt at få med sig.



JESUSMEDITATION



"Minutter med Jesus" er 365 enkle meditationsøvelser til dig, der ønsker en levende relation til Jesus Kristus.

Bogen er skrevet af Edin Løvås, der kaldes "den norske retrætebevægelses far".

198 sider - Kr. 199,95

Telefon 4820 7690
logosmedia@d1m.dk
www.logosmedia.dk

Logos
media

debat;



Debat er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 2.000 anslag inklusive mellemrum.

» Tvivlsom journalistik i Tro og Mission?

AF JØRGEN JØRGENSEN.
FORMAND FOR MENIGHEDSFAKULTETET
SOGNEPRÆST I AABENRAA

I Tro og Mission den 10. februar 2012 overtræder ansvarshavende redaktør Birger Reuss Schmidt efter min bedste vurdering god presseetik og rimelig adfærd mellem venner.

Hvorfor nu denne anklage? På side 7 bringer han et sammendrag af lektor Morten Hørnings indlæg på LederOase. Uden antydning af kritisk distance. Morten Hørnings konklusion: "Evangeliet er lodret funderet og vandret appliceret. Præcis som faldet i sit centrum var et direkte opgør med Gud, så er forsoningens centrum direkte med Gud i form af syndstilgivelse" er afsat for Birger Reuss Schmidts leder: "Troens lodrette og vandrette dimension er ikke to forskellige og uafhængige størrelser. De hænger uløseligt sammen."

Trods denne åbenlyse lighed kommer der alligevel i sidste afsnit et "men" – uden baggrund i artiklen på side 7 – eller i første del af lederen. Birger Reuss Schmidt citerer derimod nu fra en artikel i Budskabet. Med afsæt i denne artikel antydes det, at Morten Hørning enten er uklar i sin evangelieforståelse – eller simpelthen har en forkert evangelieforståelse, der er i modstrid med den gængse tale om lov og evangelium. Vi bliver ikke klar over, om Birger Reuss Schmidt faktisk selv mener det, men tvivlen er sået – nænsomt, så den tænksomme læser står tilbage med en anelse: Der er nok noget galt med den lektor på Menighedsfakultetet.

Jeg betragter sagen som alvorlig. For det første presseetisk. God presseetik ville have været at spørge Morten Hørning direkte om, hvordan han forstår for eksempel retfærdiggørelse af tro frem for at bede ham gengive sit foredrag på LederOase og så på den baggrund komme med denne luftige antydning.

Og for det andet er det en

alvorlig sag mellem venner. Hvis der oprigtigt skulle være noget at komme efter på et så vigtigt område, så ville det have tjent Birger Reuss Schmidt, om han havde undersøgt sagen langt grundigere, før så løse tanker bringes til torvs på en så prominent plads i et landsdækkende blad.

Som formand for Menighedsfakultetet kan jeg berolige enhver læser af Tro & Mission. Som det fremgår af reportagen i Tro & Mission og af Morten Hørnings efterfølgende læserbrev, udfører Morten Hørning sit arbejde som underviser og forsker på baggrund af en klar evangelisk indsigt og en fuldtone luthersk profil.

Svar:
Morten Hørning talte i sit indlæg på LederOase om inspiration fra Lausannekongressen i 2010 om evangeliets dybde og bredde på en måde, hvor betegnelsen "evangeliet" også indbefatter evangeliets konsekvenser. Det udfordrer den klassiske lutherske sondring mellem lov og evangelium, og derfor skrev jeg en leder, hvor jeg bruger mest plads på at anerkende Hørnings anliggende, men også stiller et åbent spørgsmål til hans måde at formulere sig på.

Jørgen Jørgensen mener, at det er at overtræde god presseskik. Det ville det have været, hvis Morten Hørning ikke havde fået mulighed for at svare på det spørgsmål, der bliver rejst. Men det har han jo netop fået i sidste nummer af Tro & Mission. Og i dette nummer af avisen fortsætter Peter Olsen debatten.

I den store sammenhæng handler det om, hvordan vi som lutherske forholder os til den udvikling, som vi i dag møder fra såkaldt evangelikalt hold. Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har fået rejst denne meget væsentlige debat i Tro & Mission, og MF's formand er meget velkommen til også at tage del i den.

Birger Reuss Schmidt
redaktør

Peter Olsen; Gennem hele Skriften møder vi Gud i dom og nåde. Det er denne erfaring, der har givet anledning til begrebsparret lov og evangelium

» Guds lov er god

AF PETER OLSEN
HILLERØD

I Tro & Mission nummer 4/2012 kommenterer Leif E. Kristensen og Morten Hørning en artikel af mig, som kan læses i Budskabet nummer 1/2012; Selve evangeliet er på spil. Den første mener, at jeg indsnævrer evangeliet, og den anden, at jeg går for langt i min iver for klarhed.

Selv mener jeg, at vækelsens liv for Guds ansigt tvinger os ind i en skarp skelnen mellem loven og evangeliet. Som en konsekvens af synden møder Gud os nemlig i sit ord på to vidt forskellige måder. Han kommer som en fortærende ild for at dræbe synderen. Men han kommer også til os med trøstende ord for at oprejse den forskrækkede samvittighed. Det er disse to møder med Gud, som vi i den lutherske tradition har kaldt lov og evangelium. Der er altså ikke tale om en skabelon, som vi presser ned over Bibelen for at få alt til at passe med dogmatikken. Derimod er der tale om to vidt forskellige møder med Gud selv i dom og i nåde.

Når man har erfaret Gud i hans brændende vrede over synden, får man et lige så brændende behov for at møde ham i hans nåde. Og man er helt på det rene med, at disse to møder med Gud er lige så forskellige som nat og dag. Derfor bliver det en hjertesag at skelne mellem dem. Eller med

Martin Luthers ord: "Hvis der ikke skelnes klart mellem lov og evangelium, kan den kristne lære ikke bestå." I øvrigt er det let nok at skelne mellem ordene, men i samvittighedens møde med synden og med Guds dom bliver det vanskeligt (St. Gallerbrevskommentar bd.2 s.24; bd.1 s.168-170). Det er netop Luther og ikke kun den senere lutherdom, der har lært os at skelne sådan.

Men så skal vi også huske, at Guds lov er god. Den er kærligheden sat på ord. Derfor skal vi prise Guds lov i høje vendinger, og vi skal formane hinanden til at leve efter loven. Jeg vil gerne rose Kristensen og Hørning for deres ønske om at fremholde Guds lov. Men netop fordi loven er god, afslører den os som onde. Kærligheden dømmer vore tanker, ord og gerninger. Den er en ild, der brænder synderen i møde og giver behov for syndernes forladelse. Dette ord er da det egentlige evangelium. Paulus kalder det "evangeliet om Guds nåde" (ApG 20,24).

Men når vi lutherske skelner mellem lov og evangelium, er det udtryk for en overordnet teologisk analyse af hele Guds åbenbaring, ikke for en ordbogs-analyse af begreber i Ny Testamente. Leif E. Kristensen har ret i, at NT ikke modstiller begreberne lov og evangelium. Men gennem hele Skriften møder vi Gud i dom og nåde. Det er denne erfaring, der har givet anledning til begrebsparret lov og evangelium.

» Formaning: opmuntring eller byrde

AF SAMUEL ROSWALL
HILLERØD

Da jeg vågnede til morgen, var det, som om Gud sagde til mig: "Go' morgen, Samuel. Også i dag er du borger i mit rige. Også i dag får du lov at virkeliggøre min vilje."

Derefter stod nogle oplevelser i kø fra min tid som tilhører til forkyndelsen i LM. Her har formaningerne ikke fyldt så meget. Underforstået: Det nye liv kommer jo af sig selv som en frugt af evangeliets forkyndelse.

Og når der har været talt over et formaningsafsnit, er formaningen oftest blevet

tolket i lyset af ordparret lov-evangelium og placeret i afdelingen for lov, der skal slå os ihjel. Og sådan kan den også virke.

Men formaningen er i virkeligheden talt som en vejledning til det nye liv, som er blevet til i en kristen – ja, som tilskyndelse og opmuntring. Det er også en almindelig betydning af det ord, som er oversat med formaning.

Hvis du spørger, om jeg da ikke kender til uro og åndelig smerte, vil jeg svare, at det vil jeg gerne fortælle om, hvis du har et par timer. Men lige nu vil jeg øve mig i at følge Herrens kærlige formaning om ikke at bekymre mig.

leder;

Åndsfrihed forpligter

TAG IKKE FEJL. Nok er målgruppen for de 21 teser om åndsfrihed, som en række kirkelige og folkelige organisationsledere har udgivet, primært politikerne. Men de udfordrer i høj grad også til mere "indvortes" brug.

KPI-leder Carsten Hjorth Pedersen har en vigtig pointe, når han udfordrer os i de kristne mindretal til at komme "ud af reservatet" med vores holdninger. Det er nemlig en stor fristelse, at vi putter os i vores egne miljøer med de synspunkter, som andre opfatter som provokerende og politisk ukorrekte. På den måde kan vi langt på vej sikre os, at vi ikke bliver modsagt.

Lad os bare tage nogle af de mest kontroversielle synspunkter: at Guds har skabt mennesket, at Jesus er den eneste vej til Gud, at der findes både et evigt liv og en evig fortabelse, at fri abort og praktiseret homofile er synd, at Bibelen taler om tjenestdeling mellem mand og kvinde.

Det er ikke forsvaret af disse synspunkter, der gør én populær ved frokosten på arbejdspladsen eller i avisens debatspalter.

MEN MED ÅNDSFRIHED er det som med demokratiet i almindelighed. Det er ikke nok at have det i hovedet eller i skrivebordsskuffen. Hvis ikke disse værdier bliver praktiseret i hverdagen, så glider de langsomt ud mellem fingrene på os.

Det er ikke tilstrækkeligt at forsvare demokrati og åndsfrihed i det skjulte eller med stiltiende accept. Vi må gå ind i kampen – både generelt og i de enkeltsager, som debatten står om.

Der kan være betydelige omkostninger ved at forsvare det bibelske syn på skabelse og den bibelske seksualmoral. Man sidder tilbage med det indtryk, at vi på disse felter ikke alene er oppe imod almindelige argumenter, men netop mod en åndsstrømning, som det er mere end svært at tale imod.

MEN DET ER ikke desto mindre den kristne menigheds opgave at gøre det.

Det gælder den principielle kamp for åndsfrihed og mindretalsrettigheder. Men det gælder i høj grad også de helt specifikke områder, hvor vi har en profetisk opgave i samfundet med at forkynde Guds bud og ordninger ind i de konkrete problemstillinger. Og hvor vi også skal turde at gå ind i en åben debat.

Og det gælder ikke mindst i forhold til, at vi selv ønsker at fastholde klassiske, bibelske synspunkter. Det lader sig nemlig ikke gøre på længere sigt, hvis vi tier. Det første skridt til at give køb på vigtige synspunkter er nemlig ofte at fortie dem.

Så lad os bevæge os ud af reservaterne, droppe forlegenhed og krydse klinger, mens vi er sandheden tro. Og lad os gøre det i kærlighed til vores medmennesker. Det er jo dem, det handler om!

Birger Reuss Schmidt
ansv. redaktør

tro &
mission

inspiration | nærvær | holdning

Esajasskolen søger nye medarbejdere



Vi har fået mere plads og udvider i skoleåret 2012/13 med en ekstra 0. klasse. Vi søger derfor en børnehaveklasseleder og en pædagog.

En **børnehaveklasseleder** med tiltrædelse 1. august. Stillingen er tidsbegrænset til skoleåret 2012/13 og med en ansættelsesgrad på ca. 85%.

En **pædagog** med tiltrædelse 1. maj primært til SFO. I skoleåret 2012/13 vil en del af stillingen være varetage af funktionen som børnehaveklasseassistent i den ene af skolens to 0. klasser. Ansættelsesgraden er frem til sommeren 2013 ca. 80%. Herefter må forventes en nedgang til ca. 50%.

Desuden søger vi en **uddannet pædagog** med tiltrædelse 1. august til SFO. Ansættelse kan aftales tidsbegrænset eller tidsbegrænset til skoleåret 2012/13. I begge tilfælde med en ansættelsesgrad på 50-60%. Om formiddagen suppleres med vikartimer i skolen.

Se de fulde stillingsopslag på www.esajasskolen.dk

Ansøgningsfrist torsdag den 15. marts 2012

www.esajasskolen.dk

ALME SKOLE

- en kristen friskole

225 elever fra bh.-9.kl., Nordsjælland.

Genopslag.

Pædagogmedhjælper til SFO

søges fra 1. august 2012.

ER DU VOR NYE MEDARBEJDER?

Ansøgningsfrist 22. marts.

Se stillingsopslag på www.almeskole.dk.



DEN ALLERBEDSTE



32 sider
Kr. 99,95

Af Max Lucado

Denne nyeste fortælling fra Trælstrup vil overraske dig, ligesom Punello selv overrasker byen med nyheden om, hvor enestående han virkelig er.

For børn fra 6-7 år.

I samme serie: *Hvis bare jeg havde en grøn næse*



Telefon 4820 7690
logosmedia@dml.dk
www.logosmedia.dk

mindeord;

Murermester og entreprenør Anders Gade, Gilleleje, døde søndag den 8. januar, 68 år gammel efter lang tids svær sygdom.

Anders sad i kørestol i mange måneder efter en canceroperation, men han bar sin sygdom roligt og ydmygt.

"Hos Gud finder min sjæl ro," sagde han - og til lægerne, da de måtte opgive videre behandling:

"Hvor er jeg glad for, at jeg er et Guds barn."

Anders var hele sit liv et flittigt menneske. Han var aktiv i LM - i 1971-1980 som formand for bestyrelsen. Alme kristne Friskole var han medstifter af og dens formand i mange år, hvor han udførte et stort og dygtigt arbejde.

Mange LM'ere i Nord-

sjælland glæder sig over deres fine badeværelse, som Anders var en mester i at lave.

Han var en stille, ordholdende og eftertænksom mand, som vi havde megen glæde af i vores bibelkreds.

Vore tanker går til hans hustru, Linda, som også har det svært med sygdom, og til deres fire børn, svigerbørn og børnebørn med tak for et dejligt minde.

Det er med sorg og vemod, vi tog afsked med Anders, men også med tak til Gud for, at han tog ham hjem.

Æret være Anders Gades minde.

Birthe og Bøge Nielsen
Gilleleje

Bibelcampingsekretær

til Bibelcamping i Virksund.

Tiltrædelse: 1. august 2012 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 20. marts 2012.

Spørgsmål stilles til: Bibelcampingudvalgets formand Lars Brosbøl på tlf. 20 73 98 10.

Læs mere om stillingen på: www.virksund.dk



lm
LUTHERSK MISSION

Tværkulturel konsulent søges

Brænder du for, at nydanskere får et godt liv i Danmark, for tværkulturel mission og integration, er det måske dig, vi gerne vil ansætte som ny tværkulturel konsulent i Luthersk Mission.

Fra 1. august 2012 er der en stilling ledig som tværkulturel konsulent i Danmark vest for Storebælt. Stillingen er på 60 procent af en fuldtidsstilling.

Opgaven

- Du skal være med til at arrangere tværkulturelle aktiviteter for danskere og nydanskere.
- Du kommer til at planlægge, deltage i og medvirke ved tværkulturelle møder, gudstjenester og studiegrupper.
- Du skal være opspøgende blandt nydanskerne og hjælpe dem ind i kristne fællesskaber.
- Du skal inspirere og motivere frivillige til at gå ind i LM's tværkulturelle arbejde.

Din profil

- Du har kærlighed til nydanskerne.
- Du brænder for at bringe evangeliet til de nye danskere.
- Du har syn for nydanskernes integration.
- Du taler engelsk på almindeligt funktionsniveau.

Du kan se mere om stillingen på LM's hjemmeside: www.dlm.dk/job-i-danmark.

Ansøgningsfrist: Den 10. april 2012.

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte national chef Carsten Skovgaard-Holm, csh@dml.dk, 48 20 76 84 eller 61 70 48 87.

Sømandsmissionen søger

LEDERPAR/LEDER

til sømandshjemmet i Sisimiut

- Nord for polarcirklen



Sømandsmissionen



Vision for sømandshjemmet

Sømandshjemmet er synligt i lokalsamfundet som et naturligt mødested.

Sømandshjemmet er en platform for diakonale aktiviteter, både for søfolk og fiskere, som er på havnen, og for mennesker i byen. Sømandshjemmet vedkender sig sit sociale medansvar i lokalområdet.

Sømandshjemmet er et velfungerende hotel med en hyggelig og hjemlig atmosfære, hvor gæsterne føler sig velkomne. Sømandshjemmets medarbejdere er tydelige medmennesker, med syn for at dele evangeliet med mennesker, de er i kontakt med.

Arbejdsområder

Virkeliggøre visionerne for sømandshjemmet
Ansvarlig for hjemmets daglige drift
Fastholdelse af eksisterende kundekreds
Ansvarlig for kundetilgang/udvikling af forretningsområder

Sikre optimal fokus på medarbejdernes ressourcer, så hotellet drives optimalt og med sund økonomi.
Skabe et godt arbejdsmiljø med synlige kristne værdier

Ansvarlig for høj medarbejder- og kundetilfredshed
Sikre en god kontakt til skibe og mennesker i havnemiljøet

Sømandshjemmet i Sisimiut er ejet af Sømandsmissionen, som arbejder på evangelisk-luthersk folkekirkelig grund og har til formål at bringe evangeliet til søfolk og fiskere, herunder til internationale søfolk samt øvrige befolkningsgrupper, der naturligt knytter sig til de maritime miljøer i Danmark og Grønland.

Din baggrund

Ledelses- og forretningsmæssig erfaring vil være en fordel

Din personlighed

Du er naturligt motiverende i din lederstil
Du er struktureret, resultatorienteret og har en god forretningsans
Du er kirkeligt engageret og har et kristent livs- og menneskesyn
Du er fleksibel og rummelig, med et stort gå-på-mod

Om ansættelsen

Ansættelse fra medio juni 2012 eller efter aftale
Introduktionsforløb, udrejse og løn efter aftale

Hvis ovenstående har vakt Jeres/din interesse, så send en ansøgning til jv@somandsmissionen.dk inden den 11. april.

For nærmere oplysninger:

Kontakt administrationschef Jens Vindum på tlf. 33 93 25 43 eller mobil 61 33 83 92

Læs mere på : www.somandsmissionen.dk

Lone Dalsgaard

Psykoterapi
& supervision
af ledere

www.lonedalsgaard.dk

Sommerhus på Midtbornholm

i stille skovområde til leje. 6 sengepladser. 1.900 kr./uge. Dog 2.700 i skoleferien. Mogens Kofoed Pihl. www.oelene.com. Tlf. 57832250 / 20747886.

www.bogsvend.dk

Kristne brugte bøger sælges
Ikast kristne Antikvariat
Navervej 9, 7430 Ikast.
Tlf. 97 25 20 77

Brugte frimærker
LM's frimærkecentral

v/ Jesper Thomsen
Septembervej 99
2730 Herlev
E-mail: je.th@mail.dk



Svarpanel: terapeut Ellen Esmarch Pedersen, daglig leder af KPI Carsten Hjorth Pedersen, læge Anne Marie Rask, cand. theol. og frimenighedspræst Peter Rask og socialrådgiver Yvonne Solgaard

spørg;

Nøgenhed over for naturlig blufærdighed

Til Tro & Missions brevkasse

Jeg vil gerne spørge, om man som kristen har en bestemt holdning til nudisme? Jeg tænker på vinterbadning uden badetøj eller badning fra en naturiststrand. Men jeg tænker også på, om det er forkert at tage solbad nøgen i egen have?

Venlig hilsen
Anonym

Kære Anonym

Tak for dit spørgsmål.

I 1 Mos 2,25 står der, at Adam og hans kvinde (Eva) var nøgne uden at skamme sig over det. I Højsangen beskrives både den mandlige

og kvindelige krop med stor frimodighed og naturlighed.

Efter syndefaldet opdagede Adam og Eva, at de var nøgne, og derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om livet, så deres kønsorganer var dækkede. Og Gud gav dem derefter skindtøj at tage på.

Vi forstår det sådan, at med syndefaldet blev krop og seksualitet ligesom alt andet ramt af faldets konsekvenser. Blufærdigheden, som figenbladene og skindtøjet er udtryk for, blev et redskab til at beskytte sig mod nogle af syndefaldets destruktive konsekvenser.

Ledetråden for vores svar

på dit spørgsmål er derfor dobbelt:

- 1) nøgenhed er noget, vi er skabt med, og derfor naturligt
- 2) syndefaldet gør det nødvendigt at være blufærdige og tage hensyn til andres blufærdighed.

Mennesker har det forskelligt

For vores egen del ville vi opleve det som et brud på den naturlige blufærdighed at bade fra en nudiststrand. Andre kristne kan have det anderledes.

Er vi to derimod alene på en strand, kan vi godt finde på at bade nøgne, mens dette for andre

ville være grænseoverskridende.

Vi må acceptere og respektere, at vi kan have det forskelligt, når vi hver især skal afveje det naturlige i at være nøgen imod den naturlige blufærdighed.

Seksuelt begær på en badestrand

Når det drejer sig om det seksuelle begær efter andre end ens ægtefælle, som eventuelt kan blive vakt på en badestrand, synes vi, det er mere dominerende på en strand, hvor strandgæsterne kun har få og små tekstiler på, end det er, hvis enkelte er nøgne.

Villighed til at tage hensyn

Hvad vinterbadning angår, tænker vi, at samme "både-og" gør sig gældende.

Hvis man bader alene og ikke generer andre, bestemmer man selv, om man har

tøj på eller ej. Hvis man er sammen med andre, må man være villig til at tage hensyn.

Det kan godt være, at man ikke selv generer sig nærværdigt ved, at andre ser én nøgen. Men det er altså ikke sikkert, at de andre har det på samme måde.

Ikke belemre andre med nøgenhed

Det sidste eksempel, du nævner, handler om at solbade nøgen i egen have.

Her må det komme an på, om det er muligt at gøre det uden at belemre andre med sin nøgenhed. Vi tænker for eksempel på naboer eller

medlemmer af familien eller andre, der vil kunne generes af ens adfærd.

Kan det ske ugeneret og uden at være til gene for andre, ser vi ingen hindring for det.

Det er vores generelle vurdering, at der i "missionske" miljøer har fandtes og nok fortsat findes en del usund kropsforskrækkelse, som vi ikke synes, er i pagt med et bibelsk syn på vores kroppe som skabte af Gud.

Men dette må ikke føre til, at vi kasserer den naturlige og nødvendige blufærdighed og respekt for hinanden.

Med venlig hilsen
Carsten og Ellen Pedersen

en del usund kropsforskrækkelse i nogle "missionske" miljøer er ikke i pagt med et bibelsk syn på vores kroppe som skabt af Gud

Skriv til Tro & Missions brevkasse og spørg om livet med troen. Adressen er: Brevkassen, Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød. Mail: tm@d1m.dk. Alle henvendelser behandles fortroligt. Der svares kun på de breve, der kommer i avisen. Alle breve vil fremstå anonymt i avisen.

9 skarpe;

1 Hvilken aktivitet nyder du mest at lave?

Det bedste er at hygge med min kone og tre børn. Eller at se en god film. Blandt mine favoritter er *Forrest Gump* og *Mister Beans ferie*.

2 Hvilken aktivitet hader du mest?

Madlavning og rengøring. Jeg har heldigvis en fantastisk kone, der tager sig af det. Ligesom havearbejdet ...

3 Hvad er den bedste oplevelse, du har haft i år?

Ubetinget at kunne give min ældste søn et superkram efter en trafikulykke, han var ude for. Jeg er meget taknemmelig over at have dem alle sammen.

Og så gav min kone mig en iPad for nylig.

Navn: Henrik P. Jensen
Alder: 48 år
Bopæl: Vamdrup ved Kolding
Job: Quality Engineering Manager i et eksportfirma

Anledning:

Henrik P. Jensen er næstformand i LM's Landsstyrelse og er i år blevet en del af skribentholdet af andagten på side 11.



Billedet af Henrik P. Jensen og hans tre børn er fra sommerferien 2010 i Sydfrankrig, hvor de tog en smut ned i Spanien.

4 Hvad er det værste, du senest har været udsat for?

Ja, det var så den dag, jeg var lige ved at miste min søn. Englene havde travlt den dag. En bil, der kørte over for rødt, kørte lige ind i førersiden. Bilen var total-skadet, men min søn slap med få skrammer.

5 Hvad siger din familie, at din fremherskende egenskab er?

De siger, at jeg er rolig og kan bevare overblikket. Min kone siger, at jeg er god til at tilgive og starte på en frisk.

6 Hvad er det bedste ved det kristne fællesskab, du kommer i?

Jeg er formand i LM-Kolding, og det glæder mig, at der er mange unge familier, og mange, der gerne vil tage fat og gøre en indsats. Jeg glæder mig også over åbenheden, og at mange gerne vil tale om Jesus.

7 Hvad er din yndlingsang?

Ren og retfærdig, himmelen værdig. Den sang hviler jeg bare i.

Det er helt fantastisk, at der ikke er nogen fordømmelse for mig, når jeg er i Jesus.

8 Hvad er det første, du læser i Tro & Mission?

Først og fremmest læser jeg overskrifter - for at gå til de artikler, der handler om, hvad LM'erne tænker, og hvad der optager dem. Mine favoritter er beretninger fra det lokale arbejde, hvor man kan mærke pulsslaget og engagementet for Jesus.

9 Hvad er du optaget af lige nu?

Jeg er en del optaget af, at vi i LM ikke må blive for indadvendte. At tydelig mission må være pulsslaget.

Nogle gange oplever jeg, at LM er for meget luthersk og for lidt mission.

Det er fint, at vi kæmper for vores identitet, men det største problem omkring homofil er ikke, at de synder, men at de går fortabt.

Jeg tror, at der er mindst et menneske, hvis evighed afhænger af mig. Den tanke forsøger jeg at italesætte, overalt hvor jeg er placeret i LM-landskabet.

bagvendt;

Bagvendt bliver skrevet på skift af efterskoleforstander Rasmus B. Houler, missionær Annelise Clausen og ungdomskonsulent Helene Hammer Pihl

Myriader

AF ANNELISE CLAUSEN
SIEM REAP, CAMBODJA



Fru Cambodjamissionæren af-søger køkkenbordet, inden dejen

hældes ud til æltning. Er der myrer på vej i retning af dejen? Bollerne skulle jo nødig komme til at ligne kommenskringler, når de er bagt!

Der er lærdom at hente hos myrerne, som det står i Ordsprogenes bog: Gå til myren og bliv vis! I den henseende har Gud i særlig grad velsignet LM's udsendinge i Cambodja med studiemateriale!

De myrer, der færdes på køkkenbordet, er så små, at der vil

gå fire-fem stykker på et knap-penålshoved. De bider ikke, men der er til tider myriader af dem. De er på udkig efter dødt organisk materiale, som de vil fjerne. Det er det, de er her for. De er medskabninger, der udfører deres Gudgivne opgave så vel som vi. Myrerne fjerner ikke kun madvarer. De gør et nyttigt arbejde med at "ophugge" døde insekter og lignende. Alt transporteres hjem

som føde til deres samfund. Men der er et problem: Deres bo findes inde i murene hos os! De efterlader mørtelrester på et bestemt sted! Lossepladsen! En barneskefuld; så meget brydes der hver dag ned af vort gode hjem. Myrerne er flittige. De er skabt af Gud og passer det, de er sat til. Men deres tjeneste medfører ødelæggende virksomhed i forhold til os, der også tjener Gud. Modsatrettede interesser.

Findes de også hos forskellige grupperinger i Guds folk? Vi er hver især overbeviste om, at vi tjener Gud med vore holdninger og praksis. Nogle gange synes vi, at de andre fremmer deres sag på vor bekostning. Hvad gør vi så? Møder vi vor kristne bror eller søster med kærlighed, eller handler vi, som LM-udsendingen behandler myren: tværer den ud eller oversprøjter den med gift!

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød

POST
DANMARK
ID-nr. 42591
Maskinel Magasinpost
Udbringes senest
lørdag d. 10. marts 2012


lm
 LUTHERSK MISSION
tro & mission
 inspiration | nærvær | holdning
05 | 9. marts 2012
 Argang 112 · Løssalg 20 kr.

Jens Jørgen Rasmus-sen, Hasle, er som sognepræst stærkt afhængig af, at der findes andre i kirken, der også holder fast ved Guds ord og gerne samles om troen på Jesus

..... 8



Forrygere af sang-skatten;

25 sangskrivere fik inspiration på workshop til at skrive nye sange og melodier. Komponister og tekstforfattere fik under-visning både sammen og hver for sig, og begge grupper arbejdede koncentreret

..... 3



I 2011 samlede LMU ind til den kristne Radio Shema i Tyrkiet. Radioen er kendt i store dele af landet

..... 6



Kirkens opgave er at sige sandheden - også når den er ilde hørt, skriver Bent Houmaa Jørgensen i en kronik

..... 10



23 personer - hovedsageligt kirkelige ledere - har udsendt en række teser om åndsfrihed i Danmark

..... 1 + 7