



ET NYT LIV

For tid og evighed



Når vi taler om "mission" på tværs af kirkeskel opdager man ret hurtig, at der er forskel på hvad vi mener og tænker på når vi taler om "mission". Nogle har kun fokus på omvendelse og evigheden andre har meget fokus på vores liv her og nu. Der kan være stor forskel på hvordan vi i vores praksis vægter det timelige i forhold til det evige.

Om vor Herre hedder det i Matt. 9,35: "Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse." Jesus er optaget af deres lidelse og smerte her i livet, men er også i høj grad optaget af om de når himlen.

I Mediemissions arbejdet handler det meget om ord (og levende billeder) – ord som Guds Ånd kan bruge til at sætte mennesker i frihed. Ord der kan hjælpe kristne til at vokse i troen. Men vi og vores partnere bruger i høj grad også ordene i radioprogrammer mv. til at hjælpe mennesker i livet her på jorden. Op mod halvdelen af det, som Norea er engageret i Internationalt, handler om livet her og nu – her på jorden.

Det er særlig tydelig i "Kvinder med Håb", som indeholder begge dele. For godt en måned siden var jeg til 10 års jubilæum for "Kvinder med Håb" i Etiopien, og der hørte jeg mange beretninger, som gjorde begge sider af det kristne budskab tydelig.

En Ari-mand fortalte om hvordan han – efter at han havde lyttet til "Healing Voice" – måtte aflyse brylluppet. For gennem radioprogrammet, havde han forstået, at det var forkert at tage kone nummer to. Hytten til hende var bygget, bruden fundet og festen var forberedt, men han valgte at aflyse. Og han stoppede med at drikke og begyndte at bede. Hans (første) kone bemærkede hurtig forandringen og de evige skænderier med konen holdt op – "hun blev en meget fredelig kone" sagde den glade mand (som var rejst en hel dag for at være sammen med os).

Hans gamle drikkevenner lagde mærke til forandringen og opsøgte ham for at få råd, og de "fik råd af mig og Gud", som han udtrykker det! Han kom nærmere Gud og fik lov til at vise andre hen til Gud – "helbredelse" og forkyndelse går hånd i hånd.

Indhold

- 04 18 års afhængighed**
- 06 Fra morder og bande-medlem til en Jesu Kristi tjener**
- 08 Etiopien**
- 10 Havde kirkegård som sit hjem**
- 12 Tyven som blev TV-præst**
- 14 Respons fra lyttere og seere**
- 15 Nyt fra Norea**
- 16 Et nyt medlem af familien**

Porsevej 6, 6100 Haderslev
Telefon: 42 52 11 00
info@norea.dk
www.norea.dk



Budskabet om Jesus skal ud til alle mennesker - også dem, der bor i lande, hvor vi ikke kan drive mission i traditionel forstand. Medierne: Radio, TV, internet og mobiltelefon når ind! Vi støtter evangeliske og humanitære medieprojekter i Danmark, Tyrkiet, Kina, Indien, Cambodja, Kirgisistan, Turkmenistan, Albanien, Etiopien og Eritrea samt TV-projektet SAT-7 i Nordafrika og Mellemøsten.

NoreaNyt udkommer 2 gange årligt og sendes gratis til alle interesserede.

Layout/design: Jesper Noer
Tryk: Øko-Tryk
Forsidefoto: Lightstock

Find Noreas Privatlivspolitik på:
norea.dk/privatlivspolitik

Hvis du ønsker at overføre en gave til Norea Mediemission skal du bruge følgende kontooplysninger:
Reg nr.: 1551 Konto nr.: 0005165989

HVAD ENTEN JEG LEVER ELLER DØR

I 2010 sendte TWR India en medarbejder til en landsby i skovområdet Porhar i Jharkhand regionen. Den evangeliske lutherske kirke havde en lille menighed i denne by, og gennem menighedens medlemmer fandt TWR ud af, at denne og omkringliggende landsbyer var indtaget af oprørsgrupper.

Landsbyboerne led under disse gruppers tilstedeværelse, og de var under et konstant og voldsomt pres. TWR i India så et stort behov for at tale håb ind i disse landsbyboerers tilværelse.

Det blev tydeligt, at brugen af radio var en vellykket strategi, og over tid begyndte Herren at forandre disse menneskers liv.

Men det var ikke nogen let opgave at opmuntre landsbyboerne til at tænde for de kristne radioprogrammer og lytte. TWR India udtænkte derfor en utraditionel plan.

På kirkernes tage blev der installeret højtalere, som afspillede TWR Indias programmer. Men de fleste af disse landsbyer havde seriøse udfald i elektriciteten, og det var derfor ikke muligt at holde højtalerne kørende i lang tid af gangen.

Oprøreren Manesh - lytteren Manesh

I en af disse byer boede der en mand, som hed Manesh. Han var en med i en af oprørsgrupperne, men var begyndt at lyttede til de mundari-sprogede programmer som tonede ud fra højtaleren på toppen af landsbyens kirke. De budskaber, han havde hørt, havde efterladt ham med en masse spørgsmål – programmerne begyndte så småt at forandre hans måde at tænke på.

Manesh ringede oftere og oftere til det lokale TWR-kontor for at få svar på disse spørgsmål. En medarbejder begyndte under disse telefonsamtaler at undervise ham i Guds Ord og bede med ham.

Manesh blev opmærksom på de udfordringer, der var med strømudfald til højtalerne, og udtænkte en løsning på problemet. Han ejede en transformator, som kørte på solenergi,

og han tilbød derfor TWR at installere højtaleren på sit eget hustag i stedet for på kirkens.

I oktober 2011 tog TWR India den modige beslutning at lave et arrangement specielt rettet mod landsbyerne i dette område.

For at fange deres opmærksomhed blev der afholdt et kombineret vækkelsesmøde og hockey turnering. Manesh var ikke blot deltager i arrangementet, men han var også en aktiv del af planlægningen.

Hvis han stak af

Vækkelsesmødet åbnede Manesh's øjne. Han forstod, at han var fanget i dårligt selskab. Han ønskede at vende ryggen til alle sine forbindelser med oprørsgruppen, men det var ikke nogen let opgave at forlade sådan en gruppe. Hvis han stak af fra landsbyen, ville han blive taget af politiet, og hvis hans gruppe fandt ud af, at han havde planer om at forlade dem, ville de slå ham ihjel.

Guds ord talte stærkt til Manesh på trods af dette dilemma, og han bekendtgjorde overfor hans omgangskreds, at "hvad enten jeg dør eller lever, så vil jeg ikke længere fortsætte med at gøre disse ting, jeg vil i stedet leve for Jesus."

Efter offentligt at have erklæret dette, bestemte han sig for at overgive sig til politiet. Han blev dog i byen et par dage mere, for først at få udredet tingene med sin familie. Inden han nåede at overgive sig blev han slået ihjel af sine såkaldte venner, som var en del af den gruppe, han havde været med i.

Men Manesh døde ikke forgæves. Hans død ændrede perspektivet hos mange af hans venner og inspirerede dem til at få deres sag i orden overfor Gud.

Kilde: TWR India



18 ÅRS AFHÆNGIGHED

Hamid var desillusioneret på grund af sin religion og forsøgte gennem alkohol og stoffer at flygte fra sine smertefulde omstændigheder. Hans liv blev på mirakuløs vis vendt, da han så et SAT-7 Pars program hvor han hørte om en Gud, som elsker ham.

”Jeg var bange for Gud og troede, at jeg ville ende dybt i helvede,” fortæller Hamid, mens han tænker tilbage på sin barndom i Iran.

Hamid var omsluttet af religion fra fødslen af, men begyndte allerede i en ung alder at tvivle. ”Jeg så religiøse mennesker, som havde en umoralsk livsstil fyldt med tyveri, utroskab og vulgaritet” fortæller han.

Skuffet over religionen

Hamid fortsatte med at følge religiøse ritualer på grund af familie- og samfundsmæssigt pres. Men da Hamid var bare 18 år gammel, blev han udsat for en traumatisk begivenhed, som forandrede hans liv for evigt.

Hans arbejdsgivere, som var religiøse ledere, misbrugte ham og truede med, at det ville få hårde konsekvenser, hvis han nogensinde fortalte det til nogen.

”Jeg var vanæret”, siger Hamid. ”På dette tidspunkt vendte jeg mig fra Gud og troede, at alle religioner var løgne. Hvordan kunne mennesker som forsøgte at fremme deres religion, gøre sådan noget?”

Afhængig og alene

Hamid vidste ikke, hvor han skulle gøre af sig selv og søgte i desperation efter en udvej. ”Jeg begyndte at bruge alkohol og narkotika til at glemme min smerte. Dette påvirkede i sidste ende min arbejdsindsats, og jeg blev fyret. Jeg var en sund mand, da jeg begyndte at arbejde, men jeg sluttede som en narkoman.”

Hamid tilbragte mange år deprimeret og alene. Han led i stilhed og brugte stoffer til at undslippe uroen i sit indre. ”Ingen undrede sig over hvad der var sket med den sunde mand, og ingen spurgte om jeg havde brug for hjælp.

Mirakuløs frihed

En dag kom Hamid til at slå over på TV-kanalen SAT-7 PARS og begyndte at høre om Guds kærlighed. En gud som kunne hjælpe ham, uanset hvor dårlige hans omstændigheder var.

Værten på liveshowet ’Troens principper’, Pastor Milton, var et vidnesbyrd, Hamid kunne forholde sig til. Milton havde været afhængig af stoffer i årtier, før han fandt frihed i Jesus. Hamid vovede at håbe på, at denne Gud ville være ægte.

”Pastor Milton opfordrede til at bede med ham under programmet, og Jesus Kristus ville hjælpe mig,” husker Hamid. ”Jeg knælede og bad, og så skete der noget smukt.”

Fra den dag stoppede jeg, efter 18 års afhængighed, med at drikke alkohol og tage stoffer.”

En fremtid uden frygt

Hamids fremtidsudsigter er fundamentalt forandrede, efter at han har fundet frihed i Kristus. For første gang siden han var teenager, har han håb for fremtiden. ”Jeg ved, at Gud har en plan for mig” fortæller han. ”Jeg læser Bibelen dagligt og ser SAT-7 programmer for at lære mere om tro.”

Hamid føler sig nu fri til at forlade sin fortid, og hans fokus er på at vokse i tro og dele sin historie, til opmuntring for andre. ”Tak Gud for vores frelsende Herre, Jesus Kristus. Han er Guds søn, og i Ham findes de gode nyheder om tilgivelse og et nyt liv.

Alle kan følge hans vej. Jeg, Hamid, forkynder uden frygt, at jeg er en kristen!”

Kilde: SAT-7
*Navnet ændret af hensyn til personens sikkerhed.

» **Hans arbejdsgivere, som var religiøse ledere, misbrugte ham og truede med at det ville få hårde konsekvenser hvis han nogensinde fortalte det til nogen.**

TRÆNGER DIN KREDS ELLER MENIGHED TIL LUFTFORANDRING?



Med et nyistandsat mødelokale er det nu muligt for os at tilbyde menigheder, kredse, bibelstudiegrupper eller andre interesserede, at holde et af jeres møder i Noreahuset og se hvad det egentlig er vi laver.

Vi har ofte, når vi har været rundt i landet for at fortælle om Noreas arbejde, fået spørgsmål som: ”Hvor holder I til?” eller ”Hvad er det præcis I laver hos Norea?” Det forsøger vi selvfølgelig at svare på efter bedste formåen, men sommetider ville det måske være lettere at forstå hvad vi beskæftiger os med, hvis man kunne møde os ’på hjemmebane’. Derfor vil vi gerne tilbyde menigheder, kredse, bibelstudiegrupper mfl., at komme til Porsevej og holde jeres møde i vores lokaler.

Når I besøger os, får I en rundvisning i Norea-huset og en kort eller lang (I bestemmer) præsentation af det verdensomspændende mediemissionsarbejde vi er en del af. Nå ja, og så skal vi selvfølgelig nok have kaffe på kanden.

Kontakt Berit Jensen på tlf:42 52 11 00 eller bj@norea.dk hvis du gerne vil vide mere.



Der er forskellige måder, hvorpå du kan tage del i Noreas mediarbejde blandt verdens mange unåde. Én af dem er ved at støtte arbejdet fast, via Betalingsservice.

Det fungerer på den måde, at der hver måned - eller i det interval du måtte ønske - automatisk overføres et beløb fra din konto til Noreas konto.

Der er ingen gebyrer for dig, hvis du giver gaver via Betalingsservice, og Norea sparer på administrationen ved denne type indbetaling, da gaverregistreringen er meget enkel.

Beløb: 500

Fornavn: Petra

Efternavn: Jensen

Adresse: Soltærgårdsvænget 23

Postnr: 6390

STØT MED ET FAST BELØB

GAVE.NOREA.DK

FRA MORDER OG BANDEMEDLEM TIL EN JESU KRISTI TJENER

En enkelt afrevet side fra Bibelen, en drøm og en radio, det var dét Gud brugte for at trænge igennem den hårde skal hos et frygtet bandemedlem.

Jeg hedder Vinod *, og jeg kommer fra en ikke-kristen baggrund. Allerede som barn var jeg ekstremt oprørsk. Jeg var kun fjorten, da min far døde, og jeg blev endnu mere urolig uden en faderfigur i mit liv.

Jeg var afhængig af stoffer, alkohol, rygning og alt andet tænkeligt, og jeg forspildte mit liv. Respekten for min mor og bror var så godt som ikke eksisterende. Jeg var et inkarneret bandemedlem og min eneste drøm var at blive berømt for mine ondskabsfulde handlinger og være frygtet af alle.

Sammen med en bande myrdede jeg en indflydelsesrig person. Vi blev sendt i fængsel og løsladt imod kaution indenfor et år.

Herefter tilbragte jeg mit liv med skiftevis at være i fængsel og på fri fod, og jeg var i den sorte bog hos politiet såvel som andre bander. I halvfemserne landede jeg igen i fængsel efter at være blevet anklaget for flere mord.

En iturevet bibelside

I fængslet så jeg ofte mange indsatte, der læste Bibelen. Jeg gjorde nar af dem, kaldte dem svage og slog dem til blods. Fængselsvogterne var bange for mig. Men under en af mine perioder i fængsel blev jeg frygtelig syg. På det tidspunkt fandt jeg en afrevet side fra en bibel, liggende i badeværelsets vindueskarm. Jeg greb siden og begyndte at læse:

“Kom til mig, alle I som er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.” (Matt 11,28)

Man kan roligt sige, at jeg blev fascineret af det, jeg læste. Alt hvad jeg indtil nu havde lært, fortalte mig, at jeg ville få som fortjent på grund af mine synder. At min skæbne ikke kunne ændres. Jeg troede, at mit hjerte allerede var så mørkt, at intet lys kunne trænge ind. Men jeg fortsatte med at læse den iturevne bibelside, fordi det åbnede op for et lille håb i min sjæl.

» **Den nat drømte jeg, at jeg var i en oversvømmelse, og masser af mennesker druknede i vandet. Jeg så en enkelt tråd komme ned fra himlen, binde mine hænder, løfte mig op og redde mig fra oversvømmelserne.**



Jeg fik fat på Det nye Testamente og begyndte at læse det, som en sulten løve der ikke har fået kød i lang tid. Det var som om, jeg var den fortabte søn, og at Det nye Testamente var skrevet til mig. Jeg begyndte at tigge de kristne i fængslet om at lære mig, hvordan man beder.

Løftet op af vandet

En aften faldt jeg på knæ på det kolde fængselsgulv, overbevist og dømt. og begyndte at tilstå den ene synd efter den anden. Jeg kunne ikke holde tårerne tilbage, da jeg genoplevede de ting, jeg havde gjort. Jeg følte det som om nogen vred mit hjerte rundt og efterlod det blottet.

Da jeg var færdig med min tilståelse følte min krop let som en fjer, og jeg sov godt for første gang i meget lang tid.

Den nat drømte jeg, at jeg var i en oversvømmelse og masser af mennesker druknede i vandet. Jeg så en enkelt tråd komme ned fra himlen, binde mine hænder, løfte mig op og redde mig fra oversvømmelserne.

Den næste morgen vågnede jeg som et helt andet menneske – en ny skabning! Jeg hørte, der var et radioprogram, som underviste om Jesus, og jeg bad derfor fængselsmyndighederne om tilladelse til at få en radio.

Udrustet gennem radioen

Gud rørte deres hjerter, og jeg fik en lille radio som gav mig mulighed for at lytte til et TWR radioprogram kaldet 'Vejen gennem Bibelen'. Det var på mit eget sprog Telugu. Dette var min manna.

Jeg voksede i åndelig styrke, næret af Guds Ord. Jo flere nye ting jeg lærte gennem dette radiopro-

gram, jo mere begyndte jeg at prædike i fængslet, hver gang jeg havde chancen for at tale med nogen.

En dag bad jeg Gud om at bruge mig mere, og jeg følte Gud salve mig med hellig ild fra mit hoved til mine tæer. Jeg forandrede mig, og folk omkring mig begyndte at forandre sig. Alle mine fjender blev mine venner.

Ledte medfanger til Jesus

Da jeg endelig blev stillet frem for en domstol for at stå til ansvar for mine forbrydelser, opdagede jeg til min forbløffelse, at de fleste anklager mod mig var blevet streget fra anklageskriftet.

Jeg blev dømt til livstid i fængsel, med barske afstraffelser. Jeg accepterede dette, men syntes selv jeg fortjente en hårdere straf.

Min tjeneste i fængslet fortsatte, og mens jeg var der ledte jeg flere end 300 medfanger til Kristus. Jeg samlede alle, som ville lytte – en time om morgenen og en time om aftenen – hver dag. Jeg afholdt bibelstudier i hver fængselsblok, og vi oplevede mirakler og helbredelse. Mange af de indsatte som var med i dette fællesskab, arbejder nu som Guds tjenere i den frie verden.

Efter det nye årtusinde fik jeg en benådning: Gud bragte mig ud af fængslet. En af de første ting, jeg gjorde, efter at være blevet løsladt fra fængslet, var at blive en del af en kirke og blive døbt. Jeg kunne ikke vente en eneste dag på det!

Jeres radioprogrammer har ændret mig og selv i dag leder de mig fortsat til Herren. Engang var jeg på afveje, men nu er jeg en Guds tjener, som arbejder i hans rige.

*Kilde: TWR India
ikke hans rigtige navn.

STANKEN VAR FORFÆRDELIG!

Ari-kvinder fra Healing Voice teamet fortalte ivrigt om arbejdet i Jinka området i Sydetiopien, da daglig leder Ole Sørensen var med til 10 års jubilæumsfejringen i Etiopien for få uger siden.

”Arbejdet blandt kvinderne i Etiopien gør en stor forskel i kvinders liv, og de mange beretninger fra scenen var dybt bevægende”, fortæller Ole, og mindes hvordan flere af kvindernes historier gjorde ondt helt ned i hjerterødderne. ”Ari-kvinderne er små, men fortællingerne, som den Rounech Quana havde med på scenen, gjorde et meget stort indtryk, husker Ole.

Kidnappet og voldtaget

”Da vi mødte hende første gang, var stanken i hendes hytte så voldsom, at vi næsten ikke kunne få vejret, så da vi efter kort tid fortsatte samtalen udenfor, var vi glade” fortæller Rounech Quana, som er en af de tre kvinder i Healing Voice teamet.

Rounech smiler, medens hun fortæller kvindens historie, selv om den er fyldt med ubærlig smerte. Og dette er blot én blandt mange. Der var ingen tvivl om hvor stanken kom fra, den kom fra kvinden som sad midt i hytten og som var fuldstændig afkræftet og mismodig.

Som barn var hun en glad og ubekymret pige, men som ung – medens hun stadig var ung teenager – blev hun kidnappet af en mand, som voldtog hende og tvang hende til at blive hans kone.

Men hendes unge krop var slet ikke parat, til at føde et barn, så det blev en meget meget hård fødsel, i en primitiv hytte, uden hjælp fra noget sundhedspersonale. Fødslen var så hård, at hendes underliv blev helt ødelagt og efterfølgende kunne hun hverken holde på urin eller afføring. Og når urin og afføring konstant siver ud, så kommer man konstant til at lugte ganske forfærdelig – blot for at nævne en af komplikationerne efter en sådan hård fødsel.

Forladt

Manden som havde kidnappet hende hjalp hende ikke, men bragte hende i stedet tilbage til

hende familie og smed hende foran huset. Men på grund af hendes fæle lugt kunne familien ikke leve sammen med hende. De byggede en lille hytte til hende langt væk, men de bragte ikke mad ud til hende i hytten.

Hun levede derude, langt fra alle, og kunne ikke kontrollere hvornår hun skulle lade vandet eller sin afføring, og til sidst kunne hun ikke gå eller stå mere – hun var simpelthen blevet for afkræftet. Så hun måtte kravle rundt på knæene og lå meget af tiden i fosterstilling som et lille barn.

Efter nogen tid kom hendes familie og hjalp hende lidt. De gravede blandt andet et hul midt i hytten (toilet), som hun kunne sidde på. Og der sad hun så hele dagen lang på ”toiletet” hvor urin og afføring bare løb ud af hende og ned i hullet.

Hun prøvede at begå selvmord i sin desperation over livet, men var simpelthen for svag til at kunne gennemføre det. Hun havde ikke kræfter nok i det ene ben, til at gå, så hun måtte opgive at hænge sig selv.

Hun var oversat, forladt og uden hjælp. Der var dog en lille dreng som indimellem kom med lidt mad til hende – han smed det ind i hytten og så løb han sin vej igen.

Healing Voice

Da Healing Voice teamet var ude i en nærliggende landsby og havde samlet en gruppe der til samtale om fistula-sygdom, flerkoneri, familieliv og troen på Jesus, fik de kontakt til denne kvinde.

I dag er denne kvinde igen en glad kvinde, som også er kommet til tro på Gud. Rounech og hendes team fik hende på hospitalet, hvor hendes krop blev helbredt gennem kirurgens indgreb. Og de fortalte hende om Jesus.

”Vi blev alle dybt berørte af disse beretninger, da vi sad dér, en lille gruppe på YDCS-kontoret (Mekane Yesus kirkens mediearbejde) i Addis

» **Hun levede derude, langt fra alle, og kunne ikke kontrollere hvornår hun skulle lade vandet eller sin afføring**



Ole Sørensen sammen med Rounech Quana

Ababa” fortæller Ole. ”Og man måtte flere gange synke en klump der uvægerlig kom i halsen medens vi hørte om disse kvinder.

Wakshuma som er leder af radioarbejdet oversatte til engelsk for os undervejs og selv om han og Ari-teamet jo kender kvindernes historie, for de har arbejdet tæt sammen i dette projekt gennem flere år, så er de meget følelsesmæssig berørte da de fortæller og må et par gange undervejs fælde en tåre.”

Og henvendt til os og til dig som står bag arbejdet i Danmark siger disse Ari-kvinder: ”Tak for at Gud brugte jer til at nå os med evangeliet”.

Hjertet i Healing Voice er en audio-drama-serie på 10 afsnit, som specielt omhandler fistula-sygdommen og de mange relaterede problematikker, som flerkoneri, børnebrud, familieplanlægning (at mange børn ikke altid er den bedste måde at sikre sig på) osv. Alle afsnit indeholder også en kristen andagt.

Det er to danske missionærer som står bag ideen, og en del af researcharbejdet, for disse Healing Voice programmer. De har gennem hele produktionsprocessen, og også i forbindelse med den konkrete hjælp til nogle af de hårdest ramte kvinder, været aktive medspillere.

Programmerne er produceret og distribueret i samarbejde mellem vores Etiopiske partner; Kvinder med Håb i USA; Norea i Norge og Norea i Danmark. I disse måneder drøfter vi, hvordan vi kan række ud til andre folkegrupper i Sydetiopien og Afrika i øvrigt med samme eller lignende problematikker (børnebrude, voldtægt, komplicerede hjemmefødsler, flerkoneri osv.).



Er du god til fremmedsprog?

Mange af de vidnesbyrd vi deler med dig, her i bladet, på norea.dk eller i vores nyheds-mails, er naturligvis ikke oprindeligt skrevet på dansk.

Nogle enkelte har vi fået på originalsproget (tyrkisk, farsi, arabisk osv.), men de fleste er oversat til enten engelsk eller tysk, når vi modtager dem.

Vi er på udkig efter nogen, som kunne være interesseret i at tage del i mediemissionsarbejdet ved at hjælpe os med løbende at oversætte disse tekster til dansk.

Pt. er det overvejende tekster fra engelsk til dansk, men uanset hvilket fremmedsprog du er god til, hører vi gerne fra dig. Det er nemlig en stor stor hjælp for os at vide, hvem vi kan kontakte, hvis vi får en tekst ind på et sprog, vi ikke selv er så skarpe i, eller vi har brug for hjælp hvis en større mængde tekster skal oversættes på en gang.

Hvis det er noget, du kunne tænke dig at hjælpe med, er du meget velkommen til at kontakte Anette på aj@norea.dk.

HAVDE KIRKEGÅRD SOM SIT HJEM

I efterårsferien havde jeg den fantastiske mulighed at gense landet Cambodja, som jeg sidst havde besøgt for 15 år siden. Sammen med min mand, Henrik, fik jeg også lejlighed til at besøge TWR Cambodia.

Jeg havde glædet mig til at besøge TWR Cambodia, for der var kommet nye medarbejdere til, siden jeg havde været der sidst. I de mange år havde vi kun skevet sammen via mail. Derfor var det ekstra skønt endelig at møde Navi So og hendes kollegaer ansigt til ansigt.

De fortalte blandt andet om et gense med en af deres trofaste lyttere, og det var tydeligt, at det havde været til stor opmuntring for dem. Med stor varme i stemmen fortalte de om kvinden (se foto), der havde boet på en kirkegård:

Hun havde ikke noget hus, men hun boede på en kirkegård mellem gravstederne i hovedstaden Phnom Penh, hvor der var og stadig er et helt lille "lokalsamfund". Det var ikke noget godt liv; en kamp for overlevelse, men "Kvinder med Håb"-programmet var et lyspunkt i tilværelsen.

Hun lyttede trofast til programmet, som hjalp hende med at lægge problemerne over til Gud. På et tidspunkt besluttede hun at flytte omkring 400 km nordpå til staten Preah Vihear. Dette betød, at TWR Cambodia mistede kontakten til hende.

En del af Guds plan

Lederen af "Kvinder med Håb"-arbejdet i Cambodja, Navi So fortæller, at de ikke vidste, hvor-

dan de skulle komme i kontakt med kvinden igen. De vidste ikke, hvad der var blevet af hende. Men Guds planer er højere end vore...

TWR Cambodia havde tidligere været på lytterbesøg i staten Preah Vihear, men de havde på et tidspunkt besluttet, ikke længere at ville besøge den, fordi det var langt væk, og vejene dertil var ikke særlig gode.

Nu fik Navi det imidlertid sådan, at hun følte, Gud sagde til hende, de skulle besøge Preah Vihear og danne en ny lyttergruppe, for det var længe siden, de havde været der sidst.

I august måned 2018 tog de afsted. Og hvem mødte de der? Kvinden fra kirkegården i Phnom Penh! Gensynsglæden var stor! Kvinden fortalte, at hun nu havde fået et bedre liv. Hun havde fået et hus og et stykke jord, hun kunne dyrke. Samtidig drev hun en negleklænik. Men hun savnede "Kvinder med Håb"-programmet, som hun havde lyttet til, da hun boede i hovedstaden. Nu kunne Navi og hendes kollegaer hjælpe hende til at lytte igen.

Men hvordan vidste kvinden, at Navi ville komme på besøg? Det gjorde hun faktisk ikke. Hun havde fået en opringning fra en lokal leder, som havde fortalt, at der ville komme nogle på besøg og afholde et møde, men hvem, der skulle komme, vidste hun ikke.

Her står jeg sammen med nogle af medarbejderne fra TWR Cambodia. Det er Navi i den sorte dragt til venstre for mig. Kvinden til højre er den nye KmH-medarbejder, som vi gennem længere tid har bedt om at få. Hun hedder Rachana og er et konkret svar på bøn.

» Hun boede på en kirkegård mellem gravstederne i hovedstaden Phnom Penh, hvor der var og stadig er et helt lille "lokalsamfund"

Kvinden kørte så 30 km (med en baby på sin "moto" = scooter) for at deltage i mødet. Da hun mødte Navi, var hun overbevist om, at dette måtte have været en del af Guds plan! Hun og Navy blev begge meget opmuntrede på grund af dette gense.

Gennem "Kvinder med Håb"-arbejdet havde hun i sin tid hørt om Jesus og havde fået fred i hjertet.

Vigtigt at mødes med lytterne

"Kvinder med Håb"-programmet er blevet sendt siden år 2000, og Norea Mediemiission har støttet dette program helt fra starten. I dag bliver programmet sendt på 17 forskellige FM-radio-stationer i Cambodja, og der findes omkring 100 lyttergrupper, hvor lyttere mødes for at høre programmet sammen.

Det er imidlertid vigtigt for medarbejderne i TWR Cambodia også at tage ud og tale med lytterne ansigt til ansigt og opmuntre dem. Dette er gensidigt. Lytterne vil rigtig gerne mødes med Navi, hvis stemme de har hørt gennem programmet.

Kvinderne arbejder meget hårdt. De tager sig af familien og sørger for mad. Men når de hører, at TWR kommer på besøg, sætter de alt arbejdet til side, for de har brug for håb og opmuntring. Men mændene lytter faktisk også, og de har også brug for hjælp. Mange kæmper med alkohol, som medfører, at de er voldelige mod deres koner.

Lyttertræning i 2019

Netop i denne tid arbejder TWR Cambodia på at invitere ledere af lyttergrupper til en form for undervisning over 3 dage i Phnom Penh. De vil opmuntre lederne, så de kan fortsætte arbejdet i gruppen, og samtidig oplære lederne, så de kan hjælpe lytterne i deres gruppe. Mange lyttere har

store problemer og brug for en, der kan lytte til dem.

I Cambodja er der mange kvinder, som holder problemerne for sig selv. De skammer sig, hvis de skal fortælle andre om deres problemer, og de er bange for, at andre vil sladre. Sådan er kulturen. Men en gruppeleder kan måske opbygge en tillid, som gør, at kvinderne får hjælp til at løse deres problemer.

Hvis du har lyst til at sende et bidrag til denne lyttertræning, som finder sted her i 2019, kan du gøre det via MobilePay nr. 22133

Skriv "Cambodja + dit navn og tlf.nr." i beskedfeltet.

*Anette S. Jensen,
koordinator for Kvinder
med Håb i Danmark*



TYVEN SOM BLEV TV-PRÆST

Efter faderens død drev fattigdommen Rustam til at begå kriminalitet. Men et Damaskus-lignende møde med Jesus ledte ham til tro. Nu er han præst, har arbejdet i både Tadsjikistan og Afghanistan, og har for nyligt optaget SAT-7s første discipelskabs serie for Tadsjikiske seere.

At vokse op med 10 søskende i et af de fattigste lande i det tidligere Sovjetunionen, betød at livet aldrig var en dans på roser for Rustam Begaliv. Men da han som 14årig mistede sin far, tog tingene en dramatisk drejning mod det værre. Faderen blev forgiftet af en, som ville overtage hans fabrik.

Tragedien ansporede Rustams beslutning om at studere til læge, men i 1990 var Tadsjikistan ved at forlade det smuldrende Sovjetunionen, og som de fleste af hans landsmænd havde Rustam ingen penge. I desperation efter at få finansieret sine studier, begyndte han at stjæle fra folk på gaden.

Vendepunkt

Det blev et vendepunkt for Rustam, da han og hans venner begyndte at gå til Taekwondo hos en koreansk Taekwondo-instruktør. Instruktøren var også missionær, sendt til Tadsjikistan, og han begyndte hver session med at læse et stykke fra Bibelen.

”En dag sagde instruktøren, at ’Jesus er den opstandne Herre – Han ønsker at have et personligt forhold med dig’”, husker Rustam.

Om natten vågnede Rustam op til et værelse badet i lys. Han vendte sig om og så en person klædt i hvidt, som fortalte ham: ”Jeg er Jesus Kristus den opstandne Herre.”

Rustam blev pludselig grebet af Jesu hellighed og han egen syndighed. Meget bange bad han Jesus om tilgivelse. Jesus svarede: ”Vær ikke bange. Tjen mig og spred mit ord i hele verden.”

Styrken ved satellit-tv

Efter denne oplevelse begyndte Rustam at hjælpe den koreanske missionær i hans arbejde, og senere begyndte han at studere på et seminar i Moskva. I 2001 tog han til Afghanistan for at tjene Gud der. I Afghanistan, tales sproget dari, som er den afghanske variant af persisk (tadsjikisk-

dari- og farsi-talende kan fint forstå hinanden). Her opdagede Rustam styrken ved satellit-tv. ”Jeg mødte mange kristne, som var kommet til tro på Kristus ved at se satellit-tv – for det meste SAT-7 – og de var meget stærke i deres tro,” forklarer Rustam.

Efter ni år i Afghanistan vendte han tilbage til Tadsjikistan hvor han først tjente som assisterende præst og derefter grundlagde de to menigheder, han i dag er præst for. Den ene ligger i hans hjemby og tæller 30-40 medlemmer. Den anden ligger i hovedstaden, Dushanbe, og her er der 20 medlemmer.

Rustam fortæller, at menighederne opfordres til ”at være missionærkirker, for at sprede budskabet til andre mennesker.”

I et land med kun 65 registrerede kirker, er missionsmarken stor. Rustams serie på SAT-7 vil kunne støtte det arbejde disse kirker kan gøre.

Fra pastor til TV-vært

I årevis bad Rustam om, at kristne medier måtte udvikle sig i Tadsjikistan, men han siger nu: ”Jeg kan se, at Gud havde en anden vej: At lave programmer gennem SAT-7.”

Da Rustam hørte at en TV-producer søgte en tadsjikisk bibel-underviser til SAT-7, tøvede han ikke. Han havde allerede alt indholdet til udsendelserne klar.

Udsendelserne er 13 minutter lange, og tilbyder en let forståelig men omfattende grundindførelse i den kristen tro, for tadsjikiske troende.

Gennem 20 episoder vil serien udlægge emner omhandlende Guds karakter, bibelske doktriner og grundlag for tro, og praktisk undervisning omkring bøn, discipelskab og lydighed.

”Et af de problemer, som kirken i Tadsjikistan har, er, at der ikke er tilstrækkeligt med undervisning,” fortæller Rustam. ”Mit håb er, at mange tadsjikere vil se programmerne, og blive udrustet og styrket i troen.



» Det blev et vendepunkt for Rustam, da han og hans medskyldige begyndte at gå til Taekwondo hos en Koreansk Taekwondo-instruktør.

Jeg håber, andre præster vil se, at de også kan lave programmer med SAT-7”

BED

SAT-7 vil gerne øge produktionen af tadsjikiske og afghanske programmer. Bed om, at der må kunne findes TV-værter fra disse lande til programmerne. Bed for alle de nye tadsjikiske og afghanske troende. Mange møder voldsom modstand fra deres familier. Bed om, at de må forblive stærke og vokse i troen på trods af modgang.

Kilde: Sat-7

SILKEVEJS SENDEREN

Medierne er en vigtig brik, hvis vi ønsker at nå de centralasiatiske folkeslag, for kristendommen er så godt som ikke eksisterende i denne del af verden. Mange steder i landområderne er radioen stadig det eneste medie, der er adgang til, og derfor vil der også i de fremtidige år blive satset på mission via radioen til folk i Centralasien.

Efter Sovjetunionens fald opnåede de centralasiatiske lande selvstændighed, og for en periode var der åbne døre for missionsarbejde i flere af disse lande. Der formodes at have været omkring 100 kristne i Centralasien omkring 1990. Men som følge af en vækkelse er der i dag mellem 20.000-30.000 kristne i området. Det er en fantastisk udvikling, men set i forhold til det overordnede befolkningstal i Centralasien er de kristne stadig en forsvindende lille procentdel. De centralasiatiske førstegenerationskristne oplever desværre stor modgang, og i de seneste år er der kommet stadig flere og strammere regulativer, som har til hensigt at stække kirken og dens aktiviteter. Herudover er islam - som er den dominerende religion i området - en medvirkende faktor til øget modstand mod de kristne.

For mange kristne, især i landområderne, er radioen en af de eneste kilder til bibelundervisning og vejledning i det kristne liv. For at imødesee disse kristne brødre og søstres behov, og samtidigt skabe grobund for evangelisation blandt de mange unædede, er Noreas partner, Trans World Radio, netop nu igang med opførelse af en ny mellembølge sender, som går under navnet *Silkevejs senderen*. Denne sender vil sprede det kristne budskab ud over en stor del af Centralasien på sprog som: kasakhisk, usbekisk, kirgisisk, uyhur og tadsjikisk.

Kilde: TWR

RESPONS FRA LYTTERE OG SEERE

"Jeg kan lytte til Jeres VOS-programmer, som forklarer Bibelens budskab for mig hver dag, gennem WeChat APP'en. Jeg takker Gud for det. Selv om jeg blev en Kristen for mange år siden, så er jeg åndelig set som en nyfødt. Ingen andre i min familie er omvendte.

Min svigermor og en svigerinde har taget imod Herren som deres frelser for lidt over et år siden - også de er svage i troen. Min mand har altid været meget hård ved mig, han rev min Bibel itu og slog mig ofte.

Men i år er situationen blevet lidt bedre - tak Herren for det! Da der ikke er nogen præst i min kirke, så har jeg prædiker til gudstjenesterne. Men jeg er stadig som et spædbarn i mit åndelige liv. Jeg har brug for Jeres omsorgsfulde bønner...

Brev fra "søster Su", som lytter til VOS programmer via WeChat APP'en i Kina

Jeg er glad for at lytte til "Kvinder med Håb"-programmet. Det er til stor opmuntring for mig. Min mand er alkoholiker og er ofte voldelig imod mig.

Tidligere svarede jeg igen, når han sagde noget, og det gjorde ham voldelig. Men efter at have lyttet til programmet om vold, prøvede jeg at lade være med at svare igen, når han blev fuld, og jeg prøvede at være mere tålmodig i situationen.

Det har gjort, at han ikke så ofte er voldelig imod mig.... Jeg takker Gud og Jer i Kvinder med Håb-teamet for Jeres arbejde med programmet her i Cambodja. Må Gud velsigne Jer!

Mrs Nern Lin -Cambodja

"Hej, I er virkelig en succesfuld radiostation. Jeg lytter til Jeres radiostation hver dag kl 8:30. Mit eneste forslag er, at det ville være kanon, hvis I ville spille mere musik i løbet af arbejdstimerne og i perioden, hvor folk kommer hjem fra arbejde."

"Må Herren velsigne os alle. Jeg glæder mig sådan over, hvad I gør, at jeg får gåsehud! Det er så godt, at I har åbnet denne kanal og rækker ud til vores nye brødre og søstre, som fornylig er blevet kristne. Tusind tak!"

"Mange tak for Jeres gode information, som hjælper mig til at finde de svar, som jeg har søgt efter et helt år. Jeg sætter pris på den måde, I skriver gode kvalitative svar og solid information."

Radio Shema Lytter fra Tyrkiet

Jeg lærte Jesus at kende for 5 år siden. Jeg ser Jeres programmer regelmæssigt, men det er ikke altid, at jeg kan se dem i fjernsynet, for det giver min familie mig ikke lov til. Så ser jeg programmerne på min mobiltelefon via Jeres SAT-7 app. Jeg vil så gerne se flere programmer på min egen dialekt, så også mennesker i mit land kan forstå dem.

Bahaa fra Tunesien

50 ÅRS JUBILÆUM

Om et lille års tid er det 50 år siden, at nogle unge mennesker, med en nød for de unædede og med visionen om at nå mennesker via medierne, grundlagde Norea Mediemiission. Norea Radio, som det hed dengang, blev til efter en model fra vores nordiske venner, Norea Norge, som på daværende tidspunkt havde drevet lignende arbejde i 10 år.



I 2016 kunne Norea Norge fejre 60 års jubilæum, og i 2020 er det vores tur til at fylde rund.

Vi vil rigtig gerne fejre 50 års mediemiission sammen med dig, og give dig mulighed for at møde lyttere, seere og samarbejdspartnere fra hele verden.

Der kommer mere information om arrangementet senere, men lige nu er det vigtigste, at du ved, at jubilæet bliver afholdt den

02.02.2020 i Haderslev.

Det er en nem dato at huske, men skriv den alligevel gerne i kalenderen - for en sikkerheds skyld :)



Daglig leder
Ole Sørensen
os@norea.dk



Tekniker/producer
Berit Jensen
bj@norea.dk



Informationsmedarbejder
Anette S. Jensen
aj@norea.dk



Kommunikation & Medier
Jesper Noer
jn@norea.dk



Informationsmedarbejder/redaktør
Lars Jensen
lj@norea.dk



Redaktør
Kristoffer Hummelose Enevoldsen
khe@norea.dk



Økonomimedarbejder
Kjeld S. Wiwe
kw@norea.dk



IT-medarbejder
Mark S. Tandrup
mst@norea.dk

ØKONOMI

I Norea budgetterer vi i 2019 med indtægter for 3,87 millioner kroner, heraf er ca. 10 % arvemidler, støtte fra andre organisationer og tipsmidler. Det betyder at gavebudgettet for 2019 er på 3,5 millioner kroner.

De første to måneders gavebudget har fulgt budgettet meget fint, men marts ser i skrivende stund ud til at blive noget mindre end budgetteret.

Opstart af nye projekter i Indien, Etiopien og i Danmark, gør at budgettet i 2019 er højere end i 2018. Høsten er stor og det haster med, at få evangeliet ud. Bed om, at vi må Guds nåde og velsignelse i arbejdet med at række evangeliet ud til de mange mennesker.

Når vi er færdige med årsregnskabet for 2018 kan du finde det her:

<https://norea.dk/ressourcer/#Dokumenter>

Yderste ring = modtagne gaver
Inderste ring = budget



ET NYT MEDLEM AF NOREA-FAMILIEN

Et nyt Norea-projekt er ved at tage form: En hjemmeside med artikler, videoer, og lyd, der vil tage fat på emner som f.eks Bibelen, det kristne menneskesyn, synd, skabelse, kærlighed og sex.

Siden hedder TilLiv.dk, og indholdet vil, i modsætning til lysetoglivet.dk, blive bearbejdet af en reaktion. Det vil dermed blive langt lettere at finde nye artikler, lydfiler og videoer og blive præsenteret for aktuelle emner og interessante nye vinkler.

TilLiv.dk retter sig primært mod de unge, men undervisningen og prædikenerne på siden er aktuelle for alle.

Men hvad med Lyset&Livet.dk?

Det er fortsat planen, at Lyset og Livet skal have en ordentlig overhaling, men med flere end 12.000 lydfiler, samlet fra øst og vest, er arbejdet med at lave en database, som kan håndtere disse filer og gøre dem nemmere at søge i, mildest talt overvældende, og det vil derfor tage noget tid. Hvor lysetoglivet.dk har en meget stor mængde og bredde af indhold, så vil TilLiv.dk være meget mere fokuseret på temaer, og der vil blive

brugt mere energi på at præsentere det godt på siden.

Det nye familiemedlem

TilLiv.dk redaktionen vil bestå af Noreas mand på østfronten, Lars Jensen, samt Kristoffer Hummelose Enevoldsen.

Lars Jensen har i flere år været informationsmedarbejder for Norea, især på Sjælland, men fra nu af vil en del af hans arbejde også omhandle siden tilliv.dk

Kristoffer Hummelose Enevoldsen bliver den anden faste del af redaktionen. Til dagligt læser han teologi ved Københavns universitet, og kommer i Københavnerkirken hvor han også er en del af menighedsledelsen.

Kristoffer har fra marts måned fået en deltidsansættelse i Norea, med fokus på siden TilLiv.dk.

