



JENS OLE CHRISTENSEN ►► Vores tjeneste for Gud og vores lovprisning af ham er en langt mere jordbunden, kropslig og verdslig affære, end vi ofte tænker

Hverdagen er Guds-tjeneste

”Gud malker koen gennem malkepigen,” var Luthers eksempel på, hvordan Gud arbejder gennem mennesker

AF JENS OLE CHRISTENSEN

En af de store opdagelser under reformationen er (gen)opdagelsen af den bibelske tanke om, at det helt almindelige hverdagsliv er en gudstjeneste.

I det gamle lutherske sprog blev det kaldt "livet i kald og stand". "Kald" betyder her primært arbejde, "stand" betyder rolle i familien.

Den opdagelse i reformationen hænger sammen med det allerførste, der bliver sagt til os mennesker. Vi bliver ved skabelsen indsat som Guds medarbejdere, der skal fortsætte og udvikle hans verden: "Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!" (1 Mos 1,28)

Og dermed er stikordet givet til en virkelighed, der gennemsyrrer hele Bibelen: Det meste af det, Gud gør her i verden, gør han gennem skaberværket. Ikke mindst i menneskers samspil med naturen.

Gud handler gennem mennesker
Naturilgvis kan Gud give os mad lodret fra oven. Det gjorde han for eksempel, da Israel fik manna i ørkenen. Men det er undtagelsen. Som regel gør han det gennem en landmand, der dyrker sin, en bank, der yder kredit, en bager, der bager brødet, en chauffør, der transporterer, en NETTO-bestyrelse, der administrerer, og en pige ved udgangskassen, der modtager betaling.

De fleste af dem tænker næppe på, at de tjener Bibelens Gud. Chaufføren er måske muslim, landmanden ateist, kassedamen keder sig og vil helst bare hjem til sin kæreste. Og deres motiver for at arbejde kan være mange – penge, et ønske om at have kolleger – men de bliver Guds redskaber for at glæde os og give os liv.

Fra sex til selvstændigt menneske

Og naturligvis kan en almægtig Gud skabe et levende voksent og modent men-



Det virker måske ikke specielt fromt at være forælder for sine børn, men det er en opgave, der er givet af skaberen. Det meste af det, Gud gør her i verden, gør han nemlig gennem gennem sit skaberværk.



”Gud er første tilskuer til mit liv i hjemmet, nabolaget og på arbejdspladsen,” siger sognepræst Jens Ole Christensen.

rende yderligere dimension: "Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herrens Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham!" (Kol 3,17)

Gud er første tilskuer til mit liv i hjemmet, nabolaget og på arbejdspladsen.

3. At se Gud i det almindelige

Det er en sygdom i den vestlige kristenhed, at vi ofte kun ser Gud i det ekstraordinære: når helbredelsesunderere sker, når nogen reddes mirakuløst fra en ulykke, eller mennesker udfolder nådegaver, som ikke kan forklares naturligt.

Vi skal takke for disse ekstraordinære ting. Og forvente, at de sker, for vi er

i en almægtig Guds hånd. Men dagligt virker denne almægtige Guds hånd i små og store begivenheder, i processer i naturen, i tanker i vores hjerner og i samspillet mellem os.

Hans almægtige udfolder sig nemlig dagligt inde fra skaberværket.

Kort sagt: Vores tjeneste for Gud og vores lovprisning af ham er en langt mere jordbunden, kropslig og verdslig affære, end vi ofte tænker.

neske på et splitsekund. Det var det, han gjorde på den sjette skabelsesdag. Men som regel bruger han en mand og en kvinde. Det begynder med den ekstatiske oplevelse, vi kalder sex – som mange mennesker

►► Det er en sygdom i den vestlige kristenhed, at vi ofte kun ser Gud i det ekstraordinære. Men dagligt virker denne almægtige Guds hånd i små og store begivenheder, i processer i naturen, i tanker i vores hjerner og i samspillet mellem os

Jens Ole Christensen

dyrker uden et sekund at tænke på, at de er skaberen medarbejdere – det fortsætter med hyggeligt og besværligt redebyggeri i det lille hjem, med nattevågen og våde bleer, skrig og latter, med omsorg og grænsesætning over for det lille nye menneske, udfordringer til at lære den seksårige om selv at snøre sko, skolegang, fodboldklub og meget mere.

Ofte gennemført af omsorgsfulde forældre, men altid forældre der har deres fejl. Andre gange meget dårlige forældre – med svigt og smerter til følge.

Men de forældre har fået en opgave af Skaberen.

Med disse to eksempler har jeg prøvet at beskrive en mekanisme, som kan overføres på mange andre felter: Sundhed og helbredelse af sygdomme, begrænsning af kriminalitet, tryghed for ældre og døende, oplysning ...

Og så udfordrer det grundtonen i vores liv:

1. Taknemmelighed for Guds godhed

Vi har grund til at takke. For

store og små tegn på Guds godhed. Fra kristne, ateister, muslimer og dem, der bare lever i en sekulariseret hverdagsbevidsthed, som ikke skænker meget andet end de nærmeste krav og goder en tanke.

Ofte uden at vide det, er de blevet instrumenter i Guds hånd. Luther kunne sige det kort og godt: "Gud malker koen gennem malkepigen."

Vi undrer os undertiden over, at der er så meget ondt i verden. Med rette. Men vi må aldrig glemme, at det er endnu mere mærkeligt, at der her i syndens verden er så meget godt.

2. Jeg er Guds tjener over for andre

Og så kaster det et lys over vores eget arbejde og familieliv. Som andre er Guds tjener for mig, er jeg Guds tjener for dem. De andre ved det måske ikke, men den kristne ved det. Eller bør vide det.

Vi gør det naturligvis også for at tjene penge, have kolleger, få indflydelse ...

Men der er en altafgø-

Reformationen har stadig relevans

Selv om det i år er 500 år siden, reformationen rullede over Europa, er der stadig tanker, vi kan lære af i 2017. I anledning af Luther-året har Tro & Mission derfor bedt seks personer, der er eksperter på et eller flere Luther-emner, om at skrive en artikel hver til avisen.

Artiklerne fokuserer på udvalgte tanker fra reformationen, som er særligt aktuelle i LM i dag.

DET ALMINDELIGE PRÆSTEDØMME <i>Peter Olsen, ansat prædikant i LM</i>	T&M NR. 13
BIBELN PÅ MODERSMÅLET <i>Christian Højgaard, ph.d.-studerende</i>	T&M NR. 14
KALD OG STAND Jens Ole Christensen, sognepræst	T&M NR. 15
GODE GERNINGER FOR NÆSTENS SKYLD Asger Højlund, sognepræst	T&M NR. 16
FORHOLDET TIL SYNDEN Daniel Burgdorf, bibelskolelærer på LMH	T&M NR. 17
SATAN OG HELVEDE Johannes Krejberg Haahr, teolog og cand.it	T&M NR. 18